
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>





A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

Wason

PL4375

P86

ASIA

CONVERSATIONS FRANÇAISES ET ANNAMITES

A L'USAGE

DES ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION PUBLIQUE.

PAR

E. POTTEAUX.

SAIGON

IMPRIMERIE NATIONALE.

1873.

2. 4.

Wason
PL 4375
P86

W. 81642
171

PRÉFACE.

La langue annamite, par elle-même, n'étant pas riche en mots, il nous a été difficile de rendre certaines expressions ; cependant nous nous sommes imposé, en commençant ce travail, de ne pas nous écarter du texte, de choisir, le plus possible, des tournures faciles et des mots pouvant être à la portée de tous, afin d'être mieux compris.

La langue annamite possédant une infinité d'expressions difficiles à comprendre, surtout pour ceux qui commencent à l'étudier, il nous a fallu choisir, quoique en très-petite quantité, des mots annamites qui sont peu employés dans le langage vulgaire, mais nous espérons que ces petits obstacles, si on peut les appeler ainsi, disparaîtront, quand, au bout d'un certain temps d'étude, nos lecteurs pourront en comprendre le vrai sens.

Si, comme nous l'espérons, ce petit travail peut être couronné de succès par nos jeunes lecteurs, nous en ressentirons une grande satisfaction et nous pourrons nous estimer heureux d'avoir pu contribuer à leur être utile en quelque chose.

E. POTTEAUX.

LỜI DÀN.

Chính tiếng Annam không rộng rãi, cho nên có nhiều điều khó mà cắt nghĩa cho rõ ràng ; những vậy ta làm sách này, ta ra sức kiếm tìm từ tiếng nói cùng cách thức dễ dàng cho mọi người hiểu được.

Trong tiếng Annam có nhiều cách nói khó hiểu, nhất là khó cho những người mới học ; bởi vậy ta phải xen một hai thứ tiếng nói người ta không thường dùng, song dầu có điều ngăn trở, ta tưởng không khỏi bao lâu những người đọc sách này sẽ hiểu đăng rõ ràng mà không có sự gì ngăn trở nữa.

Nếu những kẻ học sách này lấy làm tàn ích, thì ta lấy làm đẹp ý cùng mừng rỡ lắm, vì ta đã được làm ích cho những kẻ ấy một chút đĩnh vậy.

E. POTTEAUX.

]

PREMIÈRE PARTIE.

NOMBRES CARDINAUX.

Un.
Deux.
Trois.
Quatre.
Cinq.
Six.
Sept.
Huit.
Neuf.
Dix.
Vingt.
Trente.
Quarante.
Cinquante.
Soixante.
Soixante-dix.
Quatre-vingts.
Quatre-vingt-dix.
Cent.
Cinq cents.
Mille.
Dix mille.
Cent mille.
Million.

NOMBRES ORDINAUX.

Premier.
Deuxième, second.
Troisième.
Quatrième.
Cinquième.
Sixième.
Septième.
Huitième.
Neuvième.
Dixième.
Onzième.
Douzième.
Treizième.
Quatorzième.
Quinzième.
Seizième.

ĐOẠN THỨ NHẤT.

SỐ CỘI RỄ ĐẦU.

Một.....1
Hai.....2
Ba.....3
Bốn.....4
Năm.....5
Sáu.....6
Bảy.....7
Tám.....8
Chín.....9
Mười.....10
Hai mươi.....20
Ba mươi.....30
Bốn mươi.....40
Năm mươi.....50
Sáu mươi.....60
Bảy mươi.....70
Tám mươi.....80
Chín mươi.....90
Một trăm.....100
Năm trăm.....500
Một ngàn.....1,000
Một muôn.....10,000
Một ức, một vạn, mười muôn...100,000
Một triệu.....1,000,000

SỐ THEO THỨ TỰ.

Thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Thứ bốn, thứ tư.
Thứ năm.
Thứ sáu.
Thứ bảy.
Thứ tám.
Thứ chín.
Thứ mười.
Thứ mười một.
Thứ mười hai.
Thứ mười ba.
Thứ mười bốn.
Thứ mười lăm.
Thứ mười sáu.

Dix-septième.
Dix-huitième.
Dix-neuvième.
Vingtième.
Trentième.
Quarantième.
Cinquantième.
Soixantième.
Soixante-dixième.
Quatre-vingtième.
Quatre-vingt-dixième.
Centième.

Thứ mười bảy.
Thứ mười tám.
Thứ mười chín.
Thứ hai mươi.
Thứ ba mươi.
Thứ bốn mươi.
Thứ năm mươi.
Thứ sáu mươi.
Thứ bảy mươi.
Thứ tám mươi.
Thứ chín mươi.
Thứ một trăm.

NOMBRES COLLECTIFS.

SỐ HIỆP.

Une couple, une paire.
Une demi douzaine.
Une douzaine.

Một đôi, một cặp.
Nửa cái mười hai.
Một cái mười hai.

NOMBRES FRACTIONNAIRES.

SỐ CHIA PHẦN.

La moitié. $1/2$.
Le tiers. $1/3$.
Le quart. $1/4$.
Un cinquième. $1/5$.
Deux tiers. $2/3$.
Trois quarts. $3/4$.

Phần nửa, nửa phần.
Một phần ba, góc ba.
Một phần tư, góc tư.
Một phần năm, góc năm.
Hai phần ba, hai góc ba.
Ba phần tư, ba góc tư.

NOMBRES PROPORTIONNELS.

SỐ XỨNG NHAU.

Double.
Triple.
Quadruple.

Bằng hai, xấp hai.
Bằng ba.
Bằng tư, xấp tư.

NOMBRES DE RÉPÉTITIONS.

SỐ KÊU LẠI, LẶP LẠI.

Une fois.
Deux fois.
Trois fois.
Quatre fois etc.....

Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Bốn lần etc.....

POINTS CARDINAUX.

Nord.
Est.
Sud.
Ouest.

ĐẦU CÁC PHƯƠNG CHÁNH.

Phương Bắc, phương bắc.
Phương Đông.
Phương Nam.
Phương Tây.

SEMAINE.

Lundi.
Mardi.
Mercredi.
Jeudi.
Vendredi.
Samedi.
Dimanche.

TUÂN.

Ngày thứ hai.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Ngày thứ sáu.
Ngày thứ bảy.
Ngày chúa nhật.

MOIS.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre.

THÁNG.

Tháng giêng.
Tháng hai.
Tháng ba.
Tháng tư.
Tháng năm.
Tháng sáu.
Tháng bảy.
Tháng tám.
Tháng chín.
Tháng mười.
Tháng mười một.
Tháng chạp.

TEMPS.

Le jour.
La nuit.
Le matin.
Le soir.
Midi.
Après-midi.
Minuit.
A minuit.

NGÀY GIỜ, THÌ, KHÁC.

Ngày.
Đêm.
Sớm mai, ban mai, buổi mai.
Chiều, ban chiều, buổi chiều.
Trưa, chính ngọ, đứng bóng.
Xè, xế chiều.
Nửa đêm.
Nhằm nửa đêm, đương chừng nửa đêm.

La pointe du jour.
Le coucher du soleil.
Dans la matinée.
Dans la journée.

Rạng ngày, rạng đông.
Mặt trời lặn.
Buổi sớm mai.
Nội ngày, trong ngày.

Dans la soirée.
La journée.
Toute la journée.
Toute la nuit.

Aujourd'hui.
Demain.
Après-demain.
Le lendemain.
La veille.
Hier.
Hier matin.
Hier soir.
Avant-hier.

Une semaine.
La semaine prochaine.
La semaine passée.
Deux fois la semaine.
Trois fois la semaine.

Lundi prochain.
Dimanche en huit.

D'aujourd'hui en huit.
D'aujourd'hui en quinze.
Demain en huit.
Dans une huitaine.
Dans une quinzaine.
Dans quelques jours.

Tous les jours.
De jour en jour.
Tous les deux jours.
Tous les trois jours.

D'heure en heure.
De quart d'heure en quart d'heure.
Fin du mois.

FOUR L'HEURE.

Une demi-heure.
Une heure et demie.
Il est près de deux heures.
Il est midi.

Buổi chiều, trong buổi chiều.
Ngày, ban ngày.
Cả ngày.
Cả đêm.

Bữa nay, hôm nay.
Đèn mai, mai.
Đèn môt, môt.
Ngày mai, kè một ngày, qua một ngày.
Ngày áp, trước một ngày.
Hôm qua.
Sớm mai hôm qua.
Chiều hôm qua.
Ngày hôm kia.

Một tuần lễ.
Tuần sau.
Tuần trước.
Một tuần lễ hai lần.
Một tuần lễ ba lần.

Ngày thứ hai tới.
Chúa nhật sau.

Tám bữa nữa.
Mười lăm bữa nữa.
Từ ngày mai cho đủ tám bữa nữa.
Nội tám bữa.
Nội mười lăm bữa.
Nội ít bữa, trong ít bữa.

Mỗi một bữa, mọi bữa.
Càng ngày, từ ngày.
Cả hai ngày.
Cả ba ngày.

Giờ nọ sang giờ khác.
Từ khác nọ sang khác kia.
Cuối tháng.

GIỜ.

Nửa giờ.
Một giờ rưỡi.
Gần hai giờ.
Đứng bóng, trưa, chính ngọ, nhật trung.

Il est dix heures cinq minutes.
Il est dix heures et demie.
Il est dix heures trois quarts.
Il est onze heures moins cinq minutes.

Được mười giờ năm phút..
Được mười giờ rưỡi.
Được mười giờ ba khắc.
Thiếu năm phút nữa được mười một giờ.

M. (1) Monsieur.
F. (2) Madame.
f. Mademoiselle.
m. Aïeul.
m. Père.
f. Mère.
m. Frère.
f. Sœur.
m. Oncle.
f. Tante.
m. Neveu.
f. Nièce.
m. Cousin.

f. Cousine.
m. Voisin.
m. Ami.
m. Garçon.
f. Fille.

Ông.
Bà.
Cô, chị, con gái.
Ông.
Cha.
Mẹ.
Anh, em.
Chị, em.
Cậu, chú, bác.
Mợ, cô, dì.
Cháu trai.
Cháu gái.
Bà con bên anh em, chị em, anh em cô
cậu ruột, chú bác ruột.
Chị em cô cậu ruột, chú bác ruột.
Lân cận.
Bạn hữu.
Con trai.
Con gái.

MOTS USITÉS.
Apportez moi :

m. Du pâté.
m. Du beurre.
m. Du fromage.
m. Des œufs.
m. Du lait.
m. Du café.
m. Du thé.
f. De la crème.
m. Un gâteau.
f. De la salade.
m. Du sel.
m. Du poivre.
m. Du vinaigre.
f. De l'huile.
m. Du sucre.
m. Un couteau.

(1) *M.* Masculin.
(2) *F.* Féminin.

TIỀM HAY DÙNG THƯỜNG.
Đem đến cho tôi :

Thịt băm làm ra bánh, chả.
Mỡ sữa bò.
Bánh sữa bò.
Trứng.
Sữa.
Ca-phe.
Trà.
Mỡ sữa bò, váng sữa.
Một bánh ngọt.
Rau sống.
Muối.
Tiêu.
Giấm.
Dầu.
Đường.
Một cái dao, con dao.

(1) Chữ *M.* dầu câu chỉ là giồng dục.
(2) Chữ *F.* dầu câu chỉ là giồng cái.

<i>f.</i> Une fourchette.	Một cái nĩa, cái xiên.
<i>f.</i> Une cuiller.	Một cái muỗng.
<i>m.</i> Un verre.	Một cái ly, chén.
<i>f.</i> Une serviette.	Một cái khăn lau, khăn tay.
<i>f.</i> Une nappe.	Một cái khăn bàn.
<i>f.</i> Une assiette.	Một cái đĩa.
<i>m.</i> Un plat.	Một cái thau, đĩa bàn thăng.
<i>f.</i> Une bouteille.	Một cái ve.
<i>m.</i> De l'or.	Vàng.
<i>m.</i> De l'argent.	Bạc.
<i>m.</i> Du fer.	Sắt.
<i>m.</i> De l'acier.	Thép.
<i>m.</i> Du cuivre.	Đồng, thau.
<i>m.</i> De l'ambre.	Hồ phách, mã não.
<i>m.</i> Du plomb.	Chì.
<i>m.</i> De l'étain.	Thiếc.
<i>m.</i> Du papier.	Giấy.
<i>f.</i> Des plumes.	Ngòi viết, bút viết, cây viết.
<i>m.</i> Un canif.	Một cái dao cắt bút.
<i>m.</i> Un livre.	Một cuốn sách.
<i>f.</i> De l'encre.	Mực.
<i>f.</i> Une maison.	Một cái nhà.
<i>f.</i> Une chambre.	Một cái phòng.
<i>m.</i> Un château.	Một cái nhà lầu, đền.
<i>m.</i> Un jardin.	Một cái vườn.
<i>f.</i> Une muraille.	Một cái vách, vách tường.
<i>f.</i> Des fleurs.	Bông hoa.
<i>m.</i> Des arbres.	Cây cối.
<i>m.</i> Un encrier.	Một bình mực, nghiền mực.

Le verbe AVOIR conjugué interrogativement

Verbe có chia ra theo cách hỏi.

Ai-je un couteau ?
 As-tu une fourchette ?
 A-t-il une cuiller ?
 Avons-nous des verres ?
 Avez-vous des serviettes ?
 Ont-ils une nappe ?

Tôi có cái dao chăng ?
 Máy có một cái nĩa chăng ?
 Nó có một cái muỗng chăng ?
 Chúng tôi có ly chăng ?
 Chúng bay có khăn lau chăng ?
 Chúng nó có khăn bàn chăng ?

Avais-je une assiette ?
 Avais-tu un plat ?
 Avions-nous une bouteille ?
 Avez-vous de l'or ?
 Avaient-ils de l'argent ?

Chớ tôi đã có đĩa chăng ?
 Chớ máy đã có thau chăng ?
 Chớ chúng tôi đã có ve chăng ?
 Chớ chúng bay đã có vàng chăng ?
 Chớ chúng nó đã có bạc chăng ?

Eus-je du fer ?
Eus-tu de l'acier ?
Eut-il du cuivre ?
Eûmes-nous de l'ambre ?
Eûtes-vous du plomb ?
Eurent-ils de l'étain ?

Aurais-je du papier ?
Auras-tu des plumes ?
Votre ami aura-t-il son canif ?
Aurons-nous des livres ?
Aurez-vous de l'encre ?
Vos sœurs auront-elles une maison ?

Aurais-je une chambre ?
Aurais-tu un château ?
Aurait-elle un jardin ?
Aurions-nous une muraille ?
Auriez-vous des fleurs ?
Aurait-ils des arbres ?
Aurait-elles un encrier ?

m. Un habit.
f. Des jarrettières.
m. Des bas.
m. Des souliers.
m. Un chapeau.
f. Une chemise.
m. Du linge.
f. De la toile.
f. De la dentelle.
m. Un mouchoir.
f. Des boucles-d'oreille.
m. Des gants.
m. Un peigne.
f. Une montre.
f. Une tabatière.
f. Des bottes.
f. Une table.
f. Une chaise.
m. Un chale.
m. Un fauteuil.
m. Un carro-se.
m. Un lit.
m. Du velours.
m. Du drap.
f. Une épée.

Chớ tôi đã có sắt chẳng ?
Chớ mấy đã có thép chẳng ?
Chớ nó đã có đồng chẳng ?
Chớ chúng tôi đã có hổ phách chẳng ?
Chớ chúng bay đã có chì chẳng ?
Chớ chúng nó đã có thiếc chẳng ?

Tôi sẽ có giấy chẳng ?
Mấy sẽ có ngòi viết chẳng ?
Bạn hữu anh sẽ có dao cắt viết chẳng ?
Chúng tôi sẽ có sách chẳng ?
Chúng bay sẽ có mực chẳng ?
Chị em anh sẽ có nhà chẳng ?

Tôi sẽ có phòng chẳng ?
Mấy sẽ có nhà lầu (hay là đến) chẳng ?
Chớ nó có vườn chẳng ?
Chớ chúng tôi có vách chẳng ?
Chớ chúng bay có bông hoa chẳng ?
Chớ chúng nó có cây còi chẳng ?
Chớ chúng nó 10 Có một bình mực chẳng ?
10 *Chúng nó* : nói về giường cái.

Một cái áo.
Dây buộc vớ.
Vớ, tất.
Giày.
Một cái nón.
Một cái áo lá.
Quần áo.
Bò.
Diêm, ren.
Một cái khăn.
Bông tai.
Bao tay.
Một cái lược.
Một cái đồng hồ trái quít.
Một cái hộp đựng thuốc hít.
Hia.
Một cái bàn.
Một cái ghế.
Một cái khăn choàng qua cổ.
Một cái trước ý, ghế dựa.
Một cái xe.
Một cái giường.
Nhưng.
Nữ.
Một cái gương.

f. Une lance.
f. Une épingle.
m. Un bonnet.
f. Une bourse.
f. Des lunettes.
m. Un rasoir.
m. Un cure-dent.
m. Un cure-oreille.

Một cái mác.
 Một cái kim găm, kim cúc.
 Một cái mũ.
 Một cái bao đựng bạc.
 Kính, gương con mắt.
 Một con dao cạo.
 Một cái tăm xỉa răng.
 Một cái vẩy tai.

Verbe AVOIR conjugué négativement.

Verbe có chia ra theo cách . hống có.

Je n'ai point d'habit.
 Tu n'as pas de jarretière.
 Il n'a point de bas.
 Nous n'avons pas de souliers.
 Vous n'avez pas de chapeau.
 Ils n'ont pas de chemise.

Tôi không có áo.
 Máy không có dây buộc vớ.
 Nó không có vớ.
 Chúng tôi không có giày.
 Chúng bay không có nón.
 Chúng nó không có áo lá.

Je n'avais pas de linge.
 Tu n'avais pas de toile.
 Elle n'avait point de dentelle.
 Nous n'avions point de mouchoirs.
 Vous n'aviez point de boucles-d'oreille.
 Ils n'avaient pas de gants.

Khi ấy tôi không có quần áo.
 Khi ấy máy không có bỏ.
 Khi ấy nó không có diêm, (ren).
 Khi ấy chúng tôi không có khăn.
 Khi ấy chúng bay không có bông tai.
 Khi ấy chúng nó không có bao tay.

Je n'eus pas de peigne.
 Tu n'eus pas de montre.
 Il n'eut point de tabatière.
 Nous n'eûmes point de bottes.
 Vous n'eûtes pas de table.
 Ils n'eurent pas de chaises.
 Elles n'eurent point de chales.

Tôi đã không có lược.
 Máy đã không có đồng hồ trái quít.
 Nó đã không có hộp đựng thuốc hút.
 Chúng tôi đã không có hia.
 Chúng bay đã không có bàn.
 Chúng nó đã không có ghế.
 Chúng nó (nói về giồng cái) đã không có khăn choàn qua cổ.

Je n'aurai pas de fauteuil.
 Tu n'auras pas de carrosse.
 Il n'aura pas de lit.
 Nous n'aurons pas de velours.
 Vous n'aurez pas de drap.
 Ils n'auront pas d'épée.

Tôi sẽ không có ghế trước ý.
 Máy sẽ không có xe.
 Nó sẽ không có giường.
 Chúng tôi sẽ không có nhung.
 Chúng bay sẽ không có nỉ.
 Chúng nó sẽ không có gươm.

Je n'aurais pas de lance.
 Tu n'aurais pas d'épingle.
 Elle n'aurait pas de bonnet.
 Nous n'aurions pas de bourse.
 Vous n'auriez pas de lunettes.
 Ils n'auraient pas de rasoirs.

Tôi sẽ đã không có cái mác.
 Máy sẽ đã không có kim cúc.
 Nó sẽ đã không có cái mũ.
 Chúng tôi sẽ đã không được bao đựng bạc
 Chúng bay sẽ đã không được kính con mắt
 Chúng nó sẽ đã không được dao cạo.

- f.* Une robe.
- f.* Une jupe.
- m.* Un tablier.
- f.* De la laine.
- f.* De la soie.
- m.* Du coton.
- m.* Du fil.
- f.* Une aiguille.
- m.* Un dé.
- m.* Des ciseaux.
- m.* Du ruban.
- f.* De la mousseline.

Que je n'aie pas de robe.
Que tu n'aies pas de jupe.
Qu'elle n'ait pas de tablier.

Que nous n'ayons pas de laine.
Que vous n'ayez pas de soie.
Qu'elles n'aient pas de coton.

Que je n'eusse pas de fil.
Que tu n'eussés pas d'aiguille.
Qu'elle n'eut pas de dé.

Que nous n'eussions pas de ciseaux.
Que vous n'eussiez pas de ruban.

Qu'elles n'eussent pas de mousseline.

- m.* Un cheval.
- m.* Un chien.
- m.* Un singe.
- m.* Un chat.
- f.* Une jument.
- f.* Une vache.
- f.* Une chèvre.
- f.* Une selle.
- f.* Une récompense.
- m.* Du plaisir.
- f.* Reconnaissance.
- f.* La fièvre.
- f.* De la poudre.
- m.* Beau temps.
- f.* De la pluie.
- m.* Un tapis.

Một cái áo dài.
Một cái váy, (hay là chân).
Một cái khăn che trước bụng, khăn nịt.
Nỉ, lông chiên..
Tơ, tơ chỉ.
Chỉ vải, bông.
Chỉ.
Một cái kim.
Một cái bao đầu ngón cầm kim.
Kéo.
Dây dẹt bằng tơ, dây ren.
Vải diện nhỏ.

Chớ chi tôi không có cái áo dài.
Chớ chi mấy không có cái váy.
Chớ chi nó không có khăn nịt (hay là
che trước bụng.)
Chớ chi chúng tôi không có nỉ.
Chớ chi chúng bay không có tơ lụa.
Chớ chi chúng nó không có bông.

Chớ chi khi ấy tôi không có chỉ.
Chớ chi khi ấy mấy không có kim.
Chớ chi khi ấy nó không có bao đầu
ngón tay.
Chớ chi khi ấy chúng tôi không có kéo.
Chớ chi khi ấy chúng bay không có dây
dẹt lụa.
Chớ chi khi ấy chúng nó không có vải
diện nhỏ.

Một con ngựa.
Một con chó.
Một con khỉ.
Một con mèo.
Một con ngựa cái.
Một con bò cái.
Một con dê cái.
Một cái yên ngựa.
Một phần thưởng.
Sự vui vẻ.
Sự cảm ơn, đội ơn, biết ơn.
Rét, nóng lạnh.
Thuộc súng.
Trời tốt.
Mưa.
Một tầm khảm, cái khảm.

m. Un bateau.
m. Congé.
m. Un concert.
f. Une maladie.
m. Un oiseau.
m. De l'appétit.
m. Le courage.
m. Du chagrin.
m. Le malheur.
f. La hardiesse.
m. Des parents.
m. Le bonheur.
m. Un ami.
m. Un ennemi.

Một chiếc ghe (hay là một chiếc tàu).
Sự nghỉ.
Ca nhạc rập ràng.
Một bệnh, một chứng bệnh.
Một con chim.
Sự thêm lạt, dối.
Sự gan dăm, gan dạ.
Sự buồn bực.
Sự vô phước.
Sự dạn gan.
Bà con.
Sự có phước.
Một người bạn, bạn hữu.
Một kẻ nghịch.

Le verbe AVOIR conjugué négativement et interrogativement.

N'ai-je pas un cheval ?
N'as-tu pas un chien ?
N'a-t-il pas un singe ?
N'avons-nous pas un chat ?
N'avez-vous pas une jument ?

N'ont-ils pas des vaches ?
N'avais-je pas une chèvre ?
N'avais-tu pas une selle ?

N'avait-il pas un tapis ?

N'avions-nous pas congé ?

N'aviez-vous pas un bateau ?

N'avaient-ils pas un concert ?

N'eus-je pas une maladie ?

N'eus-tu pas un oiseau ?

N'eut-il pas d'appétit ?
N'eûmes-nous pas de récompense ?

N'eûtes-vous pas du plaisir ?

N'eurent-ils pas de reconnaissance ?

Verbe có chia ra theo cách chối và cách hỏi.

Chớ tôi không có một con ngựa sao ?
Chớ mày không có một con chó sao ?
Chớ nó không có một con khi sao ?
Chớ chúng tôi không có một con mèo sao ?
Chớ chúng bay không có một con ngựa cái sao ?

Chớ chúng nó không có bù cái sao ?

Chớ khi ấy tôi không có một con dê sao ?
Chớ khi ấy mày không có một cái yên ngựa sao ?

Chớ khi ấy nó không có một tấm khăn sao ?

Chớ khi ấy chúng tôi không có phép nghỉ sao ?

Chớ khi ấy chúng bay không có một chiếc ghe sao ?

Chớ khi ấy chúng nó không có một cuộc ca nhạc sao ?

Chớ khi ấy tôi đã không có một chứng bệnh sao ?

Chớ khi ấy mày đã không có một con chim sao ?

Chớ khi ấy nó đã không có thèm sao ?
Chớ khi ấy chúng tôi đã không có phần thưởng sao ?

Chớ khi ấy chúng bay đã không có vui vẻ sao ?

Chớ khi ấy chúng nó đã không có biết ơn sao ?

N'aurais-je pas la fièvre ?
N'auras-tu pas de poudre ?
N'aura-t-il pas de beau temps ?
N'aurons-nous pas de pluie ?
N'aurez-vous pas le courage ?

N'auront-ils pas de chagrin ?
N'aurais-je pas le malheur ?
N'aurais-tu pas la hardiesse ?
N'aurait-il pas des parents ?
N'aurions-nous pas le bonheur ?
N'auriez-vous pas un ami ?

N'auraient-ils pas des ennemis ?

Chớ tôi sẽ không có rét sao ?
Chớ mấy sẽ không có thuốc súng sao ?
Chớ nó sẽ không có gặp trời yên mát sao ?
Chớ chúng tôi sẽ khỏi mắc mưa sao ?
Chớ chúng bay sẽ không có lòng mạnh mẽ sao ?

Chớ chúng nó sẽ không buồn bực sao ?

Chớ tôi không có đều vô phúc sao ?
Chớ mấy không có dạn gan sao ?
Chớ nó không có bà con sao ?
Chớ chúng tôi không có phúc sao ?
Chớ chúng bay không có một người anh em bạn sao ?

Chớ chúng nó không có kẻ ghét sao ?

Bien aise.
Paresseux, sc.
Curieux, se.
Généreux, se.
Adroit, e.
Heureux, se.
Malheureux, se.
Occupé, e.
Fatigué, e.
Couché, e.
Fermé, e.
Pauvre.
Obéissant, e.
Faché, e. (en colère)
Surpris, e.
Tranquille.
Blessé, e.
Avide.
Prêt, e.
Savant, e.
Bossu, e.
Joyeux, se.
Riche.
Faible.
Téméraire.
Imprudent, e.
Inutile.
Barbare.
Coupable.
Méchant, e.

Sướng, dễ, toại ý.
Kẻ làm biếng.
Kẻ tọc mạch, muốn biết.
Kẻ rộng rãi.
Kẻ khôn khéo.
Kẻ có phúc.
Kẻ vô phúc.
Mắc.
Mệt nhọc.
Nằm, nghỉ.
Đóng, xếp, khớp.
Nghèo.
Vưng lờ.
Giận.
Bật ý.
Yên.
Bị dầu, bị tích.
Tham lam.
Sân.
Thông thái.
Kẻ còm lưng.
Kẻ vui vẽ, vui chơi.
Kẻ giàu, giàu có.
Yêu đuổi.
Người ơ hờ, vô ý, lêu lảo.
Kẻ không khôn, không ý tứ.
Vô ích, vô dụng.
Mọi rợ, không biết phép luật.
Kẻ có tội.
Kẻ dữ, dữ tợn.

Le verbe ÊTRE conjugué avec les adjectifs ci-devant.

Verbe ở chia với những tiếng adjectifs trước đây.

Je suis bien aise.
Tu es paresseux, se.
Elle est curieuse.
Il est généreux.
Il est adroit.
Nous sommes heureux, ses.
Vous êtes malheureux, ses.
Ils sont occupés.

Tôi lầy lăm toại ý.
Mấy là đũa lăm biềng.
Nó là đũa tọc mạch.
Nó là người rộng rãi.
Nó là người khôn khéo.
Chúng tôi là người có phước.
Chúng bay vô phước.
Chúng nó mắc việc, (hay là không rảnh.)

J'étais fatigué, e.
Tu étais couché, e.
Sa fenêtre était fermée.
Nous étions pauvres.
Vous étiez obéissants.
Ils étaient fâchés.

Khi ấy tôi đương mệt mỏi.
Khi ấy mấy đang nằm.
Khi ấy cửa sổ nó đang đóng.
Khi ấy chúng tôi đang nghèo.
Khi ấy chúng bay đang còn vướng lời.
Khi ấy chúng nó đang giận.

Je fus surpris, e.
Tu fus tranquille.
Son cheval fut blessé.
Ils furent avides.

Tôi đã bất ý.
Mấy đã yên.
Con ngựa nó đã phải bị đau.
Chúng nó đã tham lam.

Je serai prêt, e.
Tu seras savant, e.
Il sera bossu.
Nous serons joyeux, ses.
Vous serez riches.
Ils seront faibles.

Tôi sẽ sẵn lòng, (hay là sẽ có tôi sẵn.)
Mấy sẽ thông thái.
Nó sẽ còm lưng.
Chúng tôi sẽ vui vẻ.
Chúng bay sẽ giàu có.
Chúng nó sẽ yều đuối.

Je serais téméraire.
Tu serais imprudent, e.
Cela serait inutile.
Nous serions barbares.
Vous seriez coupables.
Ils seraient méchants.

Tôi sẽ ơ hờ nều. (hay là lêu lảo.)
Mấy sẽ vô ý nều. (hay là không cẩn thận.)
Sự nấy sẽ ra vô ích nều.
Chúng tôi sẽ ra mọi rợ nều.
Chúng bay sẽ phải tội nều.
Chúng nó sẽ ra dữ tợn nều.

Honnête.
Poli, e.
Juste.
Sage.
Fidèle.
Fort, e.
Innocent, e.
Muet, e.

Kẻ có nết, tử tề.
Kẻ lịch sự, biết phép tắc.
Kẻ công bình.
Kẻ khôn ngoan.
Kẻ trung tín.
Kẻ mạnh bạo, có sức mạnh.
Kẻ vô tội, sạch tội.
Kẻ câm.

Habile.
Apprivoisé.
Grand, e.
Petit, e.
Égal, e.
Hardi, e.
Orgueilleux.
Aveugle.
Jenne.

Sois honnête.
Qu'il soit poli.
Soyons justes.
Soyez sages.
Qu'ils soient.

Que je sois.
Que tu sois.
Qu'elle soit.
Que nous soyons.
Que vous soyez.
Qu'elles soient.

Que je fusse.
Que tu fusses.
Que son oiseau.
Que nous fussons.
Que vous fussiez.
Qu'ils fussent.

Sourd, e.
Diligent, e.
Bleu, e.
Gai, e.
Triste.
Studieux, se.
Discret, e.
Ingrat, e.
Honteux, se.
Malade.
Mouillé, e.
Étonné, e.
Digne.
Illustre.
Entêté, e.

Habile.
Apprivoisé, e.
Grand, e.
Petit, e.
Égal, e.
Hardi, e.
Orgueilleux, se.
Aveugle.
Jeune.

Kẻ có tài, khéo léo.
Quen, dạn.
Kẻ lớn, cao.
Kẻ nhỏ.
Bằng nhau, đều nhau.
Dạn gan.
Kẻ kiêu ngạo.
Kẻ mù, dui con mắt.
Nhỏ tuổi.

Sois honnête.
Qu'il soit poli.
Soyons justes.
Soyez sages.
Qu'ils soient fidèles.

Mày hãy ở có nết.
Nó hãy có phép tắc.
Chúng tôi hãy theo lẽ công bình.
Chúng bay phải ra khôn ngoan.
Chúng nó hãy ở trung tín.

Que je sois forte.
Que tu sois innocent, e.
Qu'elle soit muette.
Que nous soyons habiles.
Que vous soyez hardis.
Qu'elles soient orgueilleuses.

Chớ chi tôi được mạnh mẽ.
Chớ chi mày được khỏi tội.
Chớ chi nó phải cảm.
Chớ chi chúng tôi có tài.
Chớ chi chúng bay được dạn gan.
Chớ chi chúng nó kiêu ngạo.

Que je fusse aveugle.
Que tu fusses jeune.
Que son oiseau fut apprivoisé.
Que nous fussions plus grands, des.
Que vous fussiez plus petits, tes.
Qu'ils fussent égaux.

Chớ chi tôi đã mất dui.
Chớ chi mày đã còn nhỏ.
Chớ chi chim nó được quen, (h. là dạn.)
Chớ chi chúng tôi được lớn hơn.
Chớ chi chúng bay được nhỏ hơn.
Chớ chi chúng nó được bằng nhau.

Sourd, e.
Diligent, e.
Bleu, e.
Gai, e.
Triste.
Studieux, se.
Discret, e.
Ingrat, e.
Honteux, se.
Malade.
Mouillé, e.
Etonné, e.
Digne.
Illustre.
Entêté, e.

Điếc, điếc lác.
Siêng năng.
Xanh màu biếc, màu da trời.
Vui mừng.
Buồn rầu.
Ham học.
Phân biệt, cẩn thận, dấy dè.
Bạc ơn, vô ơn, bất nhơn.
Mắc cỡ.
Kẻ có bệnh, mắc bệnh, đau.
Ướt, mắc ướt.
Lạ, lầy lầm lạ.
Đáng.
Danh tiếng, cao sang, sang cả.
Cứng đầu, cứng cổ.

Modeste.
Excusable.
Prodigue.
Estropié, e.
Chanceux, se.
Plein, e.
Impoli, e.
Franc, che.
Etroit, e.
Content, e.
Fâché, e.
Large.
Aimable.
Ridicule.
Pesant, e.

Nét na, tế chính.
Đáng tha lỗi, đáng tha.
Xa xỉ, phá của.
Kẻ có bị tích.
Có phước.
Đầy dẫy.
Vô phép, bất lịch sự.
Ngây thật, chắc, thật thà.
Hẹp.
Vui vẻ, bằng lòng.
Giận, huồn.
Rộng.
Đáng thương.
Dễ tức cưởi, có trêu.
Nặng nề.

Verbe ÊTRE conjugué négativement et interrogativement.

Verbe ở là chia ra cách chối và cách hỏi.

Je ne suis sourd.
Es-tu diligent ?
Votre habit n'est-il pas bleu ?
Nous ne sommes pas gais.
N'êtes-vous pas tristes ?
Ils ne sont pas très modestes.

Tôi không phải điếc.
Mấy có siêng năng chẳng ?
Cái áo anh chẳng phải là màu biếc sao ?
Chúng tôi không có vui mừng.
Chúng bay chẳng buồn rầu sao ?
Chúng nó chẳng phải là người nét na cho lắm.

N'étais-je pas excusable ?
N'étais-tu pas prodigue ?
Était-il estropié ?
Nous n'étions pas chanceux, ses.
Étiez-vous studieux, ses ?
N'étaient-ils pas discrets ?

Chớ khi ấy không đáng tha lỗi cho tôi sao ?
Chớ khi ấy mấy chẳng phải xa xỉ sao ?
Chớ khi ấy nó có bị tích sao ?
Khi ấy chúng tôi không có phước.
Khi ấy chúng bay có ham học sao ?
Chớ khi ấy chúng nó chẳng có cần thận sao ?

Fus-je ingrat ?
Ne fus-tu pas honteux, se ?
Il ne fut pas malade.
Nous ne fûmes pas mouillés.
Fûtes-vous étonnés ?
Ne furent-ils pas dignes ?

Khi ấy tôi có vô ơn sao ?
Chớ khi ấy mấy chẳng có hổ người sao ?
Khi ấy nó không có bệnh.
Khi ấy chúng tôi không có bị ướt.
Khi ấy chúng bay có lây làm lạ chẳng ?
Chớ khi ấy chúng nó chẳng phải xứng đáng sao ?

Serai-je illustre ?
Ne seras-tu pas entêté ?
La bouteille ne sera pas pleine.
Nous ne serons pas si impolis.
Serez-vous francs ?
Les manches ne seront-elles pas trop
étroites ?

Je ne serais pas content.
Serais-tu fâché ?
La chambre ne serait-elle pas assez large ?
Serions-nous aimables ?
Ne seriez-vous pas ridicules ?
Ne seraient-ils pas trop pesants ?

Chớ tôi sẽ nên người sang ỏi chẳng ?
Chớ mấy sẽ không cứng cổ chẳng ?
Cái ve sẽ không đầy.
Chúng tôi sẽ không ở vô phép đường ày.
Chúng bay sẽ ở thật thà chẳng ?
Cái tay áo sẽ chẳng hẹp lắm sao ?

Tôi sẽ không bằng lòng.
Mấy sẽ giận sao ?
Cái phòng sẽ không vừa sao ?
Chúng tôi sẽ đừng thương yêu chẳng ?
Chúng bay sẽ ra người đáng tức cười
sao ?
Chớ chúng nó sẽ không nặng lắm chẳng ?

Aimer.
Abandonner.
Aboyer.
Achever.
Acheter.
Appeler.
Apporter.
Allumer.
Arracher.
Arroser.
Attacher.
Apprêter.
Assurer.
Avouer.
Baptiser.
Balayer.
Blâmer.
Blessar.
Boucher.
Boutonner.
Brasser.
Broyer.
Broder.
Brûler.

Thương mến.
Bỏ, từ bỏ.
Sủa.
Làm cho rối.
Mua.
Kêu, gọi.
Đem.
Thập, dốt.
Nhỏ rẻ, búi, bút.
Tươi.
Buộc, cột.
Dọn sấm sửa.
Quyết, chịu chắc.
Xưng ra, khai.
Làm phép rửa tội.
Quét.
Chê, trách, làm nhục.
Làm cho phải dầu tích.
Bịt, dầy.
Gài nút.
Trộn.
Cà, nghiền, làm cho nát, tán.
Thêu.
Đốt, cháy.

Conjugaisons des verbes ci-dessus :

J'aime mes enfants.
Tu abandonnes tes amis.
Le chien n'aboie pas.
Nous achevons notre ouvrage.

N'achetez-vous pas du poisson ?
Appellent-ils ?

J'apportais le dîné.
Tu allumais la chandelle.
N'arrachait-il pas les fleurs ?

Nous arrosions le jardin.
N'attachiez vous pas une corde ?
Ils apprêtaient le dîné.

Je n'ai rien assuré.
Tu avouas ta faute.
Il ne baptisa pas l'enfant,
Nous balayâmes la cuisine.
Ne blâmates-vous pas sa conduite ?

Ne se blessèrent-ils pas ?

Je boucherai les bouteilles.
Ne boutonneras-tu pas ta veste ?
Il brassera la chaux.
Nous broierons les drogues.
Broderiez-vous vos robes ?

Ne brûleront-ils pas tout le bois ?

Chia các tiếng verbes đã kể trước đây :

Tôi thương các con trẻ tôi.
Mấy từ bỏ anh em bạn mấy.
Con chó không sủa.
Chúng tôi đương làm cho rồi việc chúng tôi.
Chúng bay không mua cá sao ?
Chúng nó kêu chằng ?

Khi ấy tôi dọn bữa cơm trưa.
Khi ấy mấy thắp đèn.
Khi ấy nó không bứt bông sao ? (hay là hái hoa).
Khi ấy chúng tôi tưới vườn.
Khi ấy chúng bay không có buộc dây sao ?
Khi ấy chúng nó dọn bữa cơm trưa.

Tôi không có quyết sự gì.
Mấy đã chịu tội mấy.
Nó không có rửa tội con nít.
Khi ấy chúng tôi quét nhà bệp.
Khi ấy chúng bay không chê trách tính nết nó sao ?
Khi ấy chúng nó không có bị đau sao ?

Tôi sẽ dây nút các cái ve.
Mấy sẽ không gài áo mấy sao ?
Nó sẽ trộn vôi.
Chúng tôi sẽ tán thuốc.
Chúng bay sẽ thêu áo dài chúng bay chằng ?
Chúng nó sẽ không dột hết củi sao ?

Brosser.
Brider.
Briser.
Cacher.
Casser.
Changer.
Charger.
Chauffer.

Cacheter.
Chercher.
Châtier.

Chải, quét.
Khớp, tra hàm thiếc.
Phá, làm bể, đập bể.
Giàu.
Bể, phá, vỡ.
Đổi đời.
Đồ vào, chở, đựng.
Làm cho nóng, hâm, nấu cho ấm, hâm cho nóng, bỏ vào lửa.
Bịt, phong, đóng dầu, niêm phong.
Kiềm, ùm.
Phạt.

Commencer.
Chanter.
Couper.
Déchirer.
Deshonorer.
Deviner.
Se dépêcher.
Déjeuner.
Ecouter.
Emprunter.
Eternuer.

Khởi sự, bắt tay, gầy việc.
Hát.
Chặt, cắt.
Xé, làm rách.
Làm cho xấu hổ, làm mất danh tiếng.
Bối.
Đi mau.
Ăn cơm bữa sớm.
Nghe.
Vay, mượn.
Nhảy mũi.

Je brosserais mon habit.
Tu briderais ton cheval.
Il briserait la porte.
Nous cacherions notre argent.
Vous casseriez le verre.
Ils changeraient de logement.

Tôi sẽ chải áo tôi.
Mày sẽ khớp ngựa của mày.
Nó sẽ phá cửa.
Chúng tôi sẽ giấu tiền bạc của chúng tôi.
Chúng bay sẽ đập bể ly.
Chúng nó sẽ đổi chỗ ở.

Qu'il charge la charrette.
Chauignons le fer.
Cachetez votre lettre.
Qu'ils cherchent une maison.

Chớ nó hãy chở lên xe.
Chúng tôi nung sắt cho nóng.
Chúng bay phong thơ chúng bay.
Chúng nó phải kiếm một cái nhà.

Que je châtie les coupables.
Que tu commences ton thème.
Qu'elle chante une chanson.
Que nous coupons la viande.
Que vous ne déchiriez pas votre habit.
Qu'ils ne deshonorent pas leur famille.

Chớ chi tôi sửa phạt những kẻ có tội.
Chớ chi anh hãy khi sự làm bài anh.
Chớ chi nó hát một câu.
Chớ chi chúng tôi cắt thịt.
Chớ chi chúng bay đừng xé áo chúng bay.
Chớ chi chúng nó đừng làm mất danh
tiếng bà con chúng nó.

Etudier.
Frapper.
Frire.
Frotter.

Học.
Đánh.
Chiên, rán.
Thoa, xoa, chùi, bôi, đánh cho sáng,
làm cho bóng ra, đánh bóng.
Làm hư.
Mặc quần, mặc áo.
Quăng, ném.
Mời.
In.
Cày.
Giặt, rửa.
Ăn.

Gâter.
Habiller.
Jeter.
Inviter.
Imprimer.
Labourer.
Laver.
Manger.

Mêler.
Meubler.
Nager.
Nettoyer.
Oter.
Oublier.
Payer.
Prêter.
Prier.
Parler.
Quitter.
Récompenser.
Remercier.
Secouer.
Saler.
Tuer.
Voler.

Trộn, đồ lộn.
Dọn đồ tủ ghê vào nhà, dọn đồ vào.
Lội.
Chùi, cạo.
Cắt, nhấc.
Quên, bỏ quên.
Trả tiền, trả.
Cho mượn.
Cầu, xin.
Nói.
Bỏ đi, bỏ lia.
Thường, ban phần thưởng.
Cắm sên, gĩa sên.
Giũ, phui, dùng lác.
Muôi, bỏ muôi.
Giết.
Ăn cắp, ăn trộm.

J'ai étudié ma leçon.
N'as-tu point frappé le chien ?
A-t-elle frit le poisson ?
Nous avons frotté les chaises.
N'avez-vous point gâté votre habit ?

Ils n'ont pas habillé les enfants.

Tôi đã học vở tôi.
Mày không hề đánh chó sao ?
Nó có chiên cá sao ?
Chúng tôi đã chùi ghê.
Chúng bay chẳng có làm làm áo chúng
bay sao ?
Chúng nó không có bận quần áo cho
con nít.

J'avais les restes.
N'avais-tu pas invité nos parents ?

Avait-il imprimé son ouvrage ?

Khi ấy tôi còn có những đồ dư.
Khi ấy mày không có mời bà con chúng ta
sao ?
Khi ấy nó có in sách vở của nó làm ra
chang ?
Khi ấy chúng tôi đã có cày ruộng.
Khi ấy chúng bay không có rửa tay.
Khi ấy nó không ăn trái cây sao ?

Quand j'eus mêlé les drogues.
Quand il eut meublé sa maison.
Quand nous eûmes nagé.
Ils n'eurent pas nettoyé leurs tableaux.

Khi tôi đã trộn thuốc rồi.
Khi nó đã dọn sắp đồ đạc trong nhà nó rồi.
Khi chúng tôi đã lội.
Khi ấy chúng nó đã không có chùi ván
tập viết của chúng nó.

Quand j'aurai ôté mon habit.
N'auras-tu pas oublié ta leçon ?
Il aura payé une piastre.
Quand nous aurons prêté l'argent.

Khi tôi cởi áo rồi.
Mày không có quên bài vở mày sao ?
Nó đã trả một đồng bạc.
Khi chúng tôi cho vay bạc rồi.

J'aurais prié Dieu.
N'aurait-il pas parlé français?
Aurions-nous quitté la maison?
N'auraient-ils pas récompensé les diligents?

Que nous ayons remercié notre bienfaiteur.

Qu'ils eussent secoué la poussière.

La viande est salée.
Son frère a été tué.
Nous aurions été volés.

Khi ày tôi sẽ cầu xin Đ. C. T.
Khi ày nó không có nói tiếng langsa sao?
Khi ày chúng tôi có bỏ nhà chẳng?
Khi ày chúng nó không ban phần thưởng
cho kẻ siêng năng sao?
Chớ chi chúng tôi đã cảm ơn kẻ làm
phước cho chúng tôi.
Chớ chi chúng nó đã giu bụi.

Thịt đã muối rồi.
Anh nó đã bị giết.
Chúng tôi đã bị ăn trộm.

Abolir.
Accomplir.
Accourir.
Adoucir.
Affaiblir.
Agir.
Applaudir.
Avertir.
Bâtir.
Démolir.
Blanchir.
Choisir.
Désobéir.
Eblouir.
Emplir.
Embellir.
Enfouir.
Enrichir.
Etourdir.
Finir.
Fleurir.
Frémir.
Guérir.
Jouir.
Maigrir.
Mûrir.
Noircir.
Nourrir.
Pâlis.
Pourrir.
Punir.
Rafranchir.
Remplir.

Bỏ, bãi.
Làm cho xong, làm cho rồi, làm cho trọn.
Làm cho vãn, thâu lại cho vãn.
Làm cho êm ái, làm cho dịu dàng.
Làm cho ra yếu đuối.
Làm.
Vỗ tay, khen ngợi.
Biểu, nói trước.
Cắt nhà, dựng.
Phá, dỡ.
Làm cho sạch, giặt, làm cho trắng.
Lựa, chọn.
Không vưng lời.
Làm cho chói lòa, làm cho quáng.
Làm cho đầy.
Làm cho tốt, làm cho ra lịch sự.
Đào.
Làm cho ra giàu có.
Làm cho bất tỉnh, làm cho mê.
Làm cho rồi, làm cho hết.
Thạnh lợi, hoa nở.
Run, giũn mình.
Làm cho lành, chữa bệnh.
Chơi, vui sướng.
Làm cho ra ồm, ồm ọ.
Làm cho chín, đủ.
Làm cho đen, nhuộm đen.
Nuôi, dưỡng nuôi.
Nanh mét, lá xanh.
Thúi, mục.
Phạt.
Làm cho mất mẽ.
Làm cho đầy dẫy.

Réussir.
Saisir.
Ternir.
Trahir.
Vieillir.

Được việc, có lợi.
Lây, bắt.
Làm cho phai, làm cho ra lu.
Thất tín, trối lòng.
Ra già, già cà.

Exemples des verbes ci-dessus :

*Thi dụ về những tiếng verbes kể
trước đây :*

La loi a été abolie.
J'accomplirai ma promesse.
N'avez-vous point accourci la planche ?
La pluie adoucira le temps.
Cette maladie m'affaiblit beaucoup.
Il a agi prudemment.
Il est applaudi de tout le monde.
Avertissez-en votre frère.
Il bâtissait sa maison.
Je démolissais la mienne.
Votre linge est-il blanchi ?
Choisissez-un de ces fruits.
Ne me désobéissez pas.
Le soleil m'éblouit.
Vous n'avez-pas rempli la caisse.
Votre maison est bien embellie.
Il a enfoui son argent.
Cette affaire vous aurait enrichi.
Vous m'étourdissez la tête.

Quand aurez-vous fini votre thème ?
Voyez comme les arbres fleurissent !

Vous me faites frémir.
Les médecins ne le guériront jamais.

Ne jouissait-il pas de son bien ?
Votre père est bien maigri.
Que je noircisse mes souliers.
Comment nourrissez-vous vos lapins ?
Il pâlit à la vue du fusil.
Ce fruit commence à pourrir.
Ne le puniriez-vous pas aussi ?
Nous nous rafraîchirons dans le bois.
Pourquoi ne remplissez-vous pas les ver-
res ?
Saisissons l'occasion.

Luật phép đã phá rồi.
Tôi sẽ giữ trọn lời hứa tôi.
Anh chàng thầu tằm vắn tôi cho vắn sao ?
Mưa làm cho trời sẽ ym mát.
Bệnh này làm cho tôi ra yếu đuối lắm.
Nó ăn làm khôn ngoan.
Ai này đều ngợi khen nó.
Anh hãy nói cho anh anh biết.
Nó đương cất nhà nó.
Khi ấy tôi đỡ nhờ tôi.
Quần áo anh đã giặt sạch rồi chưa ?
Anh lựa lấy một trái.
Anh hãy nghe lời tôi.
Yên sáng mặt trời làm cho quang mát.
Anh không có làm cho đầy thùng.
Nhà anh đã làm ra lịch sự khá.
Nó đã chôn tiền bạc của nó.
Việc ấy có lẽ làm cho anh ra giàu có.
Anh làm cho tôi mất trí khôn (hay là
điên đầu.)
Chứng nào anh mới làm bài anh rồi ?
Anh hãy coi những cây đương ra bông
thế nào !
Anh làm cho tôi giùm mình.
Các ông thầy thuốc không h ? làm cho
nó lành được.
Nó không có được nhờ của cái nó chăng ?
Cha anh đã ra gầy mòn lắm.
Chớ chi tôi làm giày tôi đen.
Anh nuôi thỏ thế nào ?
Nó thầy sùng thì mặt nó xanh lét.
Trái này mới thối.
Anh sẽ không phạt nó sao ?
Chúng tôi sẽ nghĩ mất dưới bóng cây.
Chớ sao anh không rót cho đầy ly ?

Chúng tôi hãy nhơn dịp.

La fumée ne ternira-t-elle pas ces tableaux ? Chớ khói chàng có làm cho lu những
 khuôn hình này sao ?
 Il vous aurait trahi. Khi ấy nó đã thàt tín với anh.
 Sa mère vieillit beaucoup. Bà già nó đã già lắm.

Apercevoir.	Ngó thấy.
Entendre.	Nghe.
Traduire.	Dịch.
Peindre.	Vẽ.
Devoir.	Mắc, mắc nợ, phải.
Descendre.	Xuống.
Reluire.	Sáng láng, chói sáng.
Recevoir.	Chịu lấy.
Attendre.	Chờ, đợi.
Détruire.	Làm hư.
Atteindre.	Thầu tới, đã đến, kịp.
Vendre.	Bán.
Répondre.	Thưa, trả lời.
Guire.	Nàu.
Craindre.	Sợ.
Réduire.	Bớt, thầu lại, trở, sửa lại.
Plaindre.	Năn nỉ, kêu oan, nan trách.
Concevoir.	Chịu thai, hiểu.
Feindre.	Giả, dối.
Repeindre.	Vẽ lại.
Fendre.	Chẻ, kinh ra.
Joindre.	Nối, hiệp.

Exemples des verbes ci-dessus :

J'aperçois un vaisseau.
 Il n'entend pas le français.
 Je ne vous attendais pas.
 Ne traduisez-vous pas des fables ?

Vos sœurs peignent très bien.
 Je devais de l'argent à votre père.
 Ne descendiez-vous pas ?
 L'or et l'argent reluisaient partout.
 Je reçus une lettre samedi dernier.

Attendit-il la réponse ?
 Nous détruisîmes toutes les fortifications.
 N'atteignîtes-vous pas le carrosse ?

Ils n'aperçurent rien.

*Thi dụ về các tiếng verbes đã kể
 trước đây :*

Tôi thấy một chiếc tàu chiến.
 Nó không nghe được tiếng langsa.
 Tôi chẳng trông anh, (hay là chị em.)
 Chớ anh chàng có dịch chuyện đời xưa
 sao ?

Mày chị em anh vẽ khéo lắm.
 Khi ấy tôi mắc nợ cha anh.
 Khi ấy anh chàng xuống sao ?
 Vàng bạc đầu đầu cũng chói sáng.
 Ngày thứ bảy rồi đây tôi mới được một
 cái thơ.

Nó có chờ trả lời chăng ?
 Chúng tôi đã phá tan mọi đồn lũy.
 Chúng bay đã có gặp cái xe bòn bánh
 chăng ?
 Chúng nó không thấy sự gì hết.

Vendrai-je mon cheval ?
Il ne vous répondra pas.
Ne cuirez-vous pas demain ?
Ne craindront-ils pas leur maître ?

Je n'attendrais personne.
Il les réduirait bientôt.
Pourquoi plaindrions-nous son sort ?
Ils ne concevraient jamais cela.
Feignons de ne pas les entendre.
Traduisez cela en annamite.

Attendez votre frère.

Recevez cet argent pour moi.
Que je lui doive des remerciements.

Qu'il fende l'arbre.
Que nous détruisions leurs ouvrages.

Qu'ils ne craignent pas les rebelles.

Que je ne reçusse pas ses lettres.

Qu'il ne vendit pas ses chevaux.

Que nous traduisions du français.
Que vous joignissiez l'armée.

Qu'ils descendissent pour déjeuner.

Avez-vous reçu vos livres ?
N'avez-vous pas traduit cette demande ?
Pourquoi ne m'avez-vous pas répondu ?
Avez-vous repeint votre chambre ?

Tôi sẽ bán con ngựa tôi sao ?
Nó sẽ không trả lời cho anh.
Đền mai anh không có làm bánh mì sao ?
Chớ chúng nó chẳng có sợ chủ nó sao ?

Tôi không trông ai nữa.
Người ấy có lẽ trị chúng nó mau lắm.
Nhơn sao chúng tôi kêu van về sò phạn nó.
Chẳng khi nào chúng nó hiểu được sự ấy.
Giả dờ chúng tôi không nghe chúng nó.
Chúng bay hãy dịch cái này ra chữ an-nam.

Hãy chờ anh anh.

Anh hãy lãnh bạc này thề cho tôi.
Chớ chi tôi phải già ơn cho nó nhiều phen.

Chớ chi nó chê cây.
Chớ chi chúng tôi phá được các việc chúng nó.

Chớ chi chúng nó chẳng sợ kẻ làm giặc.

Chớ chi tôi chẳng được những thợ của nó.

Chớ chi nó đừng bấp mảy con ngựa của nó.

Chớ chi chúng tôi dịch tiếng langsa.
Chớ chi chúng bày hãy đi cho kịp đạo binh.

Chớ chi chúng nó hãy xuống mà ăn cơm buổi sớm mai.

Anh đã được sách của anh chưa ?
Anh đã dịch đơn xin này chẳng ?
Nhơn sao anh chẳng trả lời cho tôi ?
Anh đã vẽ phòng anh lại chẳng ?

PARTIE II.

PHRASES ÉLÉMENTAIRES.

Rencontre.

Bonjour monsieur.
Comment vous portez-vous aujourd'hui ?
J'espère que vous êtes en bonne santé.
Je me porte fort bien.
Comment se porte monsieur votre père ?
Il se porte très bien monsieur.
Comment se porte toute la famille ?

ĐOẠN THỨ II.

BIÊN TẬP NHỮNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI.

Khi gặp nhau.

Chào ông.
Bữa nay ông có dặng sức khỏe chẳng ?
Tôi trông cho ông dặng sức khỏe.
Tôi dặng sức mạnh khá.
Ông già ông mạnh khỏe thế nào ?
Ông già tôi dặng mạnh khỏe lắm.
Cả bà con ông sức khỏe thế nào ?

Et madame votre mère ?

Ma mère se porte un peu mieux aujourd'hui

Elle se porte beaucoup mieux.

Elle se porte assez bien.

Elle ne se porte pas très bien.

Elle est malade.

Elle est bien malade.

Elle est dangereusement malade.

Elle est mourante.

Elle se meurt.

Qu'a-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle a ?

Elle est enrhumée.

Elle a un gros rhume. — Elle est fort enrhumée.

Elle a la fièvre.

J'en suis bien fâché.

Depuis quand est-elle malade ?

Depuis quand est-elle incommodée ?

Je ne savais pas qu'elle fût malade.

Quel est son mal ?

Quelle est sa maladie ?

Prend-elle quelque chose ?

Voit-elle quelqu'un ?

Le médecin vient la voir tous les jours.

J'espère que cela ne sera rien.

Il faut espérer que cela n'aura pas de suite.

Nous l'espérons.

Le médecin assure que cela ne sera rien.

Tant mieux.

J'en suis bien aise.

Mademoiselle votre sœur est-elle toujours malade ?

Est-elle encore incommodée ?

Elle n'est pas encore guérie.

Mais elle se porte beaucoup mieux.

J'en suis bien charmé.

Bà mẹ ông thế nào ?

Bà mẹ tôi bữa nay yên trong mình hơn.

Bà mẹ mạnh khỏe hơn nhiều.

Bà mẹ khá.

Bà mẹ khôngặng mạnh mảy.

Bà mẹ đau.

Bà mẹ đau nặng.

Bà mẹ đau nặng lắm.

Bà mẹ gần chết.

Bà mẹ dọn mình chết.

Nó 1^o có giồng gì ?

Nó có ho.

Nó ho nặng lắm.

Nó nóng rét.

Tôi lầy lăm buồn.

Nó đau đã bao lâu nay ?

Nó khó ở đã bao lâu nay ?

Tôi chẳng hay nó đau.

Đau làm sao ?

Bệnh gì ?

Nó uống thuốc gì ?

Nó rước ai chẳng ?

Mỗi ngày ông thấy thuốc mỗi thăm.

Tôi tưởng không có hề gì sớt.

Phải cậy trông về sau không có làm sao nữa, (hay là cho đừng có làm vậy nữa.)

Chúng tôi trông cậy.

Ông thấy thuốc nói chắc không hề gì.

Thì càng tốt.

Tôi lầy lăm vui mừng.

Chị (hay là em) ông con đau hoài chẳng ?

Nó còn khó ở chẳng ?

Nó chưa dứt cơn bệnh.

Song trong mình nó được yên nhiều.

Tôi lầy lăm vui mừng.

Départ.

Il faut que je m'en aille.

Il faut que je vous quitte.

Il faut nous quitter.

Khi đi.

Tôi phải đi.

Tôi phải từ anh.

Chúng tôi phải từ nhau.

1^o Những tiếng *Nó* theo sau dùng về giồng cái.

Il faut nous séparer.
Il faut que je prenne congé de vous.
Je vais prendre congé de vous.
Jusqu'au plaisir de vous revoir.
Bonjour.
Vous portez-vous bien ?
Je vous souhaite le bonjour.
Bonsoir, bonne nuit.
Je vous souhaite le bonsoir.
Saluez monsieur votre frère de ma part.
Faites mes amitiés à votre sœur.

Présentez mon respect à madame votre mère.
Faites mes compliments chez vous.
Je n'y manquerai pas.

Chúng tôi phải lìa nhau.
Tôi phải lìa anh mà đi.
Tôi phải từ gia anh bây giờ.
Cho đến khi gặp nhau lại mà vui mừng.
Chào.
Anh sức khỏe chăng ?
Tôi kính chào anh.
Chiều nay an hảo, đêm nay bình yên.
Chiều nay tôi ước cho anh được bình an.
Xin gửi lời thăm anh anh.
Xin gửi lời thăm em gái anh (hay là chị anh.)
Xin gửi lời kính thăm bà mẹ anh.

Xin gửi lời thăm cả thầy trong nhà.
Tôi không dám quên.

Demander et remercier.

Avec votre permission.
Voulez-vous bien me permettre de.....
Je vous prie. — — De grâce.
Faites-moi un plaisir.
Voulez-vous me faire un plaisir ?

Voulez-vous me rendre un service ?
Vous pouvez me rendre un grand service.
Vous pourriez me rendre un très-grand service.
Je vous suis bien obligé.
Je vous suis extrêmement redevable.
Je vous remercie infiniment.
Merci.
Je vous serai bien obligé.
Il n'y a pas de quoi.
Vous me rendrez un grand service.
Vous vous moquez.

Je vous donne bien de la peine.
Je vous donne trop de peine.
Vous prenez bien de la peine.
Vous vous donnez bien de la peine.
Je suis fâché de vous donner tant de peine.

Je suis honteux de la peine que je vous donne.
La peine n'est rien.

Xin và cảm ơn.

Nhờ phép anh.
Anh muốn cho phép tôi.....
Nhờ anh.
Anh làm cho tôi vui vẻ một phen.
Anh có muốn làm cho tôi vui vẻ một khi chăng ?
Anh có muốn làm việc cho tôi chăng ?
Anh làm được cho tôi một việc lớn.
Anh sẽ giúp tôi được một việc rất lớn.

Tôi chẳng dám quên ơn anh.
Tôi mang ơn anh nặng lắm.
Tôi cảm ơn anh ngàn năm, (nghìn trùng.)
Cảm ơn.
Tôi sẽ nhờ ơn anh chẳng dám sai.
Chẳng đáng sự gì.
Anh sẽ giúp tôi một việc lớn.
Anh nói chơi.

Tôi làm cho anh phải khó lòng nhiều.
Tôi làm cho anh cực lòng lắm.
Anh phải cực khổ nhiều.
Anh làm cho anh phải cực khổ nhiều.
Tôi lấy làm buồn vì làm cho anh phải cực khổ thế ấy.
Tôi lấy làm hổ người vì sự cực khổ tôi làm cho anh phải chịu.
Chẳng có chút gì là cực khổ.

Cela ne vaut pas la peine d'en parler.

Ne parlez pas de cela.
Vous avez bien de la bonté.

Sự nầy chẳng đáng là sự cực khổ, (hay
là chẳng phải làm cực khổ mà nói.)
Anh chớ nói về việc nầy nữa.
Anh có lòng tốt thật.

Affirmer et nier.

Je m'en vais vous dire...
Je vous assure que....
Je vous promets que...
Je vous garantis.
Je puis vous en assurer.
C'est ce que je puis vous assurer.
C'est ce que je puis vous dire.
Comptez sur ce que je vous dis.
Je vous jure que...
Je dis que oui.
Je dis que non.
Je soutiens que....
Je gage que oui.
Je gage que non.
Je le suppose.
Je suppose que oui.
Je suppose que non.
Je ne suppose pas.

Vous pouvez bien penser que...
Le pensez-vous ?
Je le pense.
Je le pense aussi.
Je ne le pense pas.
Il faut que vous pensiez.

Il est bon de vous dire.
Je suis tenté de croire.
Que voulez-vous dire ?
Je ne sais ce que vous voulez dire.
Est-il certain que ?
Est-il vrai que ?
Oui : Cela est vrai. — Cela est certain.
Cela n'est que trop vrai.
C'est un fait.
C'est un fait certain.

Etes-vous sûr de ce que vous dites ?
Le croyez-vous ?

Quá quyết cùng từ chối.

Đề tôi nói vuội anh...
Tôi chắc với anh vì...
Tôi hứa với anh vì...
Tôi chịu chắc với anh.
Tôi dám chắc với anh.
Ày là đều tôi dám quá quyết chắc với anh.
Ày là đều tôi được nói với anh.
Anh hãy kể lầy đều tôi nói với anh.
Tôi thề với anh vì.....
Tôi nói rằng có.
Tôi nói rằng không.
Tôi chịu vì...
Tôi cuộc là có.
Tôi đoán là không.
Tôi đặt đề đều ày.
Tôi cho là có.
Tôi cho là không.
Tôi chẳng đặt đề ra.

Có lẽ anh tưởng vì...
Anh tưởng như vậy chăng ?
Tôi tưởng như vậy.
Tôi cũng tưởng như vậy.
Tôi chẳng tưởng đều ày.
Anh phải nghĩ, (hay là phải cho anh là
phải nghĩ.)
Nên nói cùng anh.
Tôi phải tin theo.
Anh muốn nói di gì ?
Tôi chẳng biết đều anh muốn nói.
Có phải chắc rằng ?
Có phải quá thật rằng ?
Phải : Đều nầy hán thật. — Đều nầy chắc.
Đều nầy quá là đều rất thật.
Ày là một việc.
Ày là một việc chắc.

Anh có chắc về đều anh nói chăng ?
Anh tin sự ày chăng ?

Je le crois.
Je le crois de même.
Je n'en crois rien.
Je n'en crois pas un mot.
Je crois que oui.
Je crois que non.
Je n'en doute pas.
En êtes vous bien sûr ?
J'en suis sûr.
J'en suis certain.
Rien n'est plus certain.
Je vous en réponds.
Je ne le crois pas.
J'ai peine à le croire.
Je vous crois.
Vous pouvez me croire.
Cela ne peut pas être vrai.
Je vous donne ma parole que...
Je vous proteste que...
Ma parole d'honnête homme.
Je vous donne ma parole d'honneur.

Tôi tin.
Tôi cũng tin như vậy.
Tôi chẳng tin đâu gì sớt.
Tôi chẳng tin một tiếng.
Tôi tin là có.
Tôi tin là không.
Tôi chẳng hồ nghi.
Anh có chắc thật đều ấy chẳng ?
Tôi chắc rõ.
Tôi lầy lăm chác vậy.
Chẳng có chi là chắc hơn.
Tôi dám chịu chác cho anh.
Tôi chẳng tin tưởng đó.
Tôi khó tin.
Tôi tin anh.
Anh tin tôi được.
Sự nầy không được thật.
Tôi trao lời với anh rằng...
Tôi phản chứng ra với anh rằng...
Lời nói tôi là lời nói người đạo hạnh.
Tôi trao lời kính cho anh.

Expressions de surprise.

Quoi !
Bon ! Vraiment !
En vérité !
Oui dà ! -
Non !
Se peut-il ! Est-il possible ! serait-il possible !
Est-il bien possible !
Comment cela se peut-il ?
Comment cela se peut-il faire ?
Cela est impossible.
Impossible !
Il n'est pas possible.
Cela ne se peut pas.
Je ne comprends pas comment...
J'en suis surpris.
J'en suis bien étonné.
Cela me surprend.
Vous me surprenez.
Vous m'étonnez.
Voilà qui me surprend.
Cela m'étonne beaucoup.

Tó ra sự bất ý, lầy lăm lạ.

Nhơn sao !
Tốt a ! Hân thật !
Ồ tại sự thật !
Phải đó !
Không đâu !
Có lẽ được ! Có lẽ được sao !
Có lẽ được chác sao !
Sự nầy có lẽ được thế nào ?
Sự nầy có lẽ làm được vì lẽ nào ?
Sự nầy chẳng có lẽ được.
Không lẽ được gì hết !
Chẳng phải lẽ được.
Sự nầy chẳng có lẽ được.
Tôi chẳng hiểu thế nào...
Tôi bất ý.
Tôi lầy lăm lạ thật.
Sự nầy làm cho tôi sững sột.
Anh làm cho tôi sững sột.
Anh làm cho tôi phải sững sột.
Kìa là một điều bất tôi thỉnh lĩnh (hay là
kìa một điều làm cho tôi sững sột.
Sự nầy làm cho tôi sững sột nhiều.

Je m'en étonne.
Cela est inconcevable.

C'est une chose inconcevable.
C'est une chose inouïe.
Voici une chose étrange.
Voilà une affaire bien étrange.

Tôi lấy làm lạ.
Sự nấy chẳng có lẽ đem vào trí khôn cho
đặng.
Ấy là một việc chẳng hiểu đặng.
Ấy là một việc chưa từng nghe.
Nấy là một việc phi thường.
Kìa là một việc phi thường chúc.

La probabilité.

Cela est probable.
Cela est assez vraisemblable.
Cela n'est pas improbable.
Cela n'est point du tout improbable.
Cela est très probable.
Il n'y a rien d'impossible.
Cela n'est pas impossible.
Je n'y vois rien d'impossible.

Cela est très possible.
Cela se peut.
Cela se pourrait bien.
Cela pourrait bien être.
Je n'en suis pas étonné.
Cela ne m'étonne pas.
Cela ne me surprend pas.
Cela n'est pas étonnant.
Il n'y a rien d'étonnant.

Il n'y a rien de surprenant.

Vous ne m'étonnez pas.
Vous ne me surprenez pas.
Je ne m'en étonne pas.
Je n'en serais pas étonné.
Cela ne me surprendrait pas.

Cela est naturel.
Cela est tout simple.
Cela va sans dire.

Cela s'entend.

Sự có lẽ chắc.

Sự nấy có lẽ chắc.
Sự nấy đủ lẽ chắc chắn.
Sự nấy chẳng phải là không chắc.
Sự nấy chẳng phải là không chắc đâu.
Sự nấy có lẽ chắc lắm.
Chẳng có chút gì là không lẽ được.
Sự nấy chẳng phải là không được.
Tôi chẳng thấy đó một lẽ gì là không
được.

Sự nấy có lẽ được lắm.
Sự nấy được.
Sự nấy sẽ được chắc.
Sự nấy có lẽ sẽ đặng.
Tôi chẳng lấy làm lạ đó.
Sự nấy chẳng làm cho tôi lấy làm kì dị.
Sự nấy chẳng làm cho tôi sững sờ.
Sự nấy chẳng phải là đều gỡ lạ.
Chẳng có một mảy gì làm cho người ta
lấy làm lạ.
Chẳng có một chút gì làm cho người ta
sững sờ.

Anh chẳng làm cho tôi sững sờ.
Anh chớ làm thỉnh linh với tôi.
Tôi chẳng lấy làm kì đó.
Tôi sẽ không lấy làm lạ đó.
Mai sau sự nấy không làm cho tôi phải
sững sờ.
Sự nấy là tự nhiên.
Sự nấy rõ cả.
Sự nấy chẳng phải nói (hay là qua êm
chẳng phải nói.)
Sự nấy dễ hiểu.

L'affliction.

J'en suis fâché.
J'en suis bien fâché.
J'en suis bien mortifié.
J'en suis on ne peut plus fâché.
J'en suis on ne peut plus mortifié.

J'en suis inconsolable.
Cela me désespère.
J'en suis désolé.
J'en suis désespéré.
J'en suis au désespoir.
Quel dommage !

C'est bien dommage.
C'est grand dommage.
Cela est bien fâcheux.
Cela est bien triste.
Cela est bien désobligeant.

Cela est bien désagréable.
Cela est bien piquant.
Cela est bien dur.
Cela est bien cruel.
Cela fait trembler.
Cela est bien malheureux.
C'est un grand malheur.
Cela est terrible.
Cela est épouvantable.
Cela fait dresser les cheveux.

Blâme.

Fi ! Fi donc !
N'avez-vous pas honte ?
N'êtes-vous pas honteux ?
Vous devriez être honteux.
Vous me faites honte.
Quelle honte !
C'est honteux.
C'est une chose honteuse.
Cela est bien mal.
Que cela est vilain !
Cela est bien méchant.

Sự cực khổ, phiền muộn.

Tôi lấy làm buồn đó.
Tôi buồn về điều ấy thật.
Tôi phải hăm ép nhiều.
Chàng có ai buồn hơn tôi nữa.
Tôi thì như vậy, mà chàng có ai phải
hăm ép hơn nữa.
Tôi phải sầu não chàng lẽ người.
Sự này làm cho tôi ngã lòng.
Tôi lấy làm rầu.
Tôi ngã lòng.
Tôi lấy làm ngã lòng.
Thiệt hại là thế nào ! (hay là thiệt hại là
đường nào !)
Thật là điều thiệt hại.
Ấy là sự thiệt hại lớn.
Sự này buồn bức thiệt.
Sự này là buồn lắm.
Sự này làm cho buồn bức, sự này ra vô
tình.
Sự này chẳng vui chút nào.
Sự này cay đắng thật.
Sự này khó chịu thiệt.
Sự này là dữ tợn thiệt.
Sự này làm cho run sợ.
Sự này khôn nạn thật.
Này là sự vô phước, (hay là rủi lớn.)
Điều này đáng sợ hãi.
Điều này đáng thất kinh.
Sự này làm cho rón tóc gáy.

Lời nhắc nhóc.

Xấu tệ ! Vậy thì xấu tệ !
Chớ anh không biết mắc cỡ ?
Anh chẳng phải mắc cỡ sao ?
Anh đáng phải hổ người..
Anh làm cho tôi hổ người.
Hổ người là thế nào !
Này là điều hổ người.
Này là một điều hổ người.
Sự này là xấu thật.
Cái này xấu xa là thế nào !
Sự này dư ác lắm.

C'est abominable.
Comment pouvez-vous être si méchant ?

Comment avez-vous pu faire cela ?
Comment avez-vous fait cela ?

Vous êtes bien méchant ?
Pourquoi avez-vous fait cela ?
C'est être bien méchant.
Il faut être bien méchant.
Cela est bien mal à vous.
Vous êtes bien à blâmer.

Vous avez bien tort.
Comment osez-vous bien faire cela ?
Vous mettez ma patience à bout.
La patience m'échappe.

Je ne suis pas content de vous.
Je suis bien mécontent de vous.
Je ne serai pas content.
Je serai bien mécontent.
Tenez vous tranquille.
Finissez.
Finissez vous dis-je.
Ne pouvez-vous pas vous tenir tranquille ?

Ne pouvez-vous pas vous tenir en repos ?
Je vous préviens que...
Je vous avertis que...
Je vous en avertis.
Je ne veux pas cela.
Je ne souffrirai pas cela.
Je le veux.
Je le veux absolument.

Prenez garde pour une autre fois.
Ne le faites pas davantage.
N'y retombez pas davantage.
Point d'impertinence.

Silence.
Paix.
Taisez-vous.
Voulez-vous vous taire ?
Point tant de raisons.

Này là đều đáng ghớm ghiếc.
Nhơn sao anh hóa ra được dữ tợn
đường ày ?
Cách nào anh làm ra được đều này ?
Anh đã dùng cách nào mà làm ra chuyện
này ?
Thật anh là người dữ tợn ?
Vì sao anh làm ra đều này ?
Ày là dữ thật.
Phải làm hung dữ lắm.
Sự này là xấu cho anh lắm.
Đáng nhứt nhắc anh (hay là anh đáng
cho người ta chê trách.)
Anh quày nhiễu.
Sao anh dám cả quyết làm đều này ?
Anh làm cho tôi chịu không nổi.
Tôi nhịn không được nữa.

Tôi chẳng bằng lòng với anh (về anh.)
Tôi lấy làm cực lòng với anh lắm.
Tôi sẽ không bằng lòng.
Tôi sẽ đau lòng thật.
Anh hãy ở cho yên.
Anh làm cho rồi, (hay là anh thôi đi.)
Anh thôi đi, tôi biểu.
Anh không làm thinh được sao ? (hay là
anh không ở yên được sao ?)
Anh không nghĩ được sao ?
Tôi cho anh hay trước vì...
Tôi nói cho anh hay vì...
Tôi bảo anh về việc đó.
Tôi không muốn đều này.
Tôi không chịu nổi đều này.
Tôi muốn làm vậy.
Tôi muốn trọn, (hay là tôi muốn chắc
chắn.)
Anh hãy giữ mình phen khác.
Anh chớ làm vậy nữa.
Anh chớ sa ngã lại như vậy nữa.
Chớ có đều vô phép mặt lòng nữa, (chớ
lờn mặt nữa.)
Làm thinh.
Bình yên, nín.
Anh hãy nín.
Anh muốn nín chẳng ?
Bớt cả mọi lẽ.

Ne répliquez pas.
Retirez-vous de devant mes yeux.

Anh chớ nói đi nói lại.
Anh hãy đi cho khuất mặt tôi.

La colère.

Sự giận.

Je suis bien en colère.
Je ne suis pas de bonne humeur.
Je suis de mauvaise humeur.
Je suis d'une humeur qui ne se conçoit pas.
Je suis piqué.
Je suis piqué jusqu'au dernier point.
Je suis outré.
Vous me voyez dans une colère inconcevable.
Je suis dans une colère épouvantable.
J'en suis furieux.
Je ne me possède pas de colère.

Tôi giận lắm.
Tôi không có tính tốt, (không có vui.)
Tôi có tính xấu, (tôi không bằng lòng.)
Tôi có tính xấu lắm không ai hiểu được.
Mích lòng tôi.
Mích lòng tôi quá chừng.
Tức mình tôi lắm.
Anh thấy tôi giận quá chừng.
Tôi giận dữ dị thường.
Tôi giận điên.
Tôi giận quá sức, cảm không được.

La joie.

Sự vui vẻ.

Je suis bien aise. — Je suis bien content.
Je suis charmé. — Je suis enchanté. —
Je suis ravi.
J'en suis fort aise.
J'en suis enchanté.
J'en ai bien de la joie.
J'en ressens la plus grande satisfaction.
J'en ai une joie infinie.
Cela me fait le plus grand plaisir.
Je vous félicite.
Je vous félicite de tout mon cœur.
Je vous en fais mon compliment.

Tôi vui vẻ. — Tôi bằng lòng lắm.
Tôi lấy làm vui mừng. — Tôi lấy làm
mừng rỡ. — Tôi mừng rỡ quá.
Tôi lấy làm vui vẻ lắm.
Tôi lấy làm vui mừng đó.
Tôi lấy làm khoái ý.
Tôi lấy làm bằng lòng lắm.
Tôi lấy làm vui vẻ vô cùng.
Đều nấy làm cho ưng ý tôi quá.
Tôi mừng rỡ cho anh.
Tôi mừng rỡ cho anh hết lòng.
Tôi kính mừng anh?

Consultation.

Lời bàn hỏi.

Que faire?
Quel parti prendre?
Quel parti prendrons-nous?
Quel parti avons-nous à prendre?
Que ferons-nous?

Làm đi gì?
Tính bề nào?
Chúng ta tính bề nào?
Chúng tôi tính được bề nào?
Chúng tôi sẽ làm gì?

Qu'avons-nous à faire ?
Que devons nous faire ?
Que nous reste-t-il à faire ?
Voyons.
Il faut nous résoudre à quelque chose.
Il faut prendre un parti.
Je suis bien embarrassé.
Je ne sais que faire.
Je suis dans un grand embarras.
Nous sommes dans un cas bien embarrassant.
Cela est bien embarrassant.

Je suis d'avis...
Ne croyez-vous pas... ?
Si j'étais vous.
Si j'étais à votre place.
Je vous conseille...
Je vous conseillerais...
Mon avis est que...
Je pense à une chose.
Il m'est venu une pensée.
Il m'est venu une idée.
Laissez-moi faire.
Faisons une chose.
J'ai changé d'avis.
Faisons autrement.
Faisons autre chose.
Prenons nous y autrement.

Qu'en dites-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Je pense comme vous.
C'est très-bien pensé.
C'est très-bien imaginé.
Voilà une bonne pensée.
Voilà une excellente idée.
Je suis de votre avis.
Faisons cela.
C'est le meilleur parti.
J'aimerais mieux...
Il vaut mieux...
Ne vaudrait-il pas mieux ?
C'est le mieux que nous puissions faire.

C'est ce que nous avons de mieux à faire.

Chúng tôi tính việc chi mà làm ?
Chúng tôi phải làm việc gì ?
Còn có việc gì cho chúng tôi làm ?
Tính thế nào, coi thử.
Chúng tôi phải nhứt định làm việc gì.
Phải tính một bề.
Tôi còn ròi rắm, (chưa tính được việc gì.)
Tôi chưa tính được bề nào.
Tôi còn đương bồi ròi nhiều lắm.
Chúng tôi đương mắc một việc ròi rắm lớn.
Sự nầy làm ra đều bồi ròi.

Tôi có ý tính...
Chớ anh tưởng...
Phải tôi như anh.
Phải tôi thế cho anh.
Tôi bày biểu cho anh...
Ý tôi chỉ vẽ cho anh như vậy...
Ý tôi là làm vậy...
Tôi nghĩ ra một việc (hay là nghĩ đèn.)
Thoát chút tôi nghĩ ra một điều.
Sanh trí cho tôi một điều.
Anh để cho tôi làm.
Chúng tôi làm một việc.
Tôi đã tính thế khác.
Chúng tôi làm thế khác.
Chúng tôi làm việc khác.
Chúng tôi tính ra thế khác.

Anh nói làm sao ?
Anh tưởng làm sao ?
Tôi tưởng cũng như anh vậy.
Tưởng như vậy, thì phải lắm.
Trí tưởng phải lắm.
Ấy là một điều tưởng phải.
Ấy là một điều nghĩ hay lắm.
Tôi cũng một ý như anh.
Chúng tôi làm cái nầy.
Ấy thế nầy phải hơn.
Tôi muốn thế nầy hơn...
Tốt hơn là...
Như vậy chẳng phải tốt hơn sao... ?
Làm như vậy chúng tôi không làm đặng hơn nữa.
Chúng tôi làm thế nầy thì là hơn.

C'est la seule chose qui nous reste à faire.
C'est le seul parti que nous ayons à prendre.

Ày còn có một việc nấy cho chúng ta làm mà thôi.
Ày chúng ta còn có một thè nấy mà thôi.

Boire et manger.

Avez-vous faim ?
J'ai bon appétit.
J'ai faim.
J'ai bien faim.
Je mangerais bien un morceau.
Mangez quelque chose.
Que mangerez-vous ?
Que voulez-vous manger ?
Que souhaitez-vous manger ?
Je mangerai la première chose venue.
Vous ne mangez pas.
Vous ne mangez rien.
J'ai très-bien mangé.
J'ai diné d'un bon appétit.
Mangez encore un morceau.
Je ne prendrai rien davantage.
Avez-vous soif ?
N'avez-vous pas soif ?
J'ai soif.
J'ai bien soif.
Je suis fort altéré.
Je meurs de soif.
Buvons.
Que voulez-vous boire ?
Donnez-moi à boire.
Prenez un verre de vin.
Voulez-vous prendre un verre de vin ?
Je boirais bien un verre de bière.
Prenez un verre de vermouth.
Buvez encore un verre de vin.
Monsieur, je bois à votre santé.

J'ai l'honneur de boire à votre santé.

Ăn và uống.

Anh có đói chăng ?
Tôi thèm nhiều.
Tôi đói.
Tôi đói lắm.
Tôi thèm ăn một miếng.
Anh hãy ăn một hai món.
Anh sẽ ăn món gì ?
Anh muốn ăn giống gì ?
Anh thèm ăn vật gì ?
Có món gì tôi ăn món này.
Anh không ăn sao ?
Anh không ăn gì sao ?
Tôi ăn no lắm.
Tôi ăn bữa chiều ngon.
Anh hãy ăn một miếng nữa.
Tôi không chịu ăn gì nữa.
Anh có khát nước chăng ?
Anh không khát nước sao ?
Tôi khát.
Tôi khát nhiều.
Tôi khát lắm.
Tôi khát gần chết.
Chúng ta uống.
Anh muốn uống giống gì ?
Anh cho tôi uống.
Anh uống một ly rượu *nho*.
Anh muốn uống một ly rượu *nho* chăng ?
Tôi muốn uống một ly rượu *bọt*.
Anh uống một ly rượu *vermouth*.
Anh uống một ly rượu *nho* nữa.
Tôi uống chén này, chúc cho ông sức khỏe.
Xin phép uống chén này chúc cho ông mạnh giỏi.

Nouvelles.

Y a-t-il des nouvelles aujourd'hui ?
Y a-t-il quelque chose de nouveau ?

Tin tức.

Bữa nay có sự gì lạ chăng ?
Có sự gì lạ chăng ?

Savez-vous quelque chose de nouveau?
Savez-vous des nouvelles?
Que dit-on de bon?
Que dit-on de nouveau?
Quelles nouvelles nous apprendrez-vous?

Avez-vous quelque chose à nous apprendre?

N'avez-vous entendu parler de rien?
Que dit-on dans la ville?

Que dit-on de vos côtés?
Je ne sais rien de nouveau.
Il n'y a rien de nouveau.
Je ne sais point de nouvelles.
Je n'ai entendu parler de rien.
On ne parle de rien.

Il y a de bonnes nouvelles.
Les nouvelles sont bonnes.
Il y a de mauvaises nouvelles.
Les nouvelles sont mauvaises.
Voilà une bonne nouvelle.
Voilà une triste nouvelle.
J'ai entendu dire que...
Je n'ai pas entendu parler de cela.
Avez-vous lu les papiers?
Je n'ai lu aucun papier aujourd'hui.
Avez-vous lu cela dans quelque papier?

Cela n'est marqué que dans une lettre particulière.

Dit-on qui a reçu cette lettre?
Oui : c'est M. X...
On doute beaucoup de cette nouvelle.
Cette nouvelle demande confirmation.

De qui tenez-vous cette nouvelle?
Comment le savez-vous?
Je tiens cette nouvelle de bonne part.
Cette nouvelle ne s'est pas confirmée.
Ce bruit s'est trouvé faux.
On ne parle plus de cette nouvelle.
Parle-t-on toujours de guerre?
Croit-on que nous ayons la paix?

Anh có biết điều gì lạ chăng?
Anh có biết tin tức gì chăng?
Người ta đồn ra sự gì hay chăng?
Người ta có đồn sự gì mới chăng?
Anh có chuyện gì lạ cho chúng tôi biết chăng?

Anh có chuyện gì lạ học lại cho chúng tôi biết với chăng?

Anh có nghe nói sự gì chăng?
Trong thành phố người ta có đồn sự gì chăng?

Phía anh ở có nghe nói sự gì chăng?
Tôi không biết truyền gì lạ.
Không có chuyện gì lạ.
Tôi không biết tin tức gì.
Tôi không nghe nói chuyện chi cả.
Người ta chẳng nói chuyện chi.

Có chuyện hay.
Có chuyện mà là chuyện tốt.
Có chuyện không hay.
Có chuyện mà là chuyện xấu (không hay).
Ày là một chuyện hay.
Kìa có một chuyện buồn.
Tôi nghe nói rằng...
Tôi không nghe nói về chuyện ày.
Anh đã coi giấy rồi chưa?
Bữa nay tôi không có coi giấy gì hết.
Anh có coi chuyện nầy trong giấy nào chăng?
Chuyện nầy viết trong một cái thư riêng mà thôi.
Có ai nói người nào được thư ày chăng?
Có : ày là ông X...
Người ta hồ nghi về chuyện ày lắm.
Chuyện nầy phải có chứng cứ thì mới tin được.

Ài thuật lại với anh chuyện nầy?
Làm sao mà anh biết?
Có người nên tin thuật lại với tôi.
Chuyện nầy không có đầu gì làm chắc.
Chuyện đồn ra đời trá.
Không ai nói chuyện ày nữa.
Người ta còn nói về việc giặc hoà chăng?
Người ta có tưởng chúng tôi sẽ được giao hoà chăng?

Il n'y a pas d'apparence.
Avez-vous reçu des nouvelles de votre frère?

Y a-t-il longtemps que vous avez reçu des nouvelles de votre ami?

Combien y a-t-il qu'il ne vous a écrit?

Il y a deux mois que je n'ai reçu de ses nouvelles.

Il y a trois semaines qu'il n'a écrit.

J'attends une lettre de lui de jour en jour.

Không thấy bày ra dấu gì.
Anh có được tin anh anh chẳng?

Anh được tin bạn hữu anh đã bao lâu nay?

Nó chẳng viết thư cho anh đã bao lâu?

Cách hai tháng nay, tôi không được tin nó.

Cách ba tuần nay, nó không gởi thư.

Ngày nọ sang ngày kia, tôi hằng đợi thư luôn luôn.

Aller et venir.

Où allez-vous?

Où allez-vous comme cela?

Je vais à la maison. — Je m'en vais chez nous.

J'allais chez vous. — Je m'en allais chez vous.

D'où venez-vous?

Je viens de chez mon frère.

Je viens de l'église.

Je sors de l'école.

Voulez-vous venir avec moi?

Où voulez-vous aller?

Nous irons nous promener.

Nous irons faire un tour.

Je le veux bien. — Volontiers.

Par où irons-nous? De quel côté irons-nous?

Nous irons du côté que vous voudrez.

Nous irons par où vous voudrez.

Allons à la campagne.

Prenons votre frère en passant.

Comme vous voudrez. — Comme il vous plaira.

M. X... est-il à la maison?

Il vient de sortir.

Il est sorti.

Il n'est pas à la maison.

Pouvez-vous nous dire où il est allé?

Je ne saurais le vous dire exactement.

Đi và về.

Anh đi đâu?

Anh đi đâu làm vậy?

Tôi về nhà. — Tôi đi về nhà chúng tôi.

Tôi đương đi nhà anh. — Tôi đương đi tới nhà anh.

Bởi đâu mà dèn?

Tôi ở nhà anh tôi mà dèn.

Tôi ở nhà thờ mà dèn.

Tôi ở trong nhà trường mà ra.

Anh muốn đi với tôi chăng?

Anh muốn đi đâu?

Chúng tôi đi dạo chơi.

Chúng ta sẽ đi dạo một vòng chơi.

Tôi muốn làm vậy lắm. — Ưng ý.

Ta sẽ đi qua đường nào? Ta sẽ đi phía nào?

Đi phía nào mặc ý anh.

Anh muốn đi qua phía nào, thì ta sẽ đi.

Chúng ta đi ra ngoài đồng.

Khi đi ngang qua, thì biểu anh anh đi nữa.

Mặc ý anh. — Mặc ý anh muốn làm sao.

Ông X... có ở nhà không?

Ông mới đi.

Ông đi rồi.

Ông không có ở nhà.

Anh có biết ông đi đâu, anh có nói được không?

Tôi không dám nói chắc.

Je crois qu'il est allé voir sa sœur.
Savez-vous quand il reviendra?
Non : il n'a rien dit en s'en allant.
En ce cas-là, nous irons sans lui.

Approchez, j'ai quelque chose à vous dire.
J'ai un mot à vous dire.

Ecoutez.
Ecoutez-moi.
J'ai envie de vous parler.
Qu'y a-t-il pour votre service?
Qu'est-ce qu'il y a pour votre service?
C'est à vous que je parle.
Ce n'est pas à vous que je parle.
Que dites-vous? Qu'est-ce que vous dites?
Qu'avez-vous dit?
Je ne dis rien.
Je ne parle pas.
Entendez-vous?
M'entendez-vous?
Entendez-vous ce que je dis? Me comprenez-vous?
Je ne vous ai pas entendu (compris).
Ecoutez-moi.
Vous ne m'écoutez pas.
M'entendez-vous maintenant?
Je vous entends fort bien.

Comprenez-vous ce que je dis?
Voulez-vous bien répéter?
Voulez-vous avoir la bonté de répéter?

Je vous entends bien.
Pourquoi ne me répondez-vous pas?
Que ne répondez-vous?
Ne parlez-vous pas français?
Bien peu, monsieur.
Je l'entends un peu, mais je ne le parle pas.
Parlez plus haut.
Ne parlez pas si haut.
Ne faites point tant de bruit.
Taisez-vous.
Ne m'avez-vous pas dit que...?
Qui vous a dit cela?

Tôi tưởng ông đi thăm chị ông.
Anh có biết chừng nào ông về không?
Không: khi ông đi ông không nói gì hết.
Như vậy, chúng tôi đi một mình.

Lại gần, tôi có chuyện nói với anh.
Tôi có chuyện nói với anh một chút,
(một tiếng.)

Nghe.
Nghe tôi.
Tôi muốn nói với anh.
Anh có chuyện gì.
Ày anh có chuyện chi?
Ày tôi nói cho anh.
Không phải là tôi nói cho anh.
Anh nói gì? Sự gì anh nói đó?
Anh đã nói sự gì?
Tôi không nói sự gì hết.
Tôi không nói.
Anh có nghe không?
Anh có nghe tôi không?
Anh có nghe, đều tôi nói chẳng? Anh có hiểu tôi chẳng?
Tôi không có nghe anh nói.
Nghe tôi.
Anh không có nghe tôi nói.
Anh có nghe tôi bây giờ chẳng?
Tôi nghe anh rõ.

Anh có hiểu đều tôi nói chẳng?
Anh có sẵn lòng mà nói lại chẳng?
Anh có muốn lấy lòng từ từ mà nói lại chẳng?

Tôi nghe anh rõ.
Làm sao anh không trả lời cho tôi?
Chớ anh không trả lời sao?
Anh biết nói tiếng langsa chẳng?
Tôi biết ít lắm, ông.
Tôi nghe được một ít, mà tôi nói không được.
Anh nói cho lớn.
Anh đừng nói lớn như vậy.
Chớ nói cả tiếng.
Anh nín đi.
Có phải anh đã có nói với tôi rằng: (hay là chớ anh không có nói với tôi rằng:)
Ài nói với anh sự ày?

Qui vous a dit cela ?
On me l'a dit.
Quelqu'un me l'a dit.
Je l'ai entendu dire.
Que voulez-vous dire ?
Que voulez-vous dire par là ?
Qu'est-ce que cela veut dire ?
A quoi cela est-il bon ? A quoi cela sert-il ?

Qu'est-ce que cela ? — Qu'est-ce que c'est
que cela ?

Comment appelez-vous cela ?
Comment cela s'appelle-t-il ?
On appelle cela...
Cela s'appelle...
C'est ce qu'on nomme...
Puis-je vous demander ?

Peut-On vous demander ?

Oserais-je vous demander ?

Oserais-je vous prier de... ?
Que désirez-vous ?
Que souhaitez-vous ?
Connaissez-vous ce monsieur ?
Je le connais de vue.
Je le connais de nom.
Savez-vous que ?
Je ne savais pas.
Je n'en sais rien.
Je n'en sais pas un mot.
Je n'ai point entendu parler de cela.

Người nào nói với anh sự ấy ?
Có người nói với tôi.
Có người kia nói với tôi.
Tôi có nghe nói.
Anh muốn nói sự gì ?
Nói vậy, ý anh muốn nói làm sao ?
Sự nầy nghĩa làm sao ?
Sự nầy dùng làm việc gì ? Sự nầy có ích
gì ?

Sự gì vậy ? Ấy sự gì vậy ?

Sự nầy anh kêu làm sao ?
Sự nầy gọi là gì ?
Sự nầy kêu là...
Sự nầy gọi là...
Sự nầy đặt tên là...
Tôi hỏi anh được không ? (hay là tôi
xin anh ?)
Có hỏi anh được không ? (hay là tôi
xin anh ?)
Tôi có dám hỏi anh không ? (hay là tôi
xin anh ?)

Chớ tôi có dám xin anh.. ?
Anh muốn sự gì ?
Anh ước ao sự gì ?
Anh có biết ông nầy chăng ?
Tôi biết mặt (ông ấy) mà thôi.
Tôi biết tên (ông ấy) mà thôi.
Anh có biết rằng ?
Tôi không biết.
Tôi không biết gì hết.
Tôi không hay một tiếng.
Tôi không hề nghe nói về sự ấy.

Âge.

Quelle âge avez-vous ?
Quel âge a monsieur votre père ?
J'ai douze ans.
J'ai dix ans et demi.
J'ai bientôt quinze ans.
J'aurai seize ans le mois prochain.

J'ai eu treize ans la semaine passé.

Tuoi.

Anh có mấy tuổi ?
Ông già anh được mấy mươi tuổi ?
Tôi được mười hai tuổi.
Tôi được mười tuổi rưỡi.
Ít lâu nữa tôi sẽ được mười lăm tuổi.
Một tháng nữa tôi sẽ được mười sáu
tuổi.
Tuần mới qua rồi tôi được mười ba
tuổi.

J'aurai vingt ans à la fin de l'année.

Vous ne paraissez pas si âgé.

Vous paraissez plus âgé.

Je vous croyais plus âgé.

Je ne vous croyais pas si âgé.

Quel âge peut avoir votre oncle ?

Il peut avoir soixante ans.

Il a à peu près soixante ans.

Il a plus de cinquante ans.

C'est un homme de cinquante et quelques années.

C'est un homme de soixante ans.

Il peut avoir une soixantaine d'années.

Il a plus de quatre vingts ans.

Il a au moins soixante-dix ans.

C'est un grand âge.

Est-il si âgé que cela ?

A-t-il cet âge là ?

Il commence à vieillir.

Il se casse à vue d'œil.

Cuối năm nay tôi sẽ được hai mươi tuổi.

Xem qua anh không được lớn tuổi.

Coi tưởng anh già hơn.

Tôi tưởng anh lớn tuổi hơn.

Tôi không tưởng anh lớn tuổi như vậy.

Cậu anh bây giờ được mấy chục tuổi ?
Cậu tôi bây giờ được chừng sáu chục tuổi.

Cậu tôi ước chừng được sáu chục tuổi.

Người ấy quá năm mươi tuổi.

Ấy là một người được năm mươi tuổi và một hai tuổi lẻ.

Ấy là một người có sáu chục tuổi.

Người ấy có được sáu mươi tuổi.

Người ấy hơn tám mươi tuổi.

Người ấy có ít là bảy mươi tuổi.

Ấy là tuổi cao lắm.

Người ấy có được lớn tuổi làm vậy chăng ?

Người ấy có được tuổi ấy chăng ?

Người ấy gần già.

Coi chừng nào, người ấy càng ra già yểu chừng này.

L'heure.

Quelle heure est-il ?

Dites-moi, je vous prie, quelle heure il est ?

Pouvez-vous me dire l'heure qu'il est ?

Il est une heure.

Il est une heure passée.

Il est une heure sonnée.

Il est une heure et un quart.

Il est une heure et demie.

Il est deux heures moins un quart.

Il est deux heures moins dix minutes.

Il n'est pas encore deux heures.

Midi n'est pas sonné.

Il n'est que midi.

Il est midi.

Il est minuit.

Giờ

Giờ thứ mấy ?

Xin anh nói với tôi là giờ thứ mấy ?

Anh có nói được cho tôi biết giờ nào chăng ?

Bây giờ là giờ thứ nhứt.

Bây giờ giờ thứ nhứt qua rồi.

Bây giờ đã đánh giờ thứ nhứt rồi.

Bây giờ đã được một giờ qua một khác.

Bây giờ đã được một giờ rưỡi.

Thiếu một khác nữa được hai giờ.

Thiếu mười phút đến hai giờ.

Chưa tới hai giờ.

Chưa đến chính Ngọ.

Mới chính Ngọ, mới đứng bóng.

Được chính Ngọ.

Được nửa đêm.

Il est près de trois heures. — Il va être trois heures.

Quatre heures viennent de sonner.

Il est quatre heures passées.

L'horloge va sonner.

Voilà l'horloge qui sonne.

Il n'est pas tard.

Il est plus tard que je ne pensais.

Je ne croyais pas qu'il fut si tard.

Thiếu một chút nữa đầy ba giờ. — Gần ba giờ.

Mới đánh bốn điểm.

Đã qua bốn điểm.

Đồng hồ gần đánh.

Kìa, đồng hồ đang đánh.

Chưa muộn, chưa trễ.

Tôi không dè dã muộn làm vậy.

Tôi không tưởng đã muộn quá làm vậy.

Le temps.

Quel temps fait-il ?

Il fait mauvais temps.

Il fait un temps couvert.

Il fait un temps bien sombre.

Il fait un temps affreux.

Il fait un temps abominable.

Il fait beau temps.

Il fait un temps charmant.

Il fait un temps superbe.

Nous aurons une belle journée.

Il fait de la rosée.

Il fait du brouillard.

Il fait un temps pluvieux.

Le temps est à la pluie.

Le ciel est pris de tous côtés.

Le ciel se braille.

Le ciel se couvre.

Le ciel se noircit.

Le soleil commence à se montrer.

Le soleil se montre.

Le temps se rassure. — Se met au beau.

— Se remet.

Le temps commence à se remettre. — A se rassurer.

Le temps a l'air de vouloir se mettre au beau.

Le temps est remis.

Il fait bien chaud.

Il fait une chaleur étouffante.

Il fait bien doux.

Il fait froid.

Il fait terriblement froid.

Thi tiêc.

Thi trời làm sao ?

Xấu trời.

Trời u ám.

Trời u ám lắm.

Thi khí dữ tợn.

Thi khí ghớm ghê.

Tốt trời.

Thi tiêc vui vẻ.

Trời tốt quá.

Chúng tôi sẽ được một ngày tốt.

Trời sa mù sương.

Trời sa mù.

Trời ứ dột.

Trời gần mưa, trời chuyển mưa.

Trời mù mịt đầu đầu cũng muốn mưa.

Trời muốn mịt mù.

Trời đương mây áng, (hay là nhâm trời.)

Trời đen kịt.

Mới thấy mặt trời.

Mặt trời tỏ ra.

Trời vững lại. — Trời muốn quang tịnh.

trời muốn tốt lộn lại.

Trời muốn tốt lại. — Muốn những.

Xem ra trời có dấu muốn những.

Trời thanh bạch.

Trời nóng nực.

Trời nắng ngột.

Trời êm mát, (hay là mát mẻ.)

Trời lạnh.

Trời lạnh hung lắm.

Il fait un froid excessif.
Il fait un temps froid et humide.

Il pleut. — Il tombe de la pluie.
Il pleut bien fort.
Il pleut à verse.
Il a plu. — Il a tombé de la pluie
Il va pleuvoir.
Je sens des gouttes de pluie.
Il tombe des gouttes de pluie.
Il grêle. — Il tombe de la grêle.

Il neige. — Il tombe de la neige.
Il neige à gros flocons.
Il gèle.
Il a gelé.
Il a gelé à glace.
Il a gelé blanc.
Le temps s'amollit.
Il dégel. — Voici le dégel.

Il fait bien du vent.
Le vent est bien fort.
Il ne fait pas d'air.
Il fait des éclairs.
Il tonne.
Le tonnerre gronde.
J'entends le tonnerre.
Le tonnerre est tombé. — La foudre est tombée.
Il a tonné toute la journée.
Le temps est à l'orage.

Nous aurons de l'orage.
Le ciel commence à s'éclaircir.
Le temps pourra se soutenir.
Le temps est bien inconstant.
Le temps est bien variable.
Il ne tombera pas de pluie.

Il fait bien de la poussière.
Il fait bien de la crotte.
Il fait bien glissant.
Il fait bien mauvais à marcher.
Il fait jour.
Il fait sombre.
Il fait nuit.

Trời lạnh dữ lắm.
Trời lạnh mà lại ướt át.

Trời mưa. — Trời dỏ mưa.
Trời mưa lớn.
Trời mưa như xối.
Trời dã mưa. — Trời dã dỏ mưa.
Trời gấn mưa.
Hột mưa đỏ xuống mình tôi.
Hột mưa đương lải rải đỏ xuống.
Trời mưa đá. — Hột mưa đá đương sa xuống.

Tuyết xuống. — Trời xuống tuyết.
Tuyết xuống có khối như bông.
Trời lạnh đông.
Trời dã lạnh đông.
Trời lạnh nước đông.
Trời sa mù trắng như tuyết.
Trời bớt lạnh.
Giá tan. — Kìa giá tan. — Giải đông.

Gió nhiều.
Gió mạnh lắm, (hay là trời động.)
Bắc gió, lũng gió.
Trời chớp.
Trời sấm.
Trời gấm.
Tôi nghe sấm sét.
Sét đánh.

Trời sấm chớp cả ngày.
Trời muốn đồng bão, (hay là muốn động trời.)
Chúng tôi sẽ phải đồng bão.
Trời muốn sáng ra, trời muốn tan mây.
Xấu trời mà còn chịu được.
Trời không có chừng dỗi.
Trời hay dỗi dỗi.
Trời không mưa.

Bụi bay nhiều lắm.
Bùn lắm lắm.
Trơn trượt lắm.
Khó đi lắm.
Trời sáng.
Trời u ám.
Trời tối.

Il fait une belle nuit.
Il fait une nuit obscure.
Il fait clair de lune.
Croyez-vous qu'il fasse beau temps ?
Je ne crois pas qu'il pleuve.
Je pense qu'il pleuvra.
J'ai peur qu'il pleuve.
J'ai peur que nous n'ayons point de pluie.
Je le crains.
J'en ai peur.

Đêm thanh.
Đêm tối tăm.
Trời sáng trăng.
Anh tưởng trời có tốt chăng ?
Tôi tưởng trời không có mưa.
Tôi tưởng trời sẽ mưa.
Tôi sợ trời mưa.
Tôi sợ trời không mưa.
Tôi sợ.
Tôi đã sợ.

PARTIE III.

ĐOẠN THỨ III.

DIALOGUE I.

La salutation.

Sự chào kính.

Bonjour, monsieur.
Je vous souhaite le bonjour.
Comment vous portez-vous ce matin ?
L'état de votre santé ?
Comment va la santé ?
Votre santé est-elle bonne ?
Votre santé est toujours bonne ?
Assez bonne, et la votre ?
Vous portez-vous bien ?
Fort bien, et vous même ?
Comment vous êtes vous porté depuis que
je n'ai eu le plaisir de vous voir ?
J'espère que je vous trouve en bonne
santé.
Je me porte à merveille.
Le mieux du monde.

Et vous, comment vous portez-vous ?

Assez bien, Dieu merci.
J'en suis bien aise.
Je suis ravi de vous voir en bonne santé.

Chào, ông.
Tôi kính chào ông.
Sớm mai nay ông có sức khoẻ thế nào ?
Ông được sức mạnh chăng ?
Sức mạnh thế nào ?
Ông có sức mạnh thật chăng ?
Ông có được sức mạnh hoàni chăng ?
Khá khá, còn ông làm sao ?
Ông có sức mạnh chăng ?
Mạnh thật, ông được như vậy chăng ?
Từ khi tôi gặp ông cho đến bây giờ,
ông có sức mạnh thế nào ?
Tôi trông cậy tôi gặp ông được sức khoẻ.

Tôi mạnh giỏi dị thường.
Mạnh giỏi lắm. — Mạnh giỏi hơn trong
thiên hạ.
Còn ông thì làm sao, có mạnh khoẻ
chăng ?
Khá khá, nhờ ơn chúa.
Tôi lấy làm vui mừng.
Tôi thấy ông mạnh giỏi, thì tôi lấy làm
vui mừng quá sức.

DIALOGUE II.

La visite.

Sự thăm viếng.

On frappe.
Quelqu'un frappe.

Người ta gõ cửa.
Có người gõ cửa.

Allez voir qui c'est.
Allez ouvrir la porte.
C'est madame X...
Je vous souhaite le bonjour.
Je suis bien aise de vous voir.
Je suis charmé de vous voir.
Il y a bien longtemps que je ne vous ai vu.
Asseyez-vous, je vous prie.

Faites-moi le plaisir de vous asseoir.
Donnez-vous la peine de vous asseoir.
Donnez une chaise à madame X...
Apportez-un siège à madame X...
Voulez-vous rester à dîner avec nous ?

Je ne peux pas rester.
Je ne suis entré que pour savoir comment
vous vous portiez.
Il faut que je m'en aille.
Vous êtes bien pressée ?
Pourquoi êtes-vous si pressée ?
J'ai bien des choses à faire.
Vous pouvez bien rester encore un mo-
ment ?
Restez donc encore un moment ?
J'ai à aller en différents endroits.
Je resterai plus longtemps une autre fois.
Je vous remercie de votre visite.

J'espère que je vous reverrai bientôt.

Quand pensez-vous revenir ?
Revenez bientôt, vous me ferez plaisir.

Di coi ai đó.
Đi mở cửa.
À bà X...
Tôi kính chào bà sức khoẻ.
Tôi thấy bà tôi mừng lắm.
Tôi thấy mặt bà tôi mừng lắm.
Đã lâu lắm tôi không gặp mặt bà.
Xin bà ngồi..

Xin bà ngồi cho bằng lòng tôi.
Xin bà chịu khó mà ngồi.
Nhắc một cái ghế cho bà X...
Nhắc một cái ý cho bà X...
Bà có muốn ở lại mà ăn bữa trưa với
chúng tôi chăng ?
Tôi ở lại không được.
Tôi có ý vô nhà cho được biết ông sức
khỏe thế nào mà thôi.
Tôi phải về.
Bà gấp quá.
Nhơn sao bà gấp quá làm vậy.
Tôi có nhiều việc.
Bà ở lại được một chút nữa.

Vậy bà còn ở lại được một chút chăng ?
Tôi phải đi nhiều chỗ.
Đề khi khác tôi sẽ ở lại lâu hơn.
Tôi cảm ơn bà vì bà có lòng thăm viếng
tôi.
Tôi trông cậy chẳng khỏi bao lâu tôi sẽ
gặp bà lộn lại.
Bà tính chừng nào trở lại ?
Bà trở lộn lại càng mau thì càng vui vẻ
cho tôi.

DIALOGUE III.

Le déjeuner.

Avez-vous déjeuné ?
Pas encore.
Vous arrivez à propos.
Vous déjeunerez avec nous.
Le déjeuner est prêt.
Venez déjeuner.

Ăn bữa sớm.

Anh đã ăn bữa sớm chăng ?
Chưa.
Anh tới nhằm bữa. Anh tới vừa chừng.
Anh sẽ ăn bữa sớm với chúng tôi.
Bữa sớm dọn đã sẵn sẵn.
Lại ăn.

Prenez-vous du thé ou du café?

Je préfère le café.

Comment trouvez-vous le café?

J'espère que le café est à votre goût.

Le café est-il assez fort?

Il est excellent.

Il n'est pas assez fort.

Est-il assez sucré?

S'il ne l'est pas assez n'ayez crainte de le dire.

Faites comme si vous étiez chez vous.

Anh uống nước chè hay là nước *ca-phe*?

Tôi muốn uống nước *ca-phe* hơn.

Anh có lấy nước *ca-phe* làm ngon chẳng?

Tôi tưởng anh lấy *ca-phe* làm ngon.

Nước *ca-phe* có vừa khá chẳng?

Ngon lắm, quá lắm.

Không vừa.

Nước *ca-phe* có bỏ đường vừa chẳng?

Nếu không đường vừa thì phải nói đừng có sợ.

Làm như khi anh ở nhà anh vậy.

DIALOGUE IV.

Avant le dîné.

A quelle heure dîmons-nous aujourd'hui?

Nous devons dîner à quatre heures.

Nous ne dînerons pas avant cinq heures.

Aurons-nous quelqu'un à dîner aujourd'hui?

Attendez-vous de la compagnie?

J'attends monsieur X...

Monsieur X... a promis de venir si le temps le permet.

Qu'avons-nous pour notre dîné?

Qu'est-ce que nous avons pour notre dîné?

Avez-vous envoyé acheter du poisson?

Je n'ai pu trouver de poisson.

Il n'y avait pas un poisson au marché.

Il n'est point arrivé de poisson aujourd'hui.

Je crains de vous présenter un mauvais dîné.

Nous ferons comme nous pourrons.

Trước ăn bữa trưa.

Bữa nay giờ nào chúng tôi sẽ ăn bữa trưa?

Tính đến giờ thứ tư sẽ ăn.

Chúng tôi không ăn trước giờ thứ năm.

Hôm nay có ai ăn bữa trưa với chúng ta chẳng?

Anh có trông anh em chẳng?

Tôi trông ông X...

Ông X... nói nếu không có sự gì ngăn trở thì ông sẽ đến.

Chúng ta ăn bữa trưa mà ăn những vật gì?

Chúng ta dùng những vật gì mà ăn trưa?

Có sai ai mà mua cá chẳng?

Có ý kiếm cá mà mua mà không có cá.

Dưới chợ không có một con cá.

Bữa nay không có cá về.

Tôi sợ dọn đồ bữa trưa không được tử tế.

Không hề gì, dùng được thế nào thì dùng.

DIALOGUE V.

Dîner.

Que vous servirai-je?

Voulez-vous un peu de soupe?

Bữa ăn trưa.

Tôi dọn vật gì cho anh?

Anh có muốn dùng một chút canh chẳng?

Prendrez-vous de la soupe ?
Je vous demanderai un peu de bœuf.
Quel morceau aimez vous le mieux ?
Voulez-vous du plus cuit, ou du moins cuit ?
Du plus cuit, s'il vous plait.
Du moins cuit, s'il vous plait.
Je l'aime un peu cuit.
Je ne l'aime pas trop cuit.
Vous ai-je servi selon votre goût ?
Vous ai-je servi le morceau que vous aimez le mieux ?
J'espère que ce morceau est à votre goût.
Il est excellent.

Anh muốn ăn nước canh chăng ?
Tôi xin đưa cho tôi một chút thịt bò.
Miếng nào anh lấy làm ngon hơn ?
Anh muốn ăn thứ chín lắm hay là chín vừa ?
Muốn thứ chín hơn, tùy ý anh muốn.
Nấy là thứ chín vừa, tùy ý anh.
Tôi muốn ăn thứ chín vừa vừa.
Tôi không muốn thứ chín quá.
Tôi đã có đưa món gì đẹp ý anh chăng ?
Tôi đã có đưa một món đồ anh lấy làm đẹp ý hơn chăng ?
Tôi tưởng món đồ ăn ấy vừa miệng anh.
Món ấy ngon lắm.

DIALOGUE VI.

A table.

Messieurs, vous avez des plats devant vous.
Servez-vous ?
Prenez sans façon ce que vous aimez le mieux.
Que vous servirai-je ?
Que voulez-vous ?
Voulez-vous un peu de ce rôti ?
Prendrez-vous du rôti ?
Aimez-vous le gras ?
Voulez-vous du gras ?
Je ne me soucie pas beaucoup du gras.
Donnez-moi du maigre s'il vous plait.
Un peu de l'un et de l'autre.
Voici un morceau qui je crois vous sera agréable.
J'espère que vous trouverez ce morceau de bon goût ?

Ngồi bàn.

Các ông đã có sẵn đồ ăn trước mặt.
Cứ việc dùng đi ?
Các ông đẹp ý món chi, thì dùng.
Tôi phải đưa món chi cho anh ?
Anh muốn món chi ?
Anh muốn ăn một chút thịt nướng nấy chăng ?
Anh muốn dùng thịt nướng chăng ?
Anh có hay ăn thịt mỡ chăng ?
Anh muốn ăn thịt mỡ chăng ?
Tôi không hay dùng thịt mỡ bao nhiêu.
Xin anh cho tôi thịt nạt.
Một chút nữa nạt, nữa mỡ.
Ấy một miếng thịt, tôi tưởng là đẹp ý anh.
Tôi tưởng anh lấy miếng nấy làm đẹp miệng.

DIALOGUE VII.

Vous n'avez pas de sauce.
Pardonnez-moi, j'en ai suffisamment.

Anh không có nước thịt.
Miễn chấp, tôi có đủ.

Comment trouvez-vous le rôti ?
Il est excellent.
Il est délicieux.
Je suis charmé qu'il soit de votre goût.
Que prenez-vous avec votre viande ?
Vous servirai-je des légumes ?
Mangez-vous de la salade ?
Voici des pommes de terre et des choux.
Voulez-vous du pain blanc ou du pain bis ?

Cela m'est indifférent.

Anh ăn thịt nướng có ngon chẳng ?
Chà chả, là ngon.
Thịt nướng này quí lắm.
Đẹp miệng anh, thì tôi lấy làm vui.
Anh dùng món gì mà ăn với thịt chẳng ?
Anh muốn ăn đồ rầy chẳng ?
Anh có ăn rau sòng chẳng ?
Kia khoai lang với cải bắp.
Anh muốn thứ bánh mì trắng hay là thứ
đen chẳng ?
Không kì là bánh gì.

DIALOGUE VIII.

Puis-je vous présenter un morceau de
ceci ?
Permettez-moi de vous servir un morceau
de ceci.
Je vous enverrai une tranche de ce gigôt.

Il paraît excellent.
Puis-je vous en servir un morceau ?

Je vous en demanderai un très-petit mor-
ceau, juste pour en goûter.
Ne m'en donnez que bien peu.

Vous êtes un pauvre mangeur.
Vous ne mangez rien.
Je vous demande pardon, je mange fort
bien.

Je mange avec appétit.
J'avais faim.
Choisissez, il y a encore de quoi manger.
Je commence à me rassasier.
Je n'ai plus faim.
Impossible de manger davantage.
Maintenant que pourrais-je vous offrir ?
Je vais vous envoyer un morceau de vo-
laille.

Je vous remercie, je ne prendrai rien da-
vantage.
Un petit morceau de volaille ne peut pas
vous faire de mal.

Tôi đưa miếng này cho anh có được
chẳng ?
Cho phép tôi dụng cho anh một miếng
này.
Tôi sẽ gởi cho anh một miếng thịt đùi
này.

Xem ra nó ngon lắm.
Tôi dụng một miếng cho anh có được
chẳng ?

Tôi xin một miếng nhỏ nhỏ, cho vừa
nêm.
Anh dụng cho tôi một miếng nhỏ một
chút mà thôi.

Anh là người ăn nhỏ nhẹ.
Anh không ăn gì hết.
Thưa anh, tôi ăn nhiều.

Tôi ăn cách thêm lạc.
Tôi đói sần.
Còn đủ đồ ăn, anh chọn lấy mà ăn.
Tôi gán no.
Tôi không đói nữa.
Không lẽ tôi ăn được nữa.
Bây giờ tôi dùng được vật gì cho anh ?
Tôi sẽ đưa cho anh một miếng thịt gà.

Cám ơn ông, tôi không dùng sự gì nữa.
Một miếng thịt gà nhỏ nhỏ, không hại gì
cho anh:

Donnez-m'en donc un très-petit morceau.
Apportez une assiette à monsieur.
Qu'aimez-vous mieux, la cuisse ou l'aile?

Cela m'est parfaitement égal.
Vous m'en donnez beaucoup trop.

Il n'y en a qu'une bouchée.
Ne m'en donnez que la moitié.
Partagez cela en deux.
La moitié suffira.
Comme cela?
En voilà bien suffisamment.
Vous pouvez desservir.
Desservez et apportez-nous du vin.

Xin đưa cho tôi một miếng nhỏ nhỏ.
Đem một cái đĩa cho ông.
Anh lấy miếng nào làm hơn, đùi hay là
cánh?

Miếng nào cũng nên.
Anh cho tôi dư ra. — Anh cho tôi nhiều
quá ăn không hết.

Có một miếng vừa miệng ăn mà thôi.
Đưa cho tôi phần nửa mà thôi.
Anh chia món này ra làm hai.

Nửa miếng cũng đủ.
Như vậy chăng?

Chừng ấy thì là đủ rồi.
Dọn đi. — Cắt đồ được.
Dọn đi, đem rượu nho cho chúng ta.

DIALOGUE IX.

Le thé.

Avez-vous apporté tout ce qu'il faut pour
le thé?
Tout est sur la table.
L'eau bout-elle? L'eau est-elle bouillante.
Le thé est tout prêt.
On vous attend.
Me voici.
Je vous suis.
Nous n'avons pas assez de tasses.
Il nous faut encore deux tasses.
Apportez encore une cuillère et une sou-
coupe.
Prenez-vous du sucre?
Le thé n'est pas assez fort.
On peut le faire plus fort.
Il est à mon goût.

Nước trà.

Đã dọn đủ đồ chè chưa?
Đã dọn đủ hết trên bàn.
Nước đã sôi chưa?
Nước chè đã sền rỏi.
Đương đợi ông.
Tôi đi bây giờ.
Tôi theo anh.
Chúng tôi thiếu chén.
Còn thiếu hai cái chén nữa mới đủ.
Còn đem một cái muỗng cùng một cái
đĩa nhỏ nữa.
Anh có dùng đường không?
Nước trà không đậm lắm.
Pha đậm hơn cũng được.
Vừa miệng tôi.

DIALOGUE X.

Votre thé est-il assez sucré?
Ai-je mis assez de sucre dans votre thé?
Trouvez-vous votre thé assez sucré?

Nước trà anh có bỏ đường vừa chăng?
Tôi đã có bỏ đường trong nước chè anh
vừa đủ chăng?
Bỏ đường trong nước chè làm vậy, anh
có lấy làm đủ chăng?

Il est excellent.
Je ne l'aime pas sucré.
Votre thé est très-bon.
Voici d'excellent thé.
Où l'achetez-vous ?
Je l'achète chez M...
C'est la maison qui a le plus de renommée.
Avez-vous déjà fini de boire ?
Vous en prendrez encore une tasse.
Vous en prendrez bien encore une tasse.
Je vais vous en verser encore une demi-tasse.
Vous ne me refuserez pas, j'espère.
J'en ai pris trois tasses, et je n'en prends
jamais davantage.
Desservez la table.

Ngon ngọt lắm.
Tôi không hay uống nhiều đường.
Trà anh ngon lắm.
Này, là thứ trà ngon nhứt.
Anh mua ở đâu ?
Tôi mua nơi ông...
Ày là một nhà có danh tiếng hơn.
Anh đã uống rồi chưa ?
Anh uống một chén nữa.
Anh hãy uống một chén nữa.
Tôi rót cho anh nữa chén nữa.
Tôi tưởng anh không cái ý tôi.
Tôi đã uống hết ba chén, tôi chẳng hề
dám uống nữa.
Dọn dồ đi.

DIALOGUE XI.

Le souper.

Bữa ăn chiều.

Voulez-vous rester à souper avec nous ?
Voulez-vous rester à manger un morceau
avec nous ?
Soupez avec nous sans cérémonie.
Je vous suis obligé, mais j'ai peur qu'il
soit trop tard.
Nous souperons sur-le-champ.
Nous allons souper tout à l'heure.
N'ordonnez rien pour moi, je vous prie.
Ne faites aucun apprêt pour moi.
Du pain et des œufs me suffiront.
Nous avons justement un peu de viande
froide et des huitres.
Aimez-vous les huitres ?
Je les aime beaucoup.
Je vais en envoyer chercher et nous sou-
perons aussitôt.
Voici du jambon et du bœuf froid. Que
vous présenterai-je d'abord ?
Je mangerai quelques huitres.
Comment les trouvez-vous ?
Sont-elles bien fraîches ?

Anh muốn ở lại mà ăn bữa chiều với
chúng tôi chăng ?
Anh muốn ở lại mà ăn một miếng với
chúng tôi chăng ?
Anh ăn bữa chiều với chúng tôi, đừng
có làm cách.
Tôi cảm ơn ông, tôi sợ trễ ra.
Chúng tôi ăn bữa chiều liền bây giờ.
Môt chút nữa ăn bữa chiều.
Tôi xin anh đừng biểu làm sự gì cho tôi.
Xin đừng bày món gì cho tôi.
Bánh với trứng thì vừa đủ cho tôi.
Sắn có thịt nguội với một ít con hàu.
Anh có ưa hàu chăng ?
Tôi hảo lắm.
Tôi cho người ta đi kiếm, rồi sẽ ăn liền.
Này là đùi heo với thịt bò nguội. Phải
đưa cho anh món nào trước ?
Tôi ăn một hai con hàu.
Anh ăn hàu có biết ngon không ?
Hàu có tươi không ?

Elles sont très-bonnes.

N'en prendrez-vous pas encore deux ou trois ?

Non, je vous remercie, je prendrai encore un peu de jambon.

Prenez un peu de bœuf avec.

Voulez-vous un morceau de poulet ?

Il a l'air appétissant.

Je ne prendrai rien davantage.

Je crains que vous ayez mal soupé.

J'ai parfaitement bien soupé.

Hầu ngon lắm.

Anh không eo muốn ăn đôi ba con nữa sao ?

Tôi cảm ơn ông, tôi không ăn nữa, tôi còn muốn ăn một chút đùi heo nữa.

Anh dùng một chút thịt bò với.

Anh muốn dùng một miếng thịt gà chăng ?

Thầy nó lấy làm ngon.

Tôi không ăn gì nữa sôt.

Tôi sợ anh ăn không vừa ý.

Tôi đã ăn no lắm.

DIALOGUE XII.

Voulez-vous prendre un verre de vin avec moi ?

Très-volontiers. Avec plaisir.

De quel vin désirez-vous. Du rouge ou du blanc ?

Du rouge s'il vous plaît.

Apportez deux verres de vin, un de rouge et un de blanc.

A votre santé, monsieur.

Que voulez-vous boire à votre dîné ?

Buvez-vous de la bière ou du vin ?

Je prendrai par préférence de la bière.

Que pensez-vous de cette bière ?

Elle est excellente.

La mettez-vous en bouteille ?

Combien y a-t-il qu'elle est en bouteille ?

Je ne me souviens pas d'en avoir jamais bu de meilleure.

Anh muốn uống một ly rượu với tôi chăng ?

Uống bụng lắm. Măng lắm. — Uống ý.

Anh muốn uống thứ rượu gì. Thứ đỏ hay là thứ trắng ?

Xin uống thứ đỏ.

Đem hai ly rượu, một ly đỏ một ly trắng.

Uống mà chúc cho ông sức khỏe.

Anh muốn dùng thứ rượu gì mà ăn bữa trưa ?

Anh dùng rượu bột hay là rượu chác ?

Tôi dùng rượu bột lấy làm hơn.

Anh uống rượu bột, anh tưởng nó làm sao ?

Rượu ấy quý lắm.

Anh có chiếc ra về chăng ?

Chiếc ra về đã được bao lâu ?

Tôi không nhớ có khi nào tôi đã uống thứ rượu tốt hơn nữa.

DIALOGUE XIII.

La classe.

Dites votre leçon.

Savez-vous votre leçon ?

Avez-vous appris votre leçon ?

Quelle leçon avez-vous apprise ?

Vous ne savez pas votre leçon.

Lớp học.

Anh học bài thuộc lòng.

Anh có thuộc bài anh chăng ?

Anh có học vớ anh chăng ?

Anh học thuộc vớ nào ?

Anh không thuộc bài.

Vous n'avez pas appris votre leçon.
Vous ne pouvez pas dire votre leçon ?
Pouvez-vous dire votre leçon ?
Je ne puis pas encore la dire.
Pourquoi n'avez-vous pas appris votre leçon ?

J'ai oublié de l'apprendre.
Je l'ai apprise hier au soir.
Je pouvais la dire hier.
Elle est trop difficile.
Je n'ai pas pu l'apprendre.
Je n'ai pas eu le temps de l'apprendre.
Je la saurai demain sans faute.

Anh không có học bài.
Anh đọc bài không được.
Anh đọc bài thuộc lòng được chăng ?
Tôi chưa đọc thuộc.
Làm sao anh không học cho thuộc bài ?

Tôi quên học.
Tôi học hồi chiều hôm qua.
Hôm qua tôi đọc thuộc.
Bài khó học lắm.
Tôi học không dặng.
Tôi không có rảnh mà học.
Đền mai tôi học thuộc chắc.

DIALOGUE XV.

Où m'assiérai-je ?
Où faut-il que je m'asseye ?
Asseyez-vous à côté de moi.
Asseyez-vous sur le banc.
Asseyez-vous un peu plus haut.
Asseyez-vous un peu plus bas.
Asseyez-vous plus loin.
Allez-vous asseoir à votre place.
Ne faites point de bruit.
Ne faites pas remuer la table.
Pourquoi faites-vous remuer la table ?
Prêtez-moi votre plume.
Prêtez-moi un livre.
J'ai perdu mon livre.
Je ne saurais trouver mon cahier.
Où l'avez-vous laissé ?
Je l'avais laissé sur ma tablette.
Le voici.
Il est sur la table.
Vous l'avez laissé dans votre caisse.
Allez le chercher.
Je l'ai retrouvé.

Tôi sẽ ngồi đâu ?
Tôi phải ngồi chỗ nào ?
Anh ngồi một bên tôi.
Anh ngồi dưới ghế.
Anh ngồi cho cao lên một chút.
Anh ngồi thấp xuống một chút.
Anh ngồi xích ra.
Anh đi ngồi chỗ anh.
Anh đừng động dĩa.
Anh đừng đụng bàn.
Làm sao anh làm động cái bàn.
Anh cho tôi mượn cây viết.
Anh cho tôi mượn cuốn sách.
Tôi làm mất cuốn sách tôi đi rồi.
Tôi không kiếm được tập giấy tôi.
Anh đã để đâu ?
Khi ấy tôi để lại trên bàn của tôi.
Nó đây.
Nó ở trên bàn.
Anh đã để trong rương anh.
Anh đi kiếm.
Tôi được lại rồi.

DIALOGUE XVI.

Avez-vous du papier à lettre ?
J'en ai une main tout entière.

Anh có giấy để mà viết thư chăng ?
Tôi có một xấp nguyên.

En avez-vous besoin ?
Obligez-moi de m'en prêter une feuille.
J'ai une lettre à écrire ce soir.
Est-elle pour la poste ?
Oui. Il faut qu'elle parte aujourd'hui.
Vous n'avez pas de temps à perdre, car il est déjà bien tard.
Je ne serai pas longtemps.
A quel jour sommes-nous du mois ?
Quel est le quantième du mois ?
C'est aujourd'hui le...
Maintenant je n'ai plus que l'adresse à écrire.
La lettre n'est pas cachetée.
Il n'y a pas de colle.
Apportez-moi un pain à cacheter.

Je ne puis trouver mon cachet.
Qu'est-devenu mon cachet ?
Qu'ai-je fait du cachet ?
Je l'ai trouvé.
Maintenant j'ai fini.
Portez cette lettre à la poste.
Dépêchez-vous, car voici l'heure du départ.

Anh có muốn dùng không ?
Giúp tôi cho tôi mượn một cái thư.
Chiều này tôi phải viết một cái thư.
Có phải gửi theo nhà thư chăng ?
Phải. Phải gửi cho được nội bữa nay.
Phải lo cho gấp, vì đã khuya lắm.

Tôi đi tôi không ở lâu.
Bữa nay là ngày thứ mấy trong tháng ?
Ngày mấy tháng này ?
Hôm nay là ngày...
Cây giờ còn để lên nữa mà thôi.

Thư chưa có niêm.
Không có keo.
Đem cho tôi một bánh nhỏ nhỏ mà gắn thư.
Tôi kiếm con dầu không được.
Con dầu của tôi ở đâu ?
Tôi bỏ con dầu ở đâu ?
Tôi đã kiếm được rồi.
Tôi đã viết xong rồi.
Anh đem thư qua nhà thư.
Anh đi cho mau, vì đã tới giờ phát thư.

DIALOGUE XVII.

Acheter.

Mua.

Il faut que vous alliez au marché.
Voyez de quel prix sont les canards et les poulets.
Faites votre possible pour trouver une bonne paire de canards.
Vous faut-il des œufs aujourd'hui ?
Oui, achetez des œufs et de la graisse.
En allant au marché, passez chez le boucher.
Quelle viande commanderai-je qu'on mette de côté.
Vous ferez mettre un morceau de poitrine de bœuf de côté.
S'il n'y a pas de poitrine de bœuf vous vous adresserez chez un autre boucher.
Voyez s'il y a une bonne langue de bœuf.

Anh phải đi chợ.
Anh coi thử giá vịt gà lúá bán bao nhiêu.
Anh ra sức kiếm cho được một cặp vịt cho tốt.
Bữa nay có phải dùng trứng không ?
Ừ, phải mua trứng và mua mỡ.
Khi đi chợ thì ghé nhà làm thịt bò.

Phải dặn người ta để riêng ra miếng thịt nào.
Phải dặn để riêng ra một miếng thịt ngực con bò.
Nếu đó không có thịt ngực thì phải đi hàng khác.
Anh coi có gặp một cái lưỡi bò tốt chăng ?

Vous achèterez tout ce que je vous ordonne et vous direz au boucher d'envoyer son mémoire.

Anh phải mua cho đủ các món đồ tôi dặn, cùng biểu người bán thịt hãy gói số coi thiếu bao nhiêu.

DIALOGUE XVIII.

La montre.

Đồng hồ trái quit.

Savez-vous quelle heure il est?
Je ne sais pas au juste.
Je ne saurais vous dire exactement.
Regardez à votre montre.
Elle n'est pas montée.
J'ai oublié de la monter.
Elle ne va pas.
Elle s'est arrêtée.
Quelle heure est-il à la vôtre?
La vôtre va-t-elle bien?
La mienne ne va pas bien.
Elle n'est pas à l'heure.
Elle est en avance.
Elle est en retard.
Elle est dérangée.
Elle s'arrête de temps en temps.
Elle retarde.
Elle avance.
Elle retarde d'un quart d'heure par jour.
Elle avance tous les jours d'une demi-heure.
Il y a quelque chose de dérangé.
Il y a quelque chose de cassé.
Le grand ressort est cassé.
Faites le changer.
Faites raccommoder votre montre.
Je vais l'envoyer chez l'horloger.
Vous ferez très-bien.

Anh có biết giờ nào bây giờ chẳng?
Tôi không biết chắc.
Tôi không nói chắc được.
Coi đồng hồ anh.
Không chạy. — Không vận.
Tôi quên vận.
Nó không đi. — Nó liệt.
Nó không chạy. — Nó chết.
Đồng hồ anh bây giờ chỉ giờ mày?
Đồng hồ anh đi nhảm chẳng?
Đồng hồ tôi đi sai.
Nó đi không nhảm giờ.
Nó chạy mau quá.
Nó chạy chậm quá.
Nó đi sai.
Khi nó đi, khi nó không.
Nó đi chậm.
Nó đi mau.
Một ngày nó đi chậm một khác.
Một ngày nó đi quá nửa giờ.
Có cái gì sai.
Có cái gì hư.
Cái máy lớn gãy rồi.
Anh hãy thay nó.
Anh hãy biểu người ta sửa đồng hồ anh.
Tôi gửi nó cho thợ đồng hồ.
Làm vậy thì phải lắm.

DIALOGUE XIX.

Le matin.

Buổi sớm mai.

Vous voilà levé!
Vous êtes déjà levé!
Il y a une heure que je suis levé.

Anh đã thức dậy!
Anh thức dậy rồi!
Tôi thức dậy đã đúng một giờ.

Vous vous êtes levé de grand matin
Je me lève ordinairement de bonne heure.
C'est une fort bonne habitude.
Cela est très-bon pour la santé.
Comment avez-vous dormi cette nuit?
Avez-vous bien dormi?
Très-bien. J'ai dormi tout d'un somme.
Je n'ai fait qu'un somme.
J'ai dormi sans me réveiller.
Et vous, avez-vous bien reposé?
Pas très-bien.
Je n'ai pas très-bien dormi.
Je n'ai pas pu dormir.
Je n'ai pas pu fermer l'œil.
Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit.

Anh thức dậy sớm lắm.
Thường tôi hay thức sớm.
Ấy là thói quen hay lắm.
Ấy là điều rất có ích cho đặng khỏe mạnh.
Đêm này anh ngủ thế nào?
Anh có ngủ ngon chăng?
Ngon lắm. Tôi ngủ có một giấc.
Tôi ngủ thảnh thớt có một giấc.
Tôi ngủ không cục cựa.
Còn anh, anh có nghỉ đặng chăng?
Nghỉ không đặng yên.
Tôi ngủ không ngon.
Tôi ngủ không được.
Tôi không hề nhắm mắt đặng.
Cả đêm tôi không nhắm mắt chút nào.

DIALOGUE XX.

Même sujet.

Cũng một chuyện.

Voici une belle matinée.
Quel beau jour!
Superbe.
Que pensez-vous d'un tour de promenade?
Aurons-nous assez de temps avant le déjeuner?
Nous avons tout le temps.
On ne déjeunera pas avant une heure d'ici.
Nous avons une grande heure à nous.
Hé bien, allons prendre un peu l'air.
Cela nous ouvrira l'appétit.
La promenade nous donnera de l'appétit.

Kìa, buổi sớm tỏ rõ.
Ngày tốt đẹp là dường nào!
Vui vẻ quá chừng.
Đi chơi một vòng anh tưởng làm sao?
Trước giờ lọt lòng có lẽ mà đi chơi được một chút chăng?
Còn giờ đi chơi thong thả.
Còn một giờ nữa mới ăn cơm mai.*
Còn một giờ thong thả.
Vậy, ta đi hóng mát chơi một chút.
Đi chơi làm vậy thì làm cho ta sẽ ngon ăn.
Đi dạo xộc xáo thì ngon ăn.

DIALOGUE XXI.

Le soir.

Buổi chiều.

Il commence à se faire tard.
Il est bientôt temps d'aller se coucher.
M X... n'est pas encore rentré.
Je ne crois pas qu'il soit longtemps.

Đã gần tối.
Đã gần tới giờ đi ngủ.
Ông X... chưa về.
Tôi tưởng đã gần về.

Je crois qu'il ne sera pas longtemps.
Voici à peu près son heure de rentrée.
Il rentre ordinairement de bonne heure.
J'entends frapper.
C'est probablement lui qui frappe.
Allez voir.
Justement. C'est lui.
J'espère que je ne vous ai pas fait attendre.
Point du tout. Il n'est que dix heures.
Nous ne nous couchons jamais avant dix heures et demie.
Je suis arrivé à temps.

Tôi tưởng không ở lâu nữa.
Ày đã gần giờ ông thường về.
Thường ông về sớm.
Tôi nghe gõ cửa.
Có khi chắc là ông gõ cửa.
Anh đi coi.
Chắc, là ông.
Tôi tưởng không có làm cho anh em phải đợi tôi.
Không. Mới đèn giờ thứ mười mà thôi.
Chúng tôi không hay ngủ trước mười giờ rưỡi.
Tôi về kịp.

DIALOGUE XXII.

Même sujet.

Cũng một chuyện.

Comment avez-vous trouvé votre promenade ce soir ?
Délicieuse. — Très-agréable.
Il fait une soirée charmante.
N'êtes-vous point fatigué ?
Pas beaucoup.
Ne voulez-vous pas vous reposer un instant.
Je m'en vais me coucher.
Il n'est pas tard.
Il est encore de bonne heure.
Il est l'heure de se coucher.
Je n'aime pas à me coucher tard.
J'aime à me coucher de bonne heure.
Je vous souhaite une bonne nuit.

Je vous le souhaite pareillement.
Je vous souhaite un bon repos.

Chiều nay anh đi dạo chơi ra làm sao ?
Vui vẻ lắm.
Buổi tối vui vẻ lắm.
Anh có mệt mỏi chẳng ?
Một ít.
Anh không có muốn nghỉ một chút chẳng ?
Tôi đi ngủ.
Không khuya gì.
Hãy còn sớm.
Đã đèn giờ ngủ.
Tôi không hay thức khuya.
Tôi ưa ngủ sớm.
Tôi ước ao cho anh qua đêm nay bình yên.
Tôi cũng ước ao cho anh như vậy.
Tôi ước ao cho anh nghỉ được.

DIALOGUE XXIII.

Changer de l'argent.

Đổi bạc.

Avez-vous de l'argent ?
J'ai besoin de la monnaie d'une piastre.

Anh có bạc chẳng ?
Tôi phải đổi một đồng bạc mà dùng.

Avez-vous la monnaie d'une piastre?

Pouvez-vous me changer une piastre?

Je ne crois pas.

Je n'ai pas de monnaie sur moi.

Allez changer dans la boutique voisine.

Je m'en vais essayer de la changer.

L'avez-vous changée?

Oui, en voici la monnaie.

• Ce sont toutes des pièces de 50 centimes.

Sont-elles toutes bonnes?

Je pense que oui.

Vous pouvez les examiner.

Cette pièce est-elle bonne?

Celle-ci ne paraît pas bonne.

Elle n'a pas l'air bonne.

Que je la regarde.

Elle ne sonne pas bien.

Je la crois mauvaise.

Je crois qu'elle ne vaut rien.

Reportez-là, car elle ne vaut rien.

Il court toujours de la fausse monnaie.

Anh có đủ tiền đồng mà đổi một đồng bạc chẳng?

Anh có đổi cho tôi được một đồng bạc chẳng?

Tôi tưởng không được.

Tôi không đem tiền lùi theo.

Anh lại phò gần đây mà đổi.

Tôi đi đổi thứ coi có được không.

Anh đã đổi được chẳng?

Được, tiền lùi đây này. — Được góc tư góc tám đây này.

Tiền đổi là những góc tám không.

Những góc tám ấy có thiệt không?

Tôi tưởng thiệt.

Anh muốn coi thì coi.

Góc này có thiệt chẳng?

Góc này coi không thiệt.

Xem ra nó không thiệt.

Tôi muốn coi. — Tôi muốn thử.

Nó không kêu tiếng tốt.

Tôi tưởng là góc giả.

Tôi tưởng không dùng gì được.

Đem trả lại, bởi vì không dùng được.

Thường có bạc giả hoài.

DIALOGUE XXIV.

Demander une route.

Hỏi đường.

Quel est, je vous prie, le chemin pour aller à...?

Quel est le plus court chemin pour aller à...?

Est-ce ici le chemin de...?

Pouvez-vous me dire si cette route conduit à...?

N'est-ce pas ici le chemin de...?

Où conduit cette route...?

Est-ici le chemin pour aller à...?

Vous êtes dans le vrai chemin.

Vous n'êtes pas dans le vrai chemin.

Vous êtes entièrement hors de la route.

Tôi xin anh chỉ cho tôi biết đường nào mà đi...?

Đi đường nào gần hơn mà đi tới...?

Đường này có phải là đường đi...?

Anh có nói được cho tôi biết đường này đi tới...?

Có phải là đường đi...?

Đường này đi tới đâu?

Ở đây có phải là đường đi...?

Anh đi đường phải. — Anh đi nhầm đường.

Anh đi lạc đường. — Anh đi không nhầm đường.

Anh đi lạc đường chắc rồi.

DIALOGUE XXV.

Même sujet.

Cùng một chuyện.

De quel côté faut-il que j'aille ?
Allez droit devant vous.
Vous ne pouvez pas vous tromper de chemin.
Combien peut-il y avoir d'ici ?
Un kilomètre environ.
Il y a un kilomètre.
Il y a à peine un kilomètre.
Il y a plus d'un kilomètre.
Il n'y a guère moins de trois kilomètres.

Phải đi phía nào ?
Đi ngay thẳng trước mặt.
Không có lẽ anh đi lạc.
Đang đi chừng bao xa.
Chừng một ngàn thước (là thước langsa).
Được một ngàn thước.
Gần được một ngàn thước.
Có hơn một ngàn thước.
Thieu một chút mới đầy ba ngàn thước.

DIALOGUE XXVI.

S'informer d'une personne.

Hỏi thăm một người nào.

Connaissez-vous ici M... ?
Connaissez-vous une personne du nom de... ?
N'y a-t-il pas une personne du nom de... qui demeure en cette ville ?
Je ne connais personne de ce nom.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui porte ce nom.
Oui. Il y a quelqu'un de ce nom.
Le connaissez-vous ?
Je le connais parfaitement.
Pouvez-vous me dire où il demeure ?
Où demeure-t-il ?
De quel côté demeure-t-il ?
Il demeure près du marché.
Est-ce loin d'ici ?
Il n'y a que deux pas d'ici.
Pouvez-vous m'enseigner la maison ?
Est-ce une paillotte ou une maison en briques ?
C'est une maison en briques.
Je vais moi-même de ce côté-là.
Je vous montrerai où il demeure.
Je vous montrerai sa maison.

Ở đây anh có biết ông... ?
Anh có biết một người có tên là... ?
Có người nào tên là... ở đây này chăng ?
Tôi không biết người nào có tên ấy.
Tôi tưởng có người có tên làm vậy.
Phải. Có người có tên làm vậy.
Anh biết người ấy chăng ?
Tôi biết người ấy lắm.
Anh chỉ được cho tôi biết người ấy ở đâu ?
Người ấy ở đâu ?
Người ấy ở hướng nào ?
Người ấy ở gần chợ.
Xa đây hay là gần ?
Gần đây lắm.
Anh chỉ được cho tôi biết người ấy ở đâu ?
Có phải là nhà lá hay là nhà có tường gạch ?
Nhà ấy xây bằng gạch.
Tôi cũng đi phía đó.
Tôi sẽ chỉ chỗ người đó ở cho anh.
Tôi sẽ chỉ nhà người đó cho anh.

DIALOGUE XXVII.

Le feu.

Lũ'a.

Il y a peu de feu.
Voici un triste feu.
Vous n'avez pas eu soin du feu.
Vous n'avez pas entretenu le feu.
Vous avez laissé éteindre le feu.
Il n'est pas tout à fait éteint.
Il faut qu'il soit rallumé.
Venez attiser le feu.
Soufflez le feu.
Soufflez le doucement.
Ne soufflez pas si fort.
Mettez du petit bois.
Maintenant mettez deux ou trois morceaux de bois.
Il va prendre dans un instant.

Cổ có lửa.
 Kìa lửa leo lét.
 Anh không coi lầy lửa.
 Anh không giữ lửa.
 Anh để cho lửa tắt.
 Lửa hãy còn một chút chưa tắt.
 Phái nhúm lửa lại.
 Anh lại mà dụi củi.
 Anh thổi lửa.
 Anh thổi nhẹ nhẹ.
 Anh đừng có thổi mạnh làm vậy.
 Anh chụm củi nhỏ nhỏ.
 Bây giờ anh chụm hai ba khúc cây.
 Một chút nữa lửa cháy.

DIALOGUE XXVIII.

Même sujet.

Cũng một chuyện.

Y a-t-il du charbon dans le panier?
Prenez la pelle et mettez du charbon.
N'en mettez pas trop à la fois.
Si vous mettez trop de charbon, vous
éteindrez le feu.
Vous avez presque éteuffé le feu.
Soulevez le charbon, cela lui donnera un
peu d'air.
Il va brûler dans un instant.
Il commence à flamber.
Maintenant voici un bon feu.
Nous pouvons faire cuire un rôti.

Có than trong đó chẳng ?
Lầy cây vớ xúc than mà đổ vào.
Đừng có đổ nhiều một lần.
Nếu anh đổ nhiều than, thì anh làm cho
lửa tắt.
Anh đã làm cho lửa gần tắt.
Xóc than lên cho thông hơi.
Một chút nữa nó cháy.
Nó mới lên ngọn.
Bây giờ lửa cháy mạnh.
Ta nướng thịt được. /

DIALOGUE XXIX.

Les fruits.

Trái trắng.

Voulez-vous faire un tour dans le jardin ? Anh muốn đi dạo một vòng trong vườn mà chơi chăng ?

Volontiers.

J'aime beaucoup les jardins.

Les arbres ont fini de fleurir.

Les orangers promettent beaucoup cette année.

Les goyaves commencent à mûrir.

Elles sont mûres.

Il y en a une grande quantité.

Elles sont beaucoup trop drues.

Il y en a beaucoup trop.

Elles ont besoin d'être éclaircies.

Il y aura très-peu de mangoustaus cette année.

Que ces mangues ont bonne mine !

Cet arbre-ci en donne une grande quantité tous les ans.

Cet arbre donne beaucoup de fruit.

C'est la saison des mangues.

Comment sont les arbres de votre verger ?

Ils sont chargés de fruits.

Muon.

Tôi lấy vườn tược làm vui.

Cây còi đã còi, hết ra bông.

Xem ra cam quít năm nay sẽặng mùa.

Ồi đương chín.

Ồi đã già.

Ồi sai trái lắm.

Nhiều trái quá chừng.

Có nhiều quá chừng.

Phải bớt cho nó thưa trái.

Năm nay sẽ ít man cụt.

Mây trái xoài nầy coi tốt là đường nào !

Mọi năm cây nầy ra trái nhiều lắm.

Cây nầy ra nhiều trái.

Ấy là mùa xoài.

Vườn cây trái anh ra làm sao ?

Mây cây ầy trái ra đông đặc.

DIALOGUE XXX.

Les fleurs.

Vous n'avez pas vu mes fleurs.

Venez voir mes fleurs.

Elles sont superbes.

Le jardin commence à présenter un joli coup d'œil.

Les fleurs poussent en abondance.

Sous peu d'ici, l'aspect du jardin sera magnifique.

Vos tulipes sont-elles fleuries ?

Oui, nous les verrons dans un moment.

Quelle fleur est-ce là ?

Comment nommez-vous cette fleur ?

Aimez-vous les œillets ?

Oui, j'aime beaucoup les œillets.

En voici d'assez beaux.

Vous avez une superbe collection de fleurs.

Vous tenez votre jardin bien propre.

Votre jardin est parfaitement bien tenu.

Bóng hoa.

Anh chưa thấy các thứ bông của tôi.

Anh tới coi các thứ bông của tôi.

Bóng hoa đẹp dể lắm.

Kiến vườn vừa đương dể coi.

Các thứ bông đương trở nhiều lắm.

Ít lâu nữa, kiến vườn sẽ đẹp dể lắm.

Lang anh đã trở bông chưa ?

Đã, một chút nữa sẽ thấy.

Bóng hoa gì đó ?

Anh kêu hoa đó là hoa gì ?

Anh có lấy bông cầm nhưng làm quí chăng ?

Có, tôi lấy bông cầm nhưng làm quí lắm.

Bông cầm nhưng nầy khá đẹp.

Anh có đủ các thứ bông quí lắm.

Anh sửa sang vườn anh sạch sẽ lắm.

Cái vườn anh dọn dẹp kĩ can lắm.

DIALOGUE XXXI.

Les plantes.

Loài rau.

Maintenant il faut que j'aille faire une
visite à votre jardin potager.
Comme tout pousse !
La pluie a fait beaucoup de bien.
Nous en avons bien besoin.
Quelle quantité de choux vous avez !
Avez-vous planté des haricots ?
J'en ai qui sont levés.
J'en ai qui sont en fleurs.
Vous pourrez en manger de bonne heure.
Voici des raves qui commencent à se former.
Vous en aurez de grosses et en abondance.

Bây giờ, tôi phải đi thăm vườn rau anh.
Các thứ rau vượt lên là đường nào !
Nhờ có trời mưa cho nên khá.
Chúng tôi phải nhờ nước mưa lắm.
Anh trồng cái bắp nhiều là đường nào !
Anh có trồng đậu chăng ?
Đậu tôi đã mọc.
Tôi có thứ đậu đã trở bông.
Anh sẽ ăn được sớm.
Ày, cái củ này mới sanh củ.
Anh có cái củ lớn nhiều lắm.

DIALOGUE XXXII.

La promenade.

Dạo chơi.

Irons-nous faire un petit tour ?
De tout mon cœur.
Je vous demanderai la permission d'aller
prendre ma canne.
Je serai à vous dans une minute.
Maintenant, je suis prêt à vous suivre.
Je suis à vos ordres.
Nous partirons quand vous voudrez.
De quel côté irons-nous ?
Allons dans la campagne.
J'ai peur que les chemins ne soient bien
pouilleux.
La pluie a un peu abattu la poussière.
Traversons ce petit bois.
C'est une promenade fort agréable.
Nous serons à l'abri du soleil.
Voulez-vous traverser ce champ de cannes ?
Peut-on passer à travers ce champ ?
Allons par ce sentier.
C'est le plus court pour retourner à la
maison.
Il n'est pas tard.
J'ai envie de rentrer de bonne heure.

Chúng tôi sẽ đi dạo một vòng chơi chăng ?
Ừng ý tôi lắm.
Tôi xin phép anh cho tôi đi lấy cây gậy
của tôi.
Một phút nữa tôi sẽ trở lại.
Bây giờ tôi cùng sắn mà theo anh.
Tôi sắn lòng mà theo ý anh.
Chừng nào anh muốn đi thì mặc ý anh.
Chúng tôi sẽ đi ngã nào ?
Chúng tôi đi ra ngoài đồng mà chơi.
Tôi sợ đường có nhiều bụi đất.

Nhờ có mưa một chút thì bớt bụi.
Chúng tôi đi qua đám rừng nhỏ này.
Ày là một sự dạo chơi vui vẻ lắm.
Chúng tôi sẽ khỏi nắng.
Anh muốn đi ngang đám mía này chăng ?
Đi ngang qua ruộng này dạo chơi chăng ?
Chúng ta đi ngang qua đường hẹp này.
Ày là đường tắt hơn mà về nhà.

Chưa có rồi.
Tôi muốn về cho sớm.

Nous n'avons que pour une demi-heure
de marche.
Nous serons de retour à bonne heure.

Chúng tôi còn đi nữa giờ đường mà
thôi.
Chúng tôi sẽ về sớm.

DIALOGUE XXXIII.

La pluie.

Que pensez-vous du temps?
Je crois que nous aurons de la pluie.
Nous aurons de la pluie avant qu'il soit
peu.
Je le crois aussi, le baromètre baisse
beaucoup.
Nous pourrons avoir quelques ondées,
car le ciel se couvre.
Nous avons grand besoin de pluie.
Un peu plus de pluie ne fera pas de mal.
Un peu plus de pluie ferait du bien aux
jardins et aux récoltes.
Ne trouvez-vous pas qu'il fait une cha-
leur insupportable?
Oui. Depuis quelques jours on souffre
beaucoup de cette grande chaleur.
Je crains que cette chaleur entraîne de
graves maladies.
Cela est assez probable.

LỜI NÓI CHUYỆN XXXIII.

Mưa.

Anh coi chừng trời ra làm sao?
Tôi tưởng trời sẽ mưa.
Một ít lâu nữa, trời sẽ mưa.
Tôi cũng tưởng như vậy, bởi vì hàn
thứ chân hạ nhiều.
Có khi sẽ mưa một hai đám, bởi vì trời
có mây.
Chúng tôi phải nhờ có nước trời mưa.
Có mưa một chút, thì người ta được nhờ.
Có mưa một chút, thì có lợi cho vườn
trước cây trái.
Anh đã chẳng thấy trời nóng nực quá
sức chịu không được sao?
Có. Cách một hai bữa rày, người ta phải
nóng nực quá chừng.
Tôi sợ nắng hạn làm vậy, thì sẽ làm cơ
cho sanh bệnh nặng.
Đều ấy có lẽ chắc.

DIALOGUE XXXIV.

Après la pluie.

Je ne suis pas encore sorti depuis la pluie.
Ni moi non plus.
Allons voir si tout a bonne mine dehors.
La campagne a un aspect tout différent.
La pluie a abattu la poussière.
La pluie a rafraîchi le temps.
Il ne fait pas à beaucoup près si chaud
qu'il faisait.
Quelle différence d'aujourd'hui avec la
journée d'hier!
Comme tout a un air de fraîcheur!

Sau khi trời mưa.

Từ khi trời mưa cho đến bây giờ, tôi
chưa đi ra đâu.
Tôi cũng vậy.
Chúng tôi đi coi cây còi có xanh tươi
chăng?
Xem ra ngoài đồng, bây giờ khác xa.
Trời mưa ym dạt hết bụi.
Trời mưa làm cho mát mẽ.
Bây giờ không nóng nực như khi trước.
Ngày hôm nay với ngày hôm qua khác
nhau là dường nào!
Mọi loài xanh tươi là dường nào!

Tout a un air vivant.
Le gazon a déjà reverdi.
La pluie a ranimé toutes les plantes.

Tout pousse et vient à vue d'œil.

La pluie a fait beaucoup de bien.
Un peu plus et plus souvent ne ferait pas
de mal.

Mọi vật xanh tươi như thể sông.
Cỏ trông đã xanh tươi lại.
Trời mưa làm cho mọi loài sống cỏ sông
lại.
Mọi loài sống cỏ vượt lên theo con mắt
thầy.
Trời mưa làm ích nhiều lắm.
Phải mưa hơn một chút cùng năng mưa
thì không có hại gì đâu.

DIALOGUE XXXV.

En rencontrant un ami.

Khi gặp một người bạn hữu.

Quoi ! Est-ce vous ?
Est-ce bien vous ?
C'est moi-même.
Vous me surprenez tout à fait.
Je ne m'attendais pas à vous rencontrer
ici.

Je suis bien aise de vous rencontrer.
Je suis ravi de vous voir.
Depuis quand êtes-vous de retour ?
Je suis venu hier soir.
Comment êtes-vous venu ?
Je suis venu en bateau.
Vous venez un peu subitement.

Un peu.

Qu'est-ce qui vous a fait venir ici ?
Quelques affaires demandent ma présence
ici.

Comment avez-vous trouvé votre voyage ?
Je l'ai trouvé fort agréable.

Quand aurai-je le plaisir de vous voir
chez moi ?

Quand voulez-vous venir dîner avec moi ?

Je ne sais. J'ai quelques affaires à finir.

J'aurai le plaisir de vous voir demain
dans la journée.

Tout le monde chez moi sera enchanté
de vous voir.

Ne manquez pas de venir, n'est-ce pas ?

Je compte sur vous, c'est entendu.

Ủa ! Phải là anh sao ?
Có phải thiệt là anh sao ?
Thiệt là tôi.
Anh làm cho tôi sửng sốt.
Tôi không dè tôi gặp anh đây.

Tôi gặp anh tôi mừng lắm.
Tôi gặp anh tôi mừng rỡ quá chừng.
Anh về đã được bao lâu nay.
Tôi về tới đây hồi chiều hôm qua.
Anh về đi cách nào ?
Tôi về ghe.
Anh tới thành linh một chút, tôi không
có ý trông.
Có ý thành linh một chút.
Có cố gì làm cho anh tới đây ?
Có một hai việc cho nên tôi phải tới cho
có mặt.

Anh đi đường thế nào ?
Tôi đi đường vui vẻ lắm.
Chừng nào tôi được thấy anh tới nhà
tôi ?

Ngày nào anh muốn tới nhà tôi mà ăn
cơm trưa ?

Tôi chưa biết. Tôi lo làm một hai việc
cho rồi.

Nội ngày mai tôi sẽ gặp mặt anh.

Ai này ở trong nhà tôi thấy mặt anh thì
sẽ vui vẻ.

Anh phải tới cho chắc, đừng không ?

Tôi trông anh, chắc làm vậy.

PARTIE IV.

Dialogues familiers.

ĐOẠN THỨ IV.

Lời nói chuyện cùng anh em.

DIALOGUE I.

En allant à l'école.

Khi đi học.

Où courez-vous si vite ?
Je vais en classe. N'avez-vous pas entendu la cloche ?
Sans doute, mais qu'avons-nous besoin de nous presser ? Nous serons arrivés assez tôt.
On n'arrive point assez tôt quand on n'arrive pas à l'heure.
Nous avons tout le temps. La cloche sonne encore il y a un instant.
C'est justement pour cela que nous devrions être arrivés.
Du reste, si nous arrivons un peu en retard, nous en serons quittes pour être grondés.
Comptez-vous cela pour rien ? Moi, je n'aime point à être grondé.
Voilà comme vous êtes toujours. Vous ne voulez jamais faire comme les autres.
Tant pis pour les autres. Pourquoi ne font-ils pas comme ils doivent faire ?
Voyez. Voilà encore je ne sais combien de garçons derrière nous.
Attendons-les. Nous entrerons tous ensemble.
Non, non. Je n'attendrai personne.
Si vous voulez venir avec moi, courons ; ou si non, je pars.
Pour moi, je ne m'arrêterai pas un moment davantage.

Anh chạy đi đâu mau làm vậy ?
Tôi đi học. Anh không nghe chuông đánh sao ?
Cố nghe, song không cần gì cho chúng tôi đi vội vàng làm vậy ? Tối chừng nào cũng là sớm ?
Hễ đi quá giờ thì chẳng gọi là đi sớm.
Còn giờ dư dật. Mới dứt tiếng chuông.
Vì lẽ ấy nếu chúng tôi đã tới rồi thì mới phải.
Vả lại, nếu chúng tôi tới muộn đi một chút, thì bắt quả chúng tôi sẽ bị quở mà thôi.
Anh lấy sự quở trách làm như không sao ? Chớ tôi thì không chịu quở trách.
Ày anh cứ làm vậy hoài. Chẳng hề muốn làm theo kẻ khác.
Trời kẻ kẻ khác. Nỡn sao kẻ khác không làm theo việc mình phải làm ?
Coi. Kia, tôi không biết còn mấy trò còn ở lại đằng sau chúng tôi.
Chúng ta hãy đợi chúng nó mà vào trường một lượt.
Không, không. Tôi không đợi ai hết.
Anh muốn đi với tôi một lượt, thì phải chạy với tôi ; bằng không, thì tôi chạy một mình.
Vả phần tôi, thì tôi không đợi một chút nào nữa.

DIALOGUE II.

Entre deux écoliers.

Trong hai tên học trò.

Pouvez-vous me prêter une feuille de papier ?
Quelle sorte de papier voulez-vous ?

Anh cho tôi mượn một tờ giấy có dặng chẳng ?
Anh muốn thứ giấy nào ?

Quel papier désirez-vous ?

Du papier à lettre.

Je n'en ai pas une seule feuille dans ma boîte.

En voici une. Si vous n'en avez pas assez d'une, j'en ai encore à votre service.

Je vous remercie. Une feuille suffira.

Je vous la rendrai tantôt, car je vais en envoyer acheter.

Il n'y a rien qui presse.

Mais, dites-moi, à qui allez-vous écrire ?

Je vais écrire à mes parents.

Je m'en doutais. Assurez-les de mes respects.

Je n'y manquerai pas.

Anh muốn giấy nào ?

Giấy viết thư.

Tôi không có một tờ nào trong hộp tôi.

Có một tờ đây. Nếu một tờ anh dùng không đủ, thì tôi còn có mà giúp anh. Cảm ơn anh. Một tờ đã đủ cho tôi.

Một chút nữa tôi sẽ trả lại cho anh, bởi vì tôi sẽ cho người ta đi mua.

Không cần gì cho anh phải gấp.

Anh nói cho tôi biết anh sắp sửa viết thư cho ai ?

Tôi sắp sửa viết thư cho cha mẹ tôi.

Tôi tưởng làm vậy. Anh hãy gửi lời kính thăm về phần tôi.

Tôi không bỏ quên đâu.

DIALOGUE III.

Le lever.

Qui est-là ?

C'est moi. Debout, debout.

Quelle heure est-il ?

Il est temps de se lever.

Déjà ! C'est impossible. Il n'y a pas deux heures que je suis couché.

Deux heures ! Il y en a près de dix.

Si l'on vous écoutait, vous dormiriez toute la journée.

J'étais si tranquille quand vous m'avez réveillé !

C'est bien dommage, assurément !

Mais dépêchez-vous, et habillez-vous promptement.

Qu'y a-t-il tant qui presse ?

Il y a déjà plus d'un quart d'heure que tous les autres sont dans la classe.

Hé bien, ne peuvent-ils pas commencer sans moi ?

Du train que vous y allez, ils pourront bien effectivement commencer sans vous. Mais gare la correction.

Que puis-je faire à cela ? Est-ce ma faute si j'ai envie de dormir ?

Allons, allons. Je n'ai pas le temps de raisonner avec vous.

Khi thức dậy.

Ai đó vậy ?

Tôi. Dậy, dậy.

Giờ thứ mấy ?

Đã tới giờ phải thức.

Đã tới ! Không lẽ nào. Tôi ngủ chưa được hai giờ.

Đã gần được mười giờ ! Hãy còn nói hai giờ.

Nghe lời theo anh, thì anh ngủ cả ngày.

Khi anh kêu tôi dậy, tôi đương ngủ ngon là dường nào !

Ừng cho anh quá, thiệt !

Chăm hăm, bận áo cho kịp.

Có sự gì gấp như vậy ?

Đã hơn một khác, mấy học trò khác đã tựu trường rồi.

Vậy, không có tôi đó nó không học được sao ?

Anh trễ nải làm vậy, dầu không có anh, thì người ta học cũng được. Song không lẽ anh khỏi phạt.

Tôi có làm gì được ? Tôi buồn ngủ, có phải là tại tôi sao ?

Mau, mau. Tôi không có giờ mà nói chuyện với anh.

Dépêchez-vous, vous dis-je, et descendez
sur le champ.
Me voilà prêt.
Oui, mais ce n'a pas été sans peine.

Tôi nói với anh phải đi cho mau, xuống
cho kịp?
Tôi đã sẵn sàng.
Phải, song không khỏi cực khổ.

DIALOGUE IV.

Entre un Français et un Annamite.

*Một người Phalangsa với một người
Annam.*

Monsieur, êtes-vous Français?
Oui, monsieur.
De quelle partie de la France êtes-vous?
Je suis du nord de la France.
Comment nommez-vous votre ville?
Ma ville natale se nomme Paris qui est la
capitale de la France et la ville que
j'habite s'appelle Amiens.
Y a-t-il longtemps que vous êtes en Co-
chinchine?
Il y a onze ans.
Vous devez être acclimaté depuis si long-
temps.
Je suis malade de temps à autre, c'est la
fièvre qui me poursuit.
Comment trouvez-vous la Cochinchine?
Je l'aime assez, il y a des endroits dont
l'aspect est agréable.
Je vous entends. Vous préférez la France
n'est-ce pas?
Oh oui monsieur! Car on ne peut s'empê-
cher d'avoir de la prédilection pour son
pays.
Je ne vous blâme pas. Cela est naturel;
d'ailleurs, tout le monde convient que
la France est un des plus beaux pays.
Est-il vrai que le climat n'est pas le même
que le nôtre?
Cela est très-certain. Dans l'été il y fait
chaud et dans l'hiver il y fait tellement
froid que l'eau se change en glace et la
terre devient dure comme la pierre.
Ici dans nos pays, cela nous est inconnu
c'est toujours de la chaleur ou de la
pluie avec de la chaleur.

Monsieur, vous savez où je demeure.

Ông, có phải là người Phalangsa chăng?
Thưa ông, phải.
Ông ở nước phalangsa mà ở phía nào?
Tôi ở phía Bắc nước phalangsa.
Thành phố ông ở gọi là thành gì?
Thành quê quán tôi gọi là thành *Paris* là
thành đô nước phalangsa, còn thành
tôi ở thì gọi là *Amiens*.
Ông qua nước annam đã được lâu chăng?
Đã được mười một năm.
Ông ở lâu lắm vậy, thì ông đã quen theo
phong thổ.
Một hai khi tôi cũng đau, vì phải bệnh
rét.
Ông xem nước Annam ra làm sao?
Tôi cũng khá mèn nước annam, có một
hai chỗ xem ra vui vẻ.
Tôi nghe được. Ông lấy nước Langsa
làm hơn, phải chăng?
Phải đó ông! Bởi vì ai này đều lấy đất
nước mình làm hơn.

Tôi không trách ông đâu. Ấy là sự tự
nhiên; và lại, ai này đều chịu nước
Langsa là một nước lịch sự hơn hết.
Có phải thiết phong thổ bên langsa không
giống như phong thổ chúng tôi?
Đều ấy chắc lắm. Trong mùa hạ thì nóng,
qua mùa đông thì lạnh lắm cho đến
đôi nước đông dặt, còn dạt thì cứng
như đá.
Trong đất nước chúng tôi, không hề
biết chuyện ấy, ở đây trời nắng nực
hoài hoài, hay là mưa mà cũng nóng
nữa.
Ông đã biết chỗ tôi ở.

Je serai toujours charmé de vous voir,
quand vous voudrez me faire l'honneur
de venir chez moi.

Vous êtes bien bon, monsieur ; mais je
crains de vous incommoder.

Ne craignez pas cela. J'aime les Français,
et c'est toujours un plaisir pour moi de
les voir dans ma maison.

Je vous remercie de vos bonnes intentions,
j'irai vous voir de temps en temps.

Chừng nào ông kháng tới viếng nhà
tôi, thì tôi sẽ vui vẻ mà tiếp rước ông.

Ông tử tế lắm ; song tôi sợ khó lòng
cho ông.

Ông đừng sợ điều ấy. Tôi mến người
langsa, cho nên khi có langsa tới nhà,
thì tôi mừng rỡ hoai.

Tôi cảm ơn ông vì bụng tốt ông, thúng
thằng cách ít lâu tôi sẽ đi thăm ông.

DIALOGUE V.

Dans une boutique.

Avez-vous de beau drap ?

De quelle sorte de drap désirez-vous ?

De quel prix ?

Quel prix voudriez-vous y mettre ?

Nous en avons à tout prix.

Nous en avons à différents prix.

Montrez-moi ce que vous avez de meilleur.

Faites-moi voir ce que vous avez de plus
fin.

Est-ce là le plus fin que vous ayez ?

Combien le vendez-vous le mètre ?

Je le vends 30 francs le mètre.

Je le trouve bien cher.

Quel est votre dernier prix, car je n'aime
pas à marchander ?

Monsieur, je ne surrais jamais.

Je n'ai qu'un prix.

Pouvez-vous me le donner pour 25 francs.

Je vous le donnerai à 28 francs.

En vérité, je ne puis le vendre à moins.

Vous savez que je suis une bonne prati-
que.

Cela est vrai, mais il n'est pas juste que
je vende à perte.

Trong phố.

Ông có nữ tốt chăng ?

Ông muốn thứ nữ nào ?

Muốn giá này ?

Ông muốn trả giá nào ?

Chúng tôi có đủ các thứ nữ, giá nào cũng
có.

Chúng tôi có nhiều giá khác nhau.

Ông có thứ nào tốt hơn thì đem cho tôi
coi.

Ông có thứ nữ diễn tốt hơn hết, thì
đem cho tôi coi.

Thứ nữ này có phải là nữ diễn hơn
chăng ?

Một thước ông bán bao nhiêu ?

Một thước tôi bán ba chục góc tư.

Tôi lấy làm mất lắm.

Giá nào thấp hơn thì ông nói cho thiệt,
tôi không muốn trả giá.

Tôi không hề nói thách.

Tôi bán nhứt định một giá.

Bán 25 góc tư có được chăng ?

Tôi bán cho ông 28 góc tư.

Tôi nói thiệt, tôi không hạ giá nữa.

Ông đã biết tôi là một người quen hay
mua hàng của ông.

Phải, song chàng có lẽ cho tôi bán lỗ ?

DIALOGUE VI.

Même sujet.

Désirez-vous encore quelque chose ?

Cũng một chuyện.

Ông muốn mua gì nữa chăng ?

Montrez-moi vos échantillons.

J'ai besoin d'une étoffe pour faire un habit.

En voici de toutes les couleurs.

Je désire quelque chose qui ne soit point salissant.

Je veux quelque chose qui se lave.

Cette couleur-ci est-elle bon teint?

J'aime assez ce dessin, mais je crains que la couleur ne tienne pas.

J'ai peur aussi que cette étoffe ne soit pas solide.

Au contraire, elle est excellente.

Vous pouvez l'acheter, je réponds que vous en serez satisfait.

Ông cho tôi coi kiểu hàng.

Tôi phải mua một thứ hàng mà may áo.

Đây có đủ các sắc hàng.

Tôi muốn thứ hàng gì bạn cho khỏi làm.

Tôi muốn thứ hàng gì giặt cho được.

Sắc hàng này có cầm màu chăng?

Sắc này tôi ưng bụng, song tôi sợ không có đậu màu.

Tôi cũng sợ thứ hàng ấy không bền.

Không phải như vậy, hàng đó tốt lắm.

Ông mua đi, tôi chắc ông sẽ ưng bụng.

DIALOGUE VII.

Même sujet.

Maintenant dites-moi combien je vous dois.

A combien mon compte se monte-t-il?

Voici votre compte.

Le tout se monte à 80 francs.

Cela fait en tout 80 francs.

Ne vous trompez-vous pas?

Non, le compte est juste, vous pouvez compter vous-même.

Vous pouvez faire le compte vous-même.

Voici quatre pièces de 20 francs ce qui fait juste le compte.

Ayez la bonté d'envoyer chez moi les marchandises que je viens d'acheter.

Vous les aurez dans un instant, ne vous en inquiétez pas.

Dans dix minutes tout sera chez vous.

Je m'en vais et je compte sur vous.

N'ayez rien à craindre, je vous le certifie.

Cũng một chuyện.

Bây giờ ông tính coi thử tôi thiếu ông bao nhiêu.

Tính cả thấy tôi thiếu bao nhiêu?

Tôi tính cho ông như vậy.

Tính cả thấy là 80 góc tư.

Cả thấy là 80 góc tư.

Ông tính có nhầm chăng?

Không sai, tôi tính phải, ông muốn tính thì tính lại mà coi.

Ông tính lấy cũng được.

Kìa, có bốn đồng vàng, mỗi một đồng tính 20 góc tư, thì nhầm số đã tính.

Xin ông cho người ta đem mấy món hàng của tôi mới mua tới nhà tôi.

Một chút nữa thì sẽ có hàng tại nhà ông, ông đừng có lo.

Mười phút nữa sẽ có đủ các món hàng tại nhà ông.

Tôi đi, tôi tin theo lời ông.

Ông đừng có sợ, tôi dám chắc với ông.

DIALOGUE VIII.

Le logement.

Avez-vous des chambres à louer?

Oui monsieur, j'en ai plusieurs. Quelles chambres désirez-vous?

Chỗ trú.

Ông có phòng mà cho mướn chăng?

Tôi có nhiều phòng, ông muốn thứ phòng nào?

Voulez-vous un appartement meublé ou non meublé?

J'ai besoin d'une chambre meublée.

Il me faudrait aussi une cuisine.

Je puis vous accommoder. Donnez-vous la peine d'entrer.

Je vais vous faire voir votre logement.

Il n'est pas très-grand, mais il peut faire mon affaire.

Vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut, les meubles sont en très-bon état.

Voici six fauteuils, six chaises, une jolie glace et un bureau.

Il y a aussi deux armoires.

Oui. Il y a tout ce qui est nécessaire.

Ông muốn thứ phòng dọn sẵn hay là phòng không?

Tôi muốn một cái phòng dọn sẵn.

Tôi cũng muốn cho có một cái nhà bếp.

Tôi dọn vừa ý ông được, xin ông vào.

Tôi đi chỉ chỗ ông muốn.

Chỗ ấy không rộng gì lắm, song đủ mà dùng.

Ông coi, đó có đủ mọi món cần kíp, đó đạc toàn hảo.

Kìa, có sáu cái ghế vòng, sáu cái ghế thường, một cái kiềm tốt, lại một cái bàn viết nữa.

Cũng có hai cái tủ.

Vậy thì, đã có đủ các món cần kíp.

DIALOGUE IX.

Pour acheter divers objets.

Mua các món đồ khác nhau.

Voulez-vous venir à la ville avec moi?

Je ne demande pas mieux.

Qu'avez-vous à faire dans la ville?

Il faut que j'aille chez le marchand de toile.

J'ai quelques emplettes à faire.

Qu'est-ce que vous avez à acheter?

Je veux acheter des mouchoirs.

J'ai besoin de toile et de coton.

Il me faut de la toile pour faire des serviettes.

N'avez-vous pas vous même besoin d'acheter quelque chose?

Non, je ne pense pas avoir besoin de quelque chose, à moins cependant que quelque marchandise me convienne.

Peut-être verrons-nous des pièces de cotonnade à nouveaux dessins.

Ne me laissez pas oublier d'acheter des mouchoirs.

Je vous en ferai souvenir.

Partons sur le champ, car il faut que nous soyons revenus pour le dîner.

Anh có muốn đi thành phố với tôi chăng?

Ừng ý tôi lắm.

Anh đi thành phố có chuyện gì?

Tôi phải đi tới hàng bán các thứ hàng gai bò.

Tôi phải mua một hai món hàng.

Anh muốn mua thứ hàng gì?

Tôi mua khăn tay.

Tôi phải mua hàng bằng bò vải.

Tôi phải mua hàng bò mà làm cái khăn bàn.

Anh không phải mua đồ gì sao?

Không, tôi tưởng không có thiếu món gì, mà nếu có món gì ưng ý thì tôi cũng mua.

Có khi chúng tôi sẽ gặp hàng bằng vải mà có bông mới.

Anh sẽ nhắc tôi mua khăn tay.

Tôi sẽ nhắc anh.

Chúng tôi phải đi lập tức, vì còn phải về cho kịp mà ăn cơm trưa.

Nous avons une grande heure à nous, et par conséquent nous n'avons pas à nous presser.

Si vous êtes disposé nous allons partir.

Chúng tôi hãy còn dư một giờ, không cần gì phải lật đật.

Anh sẵn sửa rồi, thì chúng ta đi.

DIALOGUE X.

Avec un cordonnier.

Monsieur, je vous apporte la paire de souliers que vous m'avez commandée.

Voyons. Que je les essaye.

Permettez que je vous les essaye.

Non, je vous remercie. Je veux les essayer moi-même.

Je ne peux faire entrer mon pied dedans.

Ils sont trop étroits.

Ils me blessent.

Vous les avez fait trop pointus.

Ils me font mal.

Ils s'élargiront en les portant.

Oui, c'est vrai. Mais en attendant qu'ils s'élargissent, je ne veux point être estropié.

Je ne saurais marcher avec.

Vous ne les aurez pas portés deux jours, qu'ils ne vous blesseront plus.

Je vous ai dit plusieurs fois que je ne voulais point être gêné dans mes souliers.

Je ne veux point gagner de cors.

Je veux avoir le pied à mon aise.

Le cuir est mauvais.

Les semelles sont trop minces.

L'empaigne ne vaut rien.

Les talons sont beaucoup trop larges.

Je suis sûr que ces souliers n'ont pas été faits pour moi.

Rempportez-les, et faites m'en une autre paire le plus tôt possible.

Với một thợ giày.

Thưa ông, tôi đem đôi giày ông đặt cho ông.

Đưa cho tôi thử.

Xin để tôi thử cho ông.

Không, cảm ơn. Tôi muốn thử một mình tôi.

Tôi xỏ chớan vô không dặng.

Giày hẹp lắm.

Mang đau chớan.

Anh đóng nhọn mũi lắm.

Giày làm cho tôi đau chớan.

Có mang thì nó sẽ rộng.

Phải. Đợi cho nó rộng ra thì phải hư chớan, tôi không chịu.

Tôi đi giày nầy không được.

Ông sẽ đi chừng hai ngày, thì không đau chớan nữa.

Tôi đã nói với anh nhiều lần, tôi không muốn đi giày chật.

Tôi không chịu chai chớan.

Tôi muốn đi cho thông thả cái chớan.

Đa xầu.

Cái tới giày mỏng lắm.

Cái mang giày xầu không ra sự gì.

Gót giày rộng quá.

Chắc giày nầy không phải là giày đóng cho tôi.

Anh hãy đem đôi giày vỡ, và đóng một đôi khác cho mau.

DIALOGUE XI.

Avec un médecin.

Monsieur, j'ai pris la liberté de vous envoyer chercher.

Với một ông thầy thuốc.

Thưa ông, tôi đã lầy phép riêng mà cho người đi rước ông.

Je crains d'avoir besoin de votre assistance.

Comment vous trouvez-vous en ce moment ?

Je ne sais. J'ai la tête tout étourdie, et j'ai de la peine à me tenir sur mes jambes.

Je ne suis pas bien du tout.

Je me sens bien malade.

Je suis d'une faiblesse étonnante.

Depuis quand êtes-vous malade ?

Comment cela a-t-il commencé ?

Cela me prit il y a deux jours par des frissons.

Avez-vous senti des maux de cœur ?

Oui, dans le premier moment, mais cela s'est dissipé, et il m'est resté un mal de tête épouvantable.

Où sentez-vous du mal actuellement ?

J'ai un grand mal de tête.

Je me sens des maux de cœur et des envies de vomir.

J'ai mal à la gorge.

Je sens des maux de ventre.

J'ai eu des frissons toute la nuit.

J'ai des douleurs dans le côté, et j'ai de la peine à respirer.

Vous sentez-vous un peu d'appétit ?

Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.

Montrez-moi votre langue.

Vous avez la langue un peu chargée.

Vous avez l'estomac embarrassé.

Il faudra prendre une petite médecine.

Tôi sợ bệnh, mà phải rước ông.

Bây giờ trong mình ông ra thế nào ?

Tôi không biết. Đầu tôi tê đi cả, lại đứng dậy không được.

Tôi khó ở lắm.

Trong mình đau nặng nề.

Tôi yếu đuối quá chừng.

Ông đau đãặng bao lâu ?

Khi mới đau thì đau làm sao ?

Tôi đau đãặng hai bữa, mà khi mới phát thì nó bắt tôi giũ mình.

Trong ngực ông có đau dớn chẳng ?

Khi mới phát, thì có, song đã hết rồi, bây giờ còn có một chứng nhức đầu lắm.

Bây giờ ông đau chỗ nào ?

Tôi nhức đầu lắm.

Tôi đau ngực, lại muốn mửa.

Tôi đau trong họng.

Tôi đau trong bụng.

Tôi run cả dèm.

Tôi đau bên hông, tức thở không ra hơi.

Ông có biết thêm ăn một chút chẳng ?

Cách hai bữa rày, tôi ăn không được bao nhiêu.

Ông le lưỡi cho tôi coi.

Lưỡi ông dày một ít.

Tì vị ông không được thông.

Phải uống một chút thuốc mỡ.

DIALOGUE XII.

Même sujet.

Cũng một chuyện.

Donnez-moi votre bras que je vous tâte le pouls.

Votre pouls est un peu agité.

Vous avez un peu de fièvre.

Croyez-vous ma maladie dangereuse ?

Non. Mais il faut prendre garde qu'elle ne le devienne.

Que faut-il que je fasse ?

Ông đỡ tay cho tôi coi mạch.

Mạch ông nhảy mạnh một chút.

Ông có nóng lạnh một chút.

Ông tính bệnh tôi có hiểm chẳng ?

Không. Song phải giữ mình kéo nó phát nặng nữa.

Tôi phải làm thế nào ?

Je vais vous envoyer quelque chose à prendre, et vous reverrai demain matin.

Ai-je autre chose à observer?

Non. Ayez seulement soin de vous tenir chaudement.

Tôi sẽ gửi cho ông một hai món thuốc mà uống, lại đến mai sớm tôi sẽ đến mà thăm.

Có sự gì phải giữ nữa chăng?

Không. Phải giữ cho ấm trong mình mà thôi.

DIALOGUE XIII.

Même sujet.

Comment avez-vous passé la nuit?

Comment vous trouvez-vous depuis hier?

Je me sens beaucoup mieux.

Je n'ai pas été aussi agité et j'ai un peu dormi.

La fièvre est beaucoup diminuée.

La fièvre a presque disparue.

Sentez-vous encore du mal à l'estomac?

Beaucoup moins. Je me sens bien soulagé.

Je vous enverrai encore une potion que vous prendrez comme hier.

Je puis vous promettre dès à présent que votre maladie ne sera pas sérieuse.

Dans deux ou trois jours vous serez complètement rétabli.

Cũng một chuyện.

Đêm nay trong mình ông ra thế nào?

Từ hôm qua trong mình ông ra làm sao?

Trong mình tôi khá hơn nhiều.

Tôi không cố giùn mình như trước, lại tôi ngủ được một chút.

Cơn nóng lạnh đã bớt nhiều.

Cơn nóng lạnh đã gần hết.

Trong tử vị anh còn có đau chăng?

Bớt nhiều. Trong mình tôi nhẹ nhieu.

Tôi sẽ gửi một thang thuốc khác cho ông, sẽ cũng uống như hôm qua.

Bây giờ tôi dám kể chắc bệnh ông sẽ không ra nặng đâu.

Trong đôi ba bữa ông sẽ lành đã.

DIALOGUE XIV.

Avant le départ.

Avez-vous quelque commission pour Saigon?

Quoi! Est-ce que vous allez à Saigon?

Oui. Y a-t-il quelque chose que j'y puisse faire pour vous?

Vous êtes bien obligeant.

Quand comptez-vous partir?

Je pars demain matin.

Allez-vous par bateau à vapeur ou par barque?

Je vais profiter du bateau à vapeur qui part demain.

Combien de temps comptez-vous y rester?

Quand serez-vous de retour?

Je compte rester quatre ou cinq jours.

Mais j'ai peur d'être retenu plus longtemps.

Cela est très probable.

Trước khi đi.

Anh có nhán gửi sự gì tại Saigon chăng?

Vậy sao? Anh đi Saigon sao?

Phải. Anh có chuyện gì cho tôi giúp anh sao?

Anh hay làm ơn.

Anh tính chừng nào đi?

Đến mai sớm tôi đi.

Anh đi tàu khói hay là anh đi ghe thường.

Tôi nhơn dịp tàu khói chạy ngày mai, tôi đi theo.

Anh tính ở lại bao lâu?

Chừng nào anh về?

Tôi tính ở lại chừng bốn năm bữa.

Song tôi sợ phải ở lại lâu hơn.

Đều ấy có lẽ chắc.

Si je puis vous y être utile, dites-le moi.

S'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, je m'en chargerai avec plaisir.

Je profiterai de votre offre obligeante et je passerai chez vous dans la soirée.

Comme je n'ai nulle part à aller, vous êtes sûr de me trouver à la maison.

Nếu tôi có giúp anh điều gì được, thì anh phải nói.

Nếu có chuyện gì tôi làm cho anh được, thì tôi sẽ hết lòng với anh.

Nhờ anh hảo tâm, chiều này tôi sẽ qua nhà anh.

Tôi không đi đâu hết, chắc cho anh sẽ gặp tôi tại nhà.

DIALOGUE XV.

Embarquement sur un bateau à vapeur.

Capitaine, quand partez-vous?

Nous partirons à la marée prochaine.

Avez-vous beaucoup de passagers?

J'en ai une dizaine.

Sont-ils tous annamites?

Non. Il y a des officiers français qui se rendent à Saigon.

Combien prenez-vous pour le passage jusqu'à Saigon?

Je prends dix piastres par tête.

On m'avait dit qu'on ne prenait que huit piastres seulement.

Tout le monde jusqu'à présent paye dix piastres; le prix n'a pas changé.

C'est beaucoup d'argent, mais il faut que chacun vive de son métier.

A hi xuống tàu khỏi.

Thưa chúa tàu, chừng nào ông đi.

Cou nước lớn lại đây, thì sẽ đi.

Ông có nhiều người quá giang chăng?

Có chừng mười người.

Có phải là người annam hết?

Không. Cũng có một hai ông quan lang-sa quá giang đi Saigon.

Đi cho tới Saigon, ông ăn tiền bao nhiêu?

Mỗi một người là một chục đồng bạc.

Người ta nói với tôi ăn có tám đồng bạc mà thôi.

Thuở nay ai này cũng chịu một chục đồng bạc, y theo một giá không đổi đời.

Ay nhiều tiền lắm, song ai có nghề gì thì cũng phải nhờ theo nghề này.

DIALOGUE XVI.

A quelle heure est la marée?

A quelle heure faut-il que je sois prêt?

Si vous voulez m'indiquer où vous logez, je vous ferai avertir.

A quelle heure pensez-vous partir?

La marée pourra être bonne vers minuit.

En ce cas, il est inutile que je me couche.

Est-il nécessaire que je prenne des provisions avec moi?

Giờ nào nước lớn?

Giờ nào tôi phải có sẵn.

Nếu ông muốn cho tôi biết ông ở đâu, thì tôi sẽ cho người nói với ông trước.

Ông tính đi giờ nào?

Chừng nửa đêm thì nước lớn.

Nếu như vậy, thì tôi không phải ngủ làm gì.

Có cần kíp cho tôi là phải đem đồ ăn theo chăng?

Peut-être que vous n'en aurez pas besoin.
Mais la précaution ne nuit jamais.

Combien pensez-vous que nous serons de
temps en rivière?

Si nous n'avons pas de mauvais temps,
nous arriverons à Saigon dans vingt-
quatre heures.

Hé bien, je me tiendrai prêt pour l'em-
barquement et j'aurai soin d'avoir tout
ce qui est nécessaire.

Có khi không cần gì phải đem đồ ăn
theo; song có dự phòng thì chẳng có
hại gì.

Ông tưởng đi trong sông chừng bao lâu?

Nếu trời không đông gió, thì chừng hai
mười bốn giờ chúng tôi sẽ tới Sai-
gon.

Vậy, tôi sẽ sẵn sàng mà xuống tàu, cùng
lo sắm sửa cho đủ mọi vật cần kíp.

DIALOGUE XVII.

Pendant la traversée.

Monsieur, on vous attend pour partir.
Me voici, je suis prêt.
Hâtez-vous d'embarquer pour profiter de
la marée.

Voyez, je vous prie, quelle heure il est,
pour savoir combien de temps durera le
voyage.

Il est minuit juste.

Si nous allons de ce train, nous ne mettrons
pas vingt-quatre heures.

Voilà déjà que je me sens le mal de mer.
J'aimerais mieux aller un peu moins vite
et ne pas avoir le mal de mer.

Quoi! Vous avez peur?

Ce n'est rien que cela. Nous en serons
quittes pour danser un peu.

Je n'aime pas cette sorte de danse.

Oh, que je suis heureux, voilà que nous
arrivons.

La traversée m'a paru longue.

Capitaine, voici ce que je vous dois.

Dương khi qua giang.

Người ta đợi ông mà đi-

Tôi đây, tôi sẵn sàng.

Xuống tàu cho mau mà đi theo nước
lớn.

Xin ông coi giờ này là giờ nào cho được
biết chúng tôi đi đường hết mấy giờ.

Bây giờ chính nửa đêm.

Nếu chúng tôi đi mau lắm vậy, thì không
hết hai mươi bốn giờ.

Kìa tôi muốn đại sống.

Tôi muốn thả đi chậm chậm, mà khỏi
đại sống.

Ừ! Ông sợ sao?

Ấy không hề gì. Chúng tôi phải chịu
nhảy sóng một chút rồi, thì thôi.

Tôi không chịu ngã nghiêng ngã ngựa
lắm vậy.

May à, tôi có phước, vì chúng tôi đã gần
tới nơi.

Đi quá giang tôi lấy làm lâu lắc.

Ông chúa tàu, này tiền tôi phải trả cho
ông đây.

DIALOGUE XVIII.

Le débarquement.

Monsieur, seriez-vous assez bon de m'indi-
quer un bon hôtel?

Khi lên đất.

Ông có muốn làm ơn mà chỉ cho tôi
một cái quán nào tốt hơn chăng?

Dites-moi, je vous prie, quel est le meilleur hôtel ici ?

Je vais vous conduire dans un hôtel où vous serez très-bien.

Nous voilà arrivés.

Merci de votre obligeance. Acceptez ceci pour boire un coup à ma santé.

Monsieur, peut-on avoir à souper chez vous ?

Avez-vous une chambre de libre ?

Puis-je coucher ici pour cette nuit ?

Oui, monsieur, vous trouverez ici de belles chambres et de bons lits.

Je ne me soucie pas de la chambre, pourvu que je puisse bien reposer.

Vous ne trouverez nulle part une chambre et un lit plus agréables.

Je vais vous conduire à votre chambre et vous verrez que vous en serez satisfait.

Oui, elle est grande et bien aérée. Je crois que je passerai une bonne nuit.

Soyez assez bon de donner des ordres pour faire monter mes malles.

Xin ông nói cho tôi biết ở đây có quán nào tốt hơn chăng ?

Đề tôi đưa ông tới một cái quán, ông ở đó, thì được tử tế lắm.

Kìa, chúng ta đã tới.

Ông có lòng tốt, tôi cảm ơn ông. Xin nhậm cái này mà uống một chén rượu lấy thảo với tôi.

Ăn cơm tôi tại nơi ông có dựng chăng ?

Ông có một cái phòng không chăng ?

Đêm nay ngủ đây có dựng chăng ?

Dựng, ở đây có phòng có giường tử tế cho ông.

Tôi không có lo về sự phòng buồng, miễn là ngủ được thì thôi.

Không có nơi nào kiếm được một cái phòng, cái giường ưng ý hơn nữa.

Tôi đem ông tới phòng mà coi, ông sẽ lấy làm bằng lòng.

Phải, phòng này rộng rãi, và thanh khí, tôi tưởng tôi ngủ ngon đêm nay.

Xin ông làm ơn biểu người ta đi lấy mấy cái rượu của tôi mà đem cho tôi.

DIALOGUE XIX.

Avec un aubergiste.

Messieurs, que souhaitez-vous pour votre souper ?

Qu'avez-vous à nous donner ?

Avez-vous quelque chose à nous donner ?

J'ai un gigot de mouton, un pâté de canards et des volailles froides.

Si vous préférez des pigeons rôtis, je vais en faire mettre à la broche.

Voyez, messieurs, ce que vous désirez.

Choisissez ce que vous aimez le mieux.

Nous n'avons point d'autre goût que celui de la compagnie.

Hé bien, apportez-nous le gigot de mouton et une bonne volaille froide.

Với một chủ quán.

Các ông muốn dùng vật gì mà ăn bữa tôi ?

Ông có những vật gì mà dọn cho chúng tôi ăn ?

Ông có vật gì mà dọn cho chúng tôi chăng ?

Tôi có một cái đùi con chiên, một cái bánh có nhưng thịt vịt và thịt gà ngậy.

Nếu các ông muốn bỏ cầu quay thì tôi sẽ quay.

Các ông coi, muốn dùng món gì

Món nào hợp ý hơn, thì các ông chọn.

Các ông ăn món gì, thì chúng tôi cũng hảo món ấy.

Làm vậy, thì ông đem đùi chiên và một con gà quay ngậy cho tôi.

Surtout, donnez-nous de votre meilleur vin.

Ne voulez-vous rien autre chose ?

Non. Seulement faites-nous souper promptement, car nous avons besoin de nous reposer.

Vous allez être servi dans la minute.

Nos bagages sont-ils dans nos chambres ?

Oui, messieurs. Je les y ai fait porter, il y a un instant ; vous pouvez souper tranquilles.

Nhứt là ông đem cho chúng tôi một thứ rượu cho tốt.

Các ông còn dùng vật gì nữa chẳng ?

Không. Nhưng mà ông phải lo dọn bữa tôi cho mau, bởi vì chúng tôi một phái đi nghỉ.

Sẽ dọn cho các ông bây giờ.

Mày cái rương đồ chúng tôi đã đem trong phòng chưa ?

Đã. Tôi mới biểu người ta đem vào, các ông đừng lo, cứ việc ăn.

DIALOGUE XX.

Même sujet.

Nos chambres sont-elles prêtes ?

Nous allons nous coucher et tâcher de dormir.

Garçon, rappelez-vous que nous voulons partir demain de très-bon matin.

J'aurai soin de venir vous éveiller.

Où est le patron de la maison pour faire notre compte ?

Le voici qui vient.

Combien vous devons-nous ?

A combien se monte notre dépense ?

Il y a tant pour votre coucher et tant pour votre souper.

C'est beaucoup, mais il faut en passer par là.

Que voulez-vous, il faut toujours s'attendre à payer cher dans les auberges.

Cũng một chuyện.

Các phòng chúng tôi đã sẵn chưa ?

Chúng tôi đi ngủ và rán mà ngủ.

Chú kia, phải nhớ vì chúng tôi muốn đi sớm lắm.

Tôi phải lo mà đi thức các ông.

Chủ nhà ở đâu mà tính tiền cho chúng tôi ?

Chủ nhà đến kia.

Chúng tôi thiếu ông bao nhiêu ?

Tính chúng tôi tốn hao hết bao nhiêu ?

Tính bấy nhiêu là tiền ngủ, còn bấy nhiêu là tiền ăn.

Ấy nhiều lắm, song phải chịu làm vậy.

Muốn thế gì, thường ăn ngủ tại quán, thì phải chịu tiền nặng làm vậy.

PARTIE V.

*Liste de certaines locutions françaises
les plus usitées.*

A bout. Ma patience est à bout.

Ne me poussez pas à bout.

Tirer à bout portant.

A souhait.

A cela près.

A raison de.

A l'amiable.

A livre ouvert.

A peu près.

A rebours.

A rebrousse poil.

A tort et à travers.

A vue d'œil.

Aller au devant de.

Aller son train.

Attendu que.

Au dire de.

Au jour le jour.

A mesure que.

Au fur et à mesure que.

A contre-jour.

A contre-cœur.

A coup sûr.

A découvert.

A dessein.

A peu de chose près.

Prendre ses aises.

A l'aventure.

A la file.

Brin à brin.

Baisser pavillon.

Battre le pavé.

Un blanc-bec.

Tout de bon.

Bras dessus bras dessous.

A bride abattue.

Brûler la cervelle.

Rire dans sa barbe.

ĐOẠN THỨ V.

*Số chỉ những tiếng Langsa hay dùng
trong khi nói chuyện.*

Hiết sức. Cực lòng tôi chịu không được nữa.

Đừng cố làm cho tôi chịu không được.

Bán khít.

Mặc lòng, mặc ý muốn.

Không bao nhiêu.

Y theo giá, tùy theo.

Theo ý nhau.

Như trong sách, khỏi dọn trước.

Mỉa mai.

Ngược.

Ngược lòng.

Ngang ngược, vô ý.

Ngó thoáng qua, ngó qua.

Đi rước.

Đi luôn chơn, cứ việc.

Vì là, sò là.

Tiêng ràng, chữ ràng.

Làm ngày nào ăn ngày này.

Cũng một lượt.

Lần lần.

Bèn tôi, bèn nghịch,

Nghịch lòng, trái ý, không ưng bụng.

Chắc trúng, chắc chán.

Tỏ rõ.

Tại ý, theo ý, cò ý.

Gần giống nhau, chẳng khác nhau bao nhiêu.

Theo ý riêng.

Theo sò vắn, mặc may.

Đi kéo dây, kê lầy nhau.

Từ chút, từ miếng.

Hạ cờ, (chịu đầu.)

Luồng công vô ích.

Cầm đờn bà (chưa biết sự đời.)

Không phải trò chơi, trọng vọng.

Cặp kè, cặp tay nhau.

Buồng cương.

Bán chệt.

Mỉn cười, cười thâm.

Avoir la vue basse.
Beaucoup de bruit peu de besogne.

Cận thị.
Tiếng nhiều, việc ít.

Mettre la charrue devant les bœufs.
Coucher en joue.
Sur-le-champ.
Avec connaissance de cause.
Eveiller le chat qui dort.

Gác cày trước đầu bò, (làm ngược)
Nhắm bắn, nhắm xem.
Tức thì, bây giờ, lập tức.
Mình biết mà làm.
Thức con mèo đang ngủ, (dùng nhắc việc lại.)

De son chef.
Chercher noise.
Mener une vie de chien.

Lấy phép riêng, trộm phép.
Kiếm chuyện gây.
Ở như chó, (ở không thuận hòa.)

Le dé en est jeté.
Être en défaut.
A la dérobée.
Être le dindon.
Mettre le doigt dessus.
Être à deux doigts de.
Montrer au doigt.
Faire le gros dos.
Être pris en flagrant délit.

Nhứt định chắc chắn, quá quyết.
Mình làm, mình sai.
Làm lén, chùng vụng.
Bị gậy, mắc mưu, gậy lóp.
Bối nhảm, trúng.
Gần lắm, khít.
Lây ngón tay mà chỉ, (cười người.)
Làm thế diện, làm mặt ông.
Bắt nôi bây giờ, bắt khi đương phạm tội.

Après moi le déluge.
Ne demander pas mieux.
Demeurons en là.

Người không lo xa.
Ứng bụng, ứng ý làm.
Đừng nói nữa, thôi, bây nhiêu mà thôi.

En attendant.
En grand.
En gros.
En détail.
Sauf erreur.
Nager entre deux eaux.

Có ý đợi trông.
Hết cả, cả thấy.
Nguyên vẹn, bán soát.
Bán từ phần lẽ, bán lẽ.
Có lộn thì trừ ra, đừng kể sự tính lộn.
Lợi giữa hai nước, (hai lòng, không chắc một lòng, ở cửa giữa.)

Est-il besoin de?
Porter de l'eau à la mer.
Donner un coup d'épée dans l'eau.
Faire venir l'eau à la bouche.
C'e n'est là qu'un échantillon de son savoir faire.
Tenir en échec.

Có phải dùng...?
Dem nước vô biển, (chờ củi về rừng.)
Lo vô ích, làm việc vô ích.
Thèm nhiều nước miệng, khao khát.
Làm thử cho người ta biết tài.

Il n'écoute que d'une oreille.

Ép người ta trong việc làm không dặng, (làm cho người ta không biết lo phương nào.)
Nghe một tai, nghe lảng.

Faire naître.

Faire taire.

Faire voir.

Faire cas de.

Peu s'en faut.

Ne savoir que faire.

Se faire fort de.

Ni plus ni moins.

Ni feu ni lieu.

Si l'on est pas brûlé par le feu, on est
noirci par la fumée.

Qui s'y frotte s'y pique.

Prendre sur le fait.

Il n'y a point de fumée sans feu, de feu
sans fumée.

Làm cho sanh ra.

Làm cho nín, biếu nín.

Làm cho ngó thầy, cho coi.

lầy làm quí.

Thieu một chút nữa.

Không biết tính làm sao.

Ý chắc, chắc mình.

Cũng vậy, không khác chi.

Không nhà, không bếp, không có đất
cắm dùi, (hoang đàng, nghèo lắm.)

Khói cháy, thì cũng phải nấp, (gần mực
thì đen, gần đèn thì sáng.)

Ai tới gần thì bị đâm, (không nhịn thua.)

Bắt tội bây giờ.

Khói dầu lửa đỏ, lửa dầu khói đỏ, (trong
những tiếng phong vân cũng có sự
thiệt.)

Sur les cérémonies du mariage en Cochinchine. Un français avec un annamite.

Lời nói chuyện về phép cưới annam. Một người phalangsa cùng một người annam.

D. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de cérémonies dans les mariages annamites, mais j'ignore complètement le but pour lequel elles sont instituées. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien m'en donner l'explication.

H. Tôi thấy người annam cưới vợ, lấy chồng, làm ra nhiều lễ phép, mà tôi không hiểu là phép gì, xin ông nói cho tôi biết.

R. Il y a six cérémonies instituées pour le mariage, mais il n'y en a que quatre qui sont suivies.

T. Phép annam cưới vợ có sáu lễ, mà thường dùng có bốn lễ mà thôi.

D. Mais quelles sont ces six cérémonies ?

H. Sáu lễ thì là những lễ gì ?

R. Ces six cérémonies sont : *Vấn tánh*, qui signifie s'informer du nom et de l'âge et si le garçon et la fille se conviennent ; *Nạp cát*, qui signifie deviner les bons sortilèges ; *Nạp thế*, est l'établissement du contrat de mariage ; *Nạp tệ*, est l'action de faire cadeau de pièces de soie à la fiancée pour se confectionner des pantalons et des robes qui lui serviront après son mariage ; *Thỉnh kì*, est fixer le jour du mariage ; *Thán nginh*, est la cérémonie du mariage et le retour de la bru à la maison de son époux.

T. Sáu lễ thì là : *Vấn tánh*, nghĩa là lễ hỏi tên tuổi cho biết hai chàng trai gái có hợp cùng nhau chăng ; *Nạp cát*, nghĩa là bói được quẻ tốt ; *Nạp thế*, là lễ ưng chịu mà lập hôn thê ; *Nạp tệ*, là lễ đem hàng giã qua nhà gái cho con gái làm áo quần mới mà về cùng chồng ; *Thỉnh kì*, là lễ chịu lời xin hẹn ngày cưới ; *Thán nginh*, thì chánh là lễ cưới cùng rước dâu.

D. Quelles sont les quatre cérémonies d'usage ?

H. Còn bốn lễ thường thì là lễ gì ?

R. Les quatre cérémonies d'usage sont : 1^o *Lễ sơ vấn*, qui est l'action de demander la fille en mariage ou de la promenade ; 2^o *Lễ nạp tài*, est offrir les cadeaux de nocces à la fiancée ; 3^o *Lễ chịu lời*, est le mariage consenti de part et d'autre ; 4^o *Lễ đại đặng khoa*, est la cérémonie du mariage et l'accompagnement de la jeune mariée à la maison de son époux.

T. Bốn lễ thường thì là : 1^o *Lễ sơ vấn*, nghĩa là mới đi hỏi hay là lễ đi chơi ; 2^o là *Lễ nạp tài*, nghĩa là nạp đồ cưới cho nhà gái ; 3^o là *Lễ chịu lời*, hay là *Thỉnh kì* ; 4^o là *Lễ đại đặng khoa*, nghĩa là lễ cưới, có đưa cùng có rước.

D. Je me suis aperçu qu'à chaque cérémonie de mariage, il y avait du bétel (1), du vin de riz, un cochon et des sapèques (2); comment se fait-il qu'il ne soit pas question de tout cela dans ces différentes cérémonies ?

R. Voici pourquoi: les cadeaux de boucles-d'oreille, de soie et de bracelets etc., sont considérés comme cadeaux de nocces; tandis que le bétel, l'arrec (3), le cochon et le vin de riz etc., sont des cadeaux passés dans les coutumes.

D. Porter ainsi de l'argent quand on se marie, cela semble aller acheter une femme; une telle coutume me paraît assez étrange ?

R. Voici la vraie raison: cet argent est destiné à acheter la vertu de la fiancée, ainsi qu'à rendre la cérémonie du mariage plus solennelle; quand les parents de la fille sont riches et qu'ils exigent de l'argent, c'est dans le but de le réserver pour leur fille, jamais ils n'y touchent.

D. En quoi consistent les différents cadeaux à faire de la part de celui qui doit se marier, et que doit exiger les parents de la fille ?

R. Les cadeaux à faire en cette circonstance sont: un plateau de feuilles de bétel, un régime de noix d'arrec fraîches, environ deux litres de vin de riz contenus dans deux vases, un cochon enfermé dans une cage; à défaut de cochon, il doit être remplacé par la somme de 30 ou 40 ligatures; voici en quoi consistent les cadeaux, plus une somme de 50 à 100 ligatures; il y a en outre: une paire de bracelets en cuivre soufflés d'or, une paire de boucles-d'oreille en or et une pièce de soie, ces cadeaux sont appelés les cadeaux de fiançailles.

(1) Feuille odoriférante que les Annamites mâchent

(2) Monnaie du pays.

(3) Fruit d'un arbre de la famille du palmier que les Annamites emploient pour mâcher avec le bétel, du tabac et de la chaux vive épuisée.

H. Tôt thấy mỗi khi người ta đi cưới vợ, thì có trầu, rượu, có heo, có tiền; sao trong lễ không thấy nói ?

T. Ấy: đó lễ vật như bông, giấy, vàng, vãn vãn; thì hiệu chung vào một lễ nạp tệ; còn những trầu, cau, heo, rượu, vãn vãn...thì là lễ dùng theo phong tục.

H. Đi cưới vợ mà khiêng tiền bạc theo, thì xem ra như đi mua vợ; lễ phép như vậy, thì tôi lấy làm khó coi ?

T. Ấy thật là tiền mua duyên con gái, lại cũng có ý dễ mà làm cho trọng lễ cưới; như cha mẹ dâng gái giàu có mà đòi tiền bạc thì là có ý đòi mà làm của riêng cho con, thì phần cha mẹ không hề ăn tới tí tiền bạc ấy.

H. Muốn đi cưới vợ thì phải sắm những vật gì làm lễ cưới, lại cha mẹ bên gái có phép đòi những món gì cho con ?

T. Những vật dùng làm lễ cưới, thì là: một mâm trầu lá, một buồng cau tươi, chừng hai cân rượu đựng trong hai ché, heo đóng củi một con; bằng không có heo cho xứng, thì phải thế tiền chừng ba chục, bốn chục quan; ấy là lễ vật; chừng năm chục hay là một trăm quan tiền để làm tiền cưới, vòng đồng thoa một đôi, bông vàng một đôi, hàng giấy một mớ, gọi là đồ nữ trang.

D. Les parents de la fiancée peuvent-ils exiger de l'argent ainsi que des cadeaux de fiançailles au-delà de ce qui est prévu par la coutume ?

R. Il n'est pas permis aux parents d'exiger au-delà des coutumes, seulement si ceux du fiancé sont riches, ils ne regrettent pas de dépenser pour leur fils et leur bru.

D. Je connais maintenant l'usage de l'argent et des cadeaux de fiançailles, mais il reste encore le bétel, l'arec, le cochon et le vin de riz ?

R. Le bétel, l'arec, le cochon et le vin sont destinés aux parents de la fiancée qui invitent leurs parents de famille pour témoigner leur joie de la prochaine cérémonie du mariage.

D. Quand la cérémonie d'offrir le bétel arrive ou celle de demande en mariage, dans quel but les parents de la fille distribuent-ils le bétel et l'arec ?

R. C'est dans le but et comme signe de mieux témoigner (de la future cérémonie) et aussi comme gage de la vertu dont la fiancée aime à se flatter; quant à la distribution du bétel et de l'arec, cela est l'affaire de la fiancée; il arrive quelquefois que parmi les présents (bétel et arec) il s'y trouve une paire de boucles-d'oreille dont la fiancée doit se parer pour aller distribuer le bétel et l'arec.

D. Doit-on présenter du bétel et de l'arec dans toutes les maisons ?

R. On en présente seulement chez les parents et les personnes auxquelles on doit de la reconnaissance, en un mot à toutes celles qui doivent assister au mariage.

H. Cha mẹ dâng gỏi có phép đòi vàng bạc cho nhiều, hay là đòi lễ cưới quá phép chăng ?

T. Cha mẹ dâng gỏi không dâng đòi quá phép, mà nếu cha mẹ dâng trai giàu có, thì chàng tiếc sự gì với con, dâu.

H. Dựng những tiền cưới cùng đồ nữ trang, thì đã đủ phép, còn dựng chỉ những trâu, cau, heo, rượu ?

T. Dựng trâu, cau, heo, rượu, thì là để cho nhà gái lấy đó mà đãi họ hàng, có ý cầu họ hàng chứng sự lễ cưới.

H. Khi mới có Lễ bỏ trâu cau, hay là Lễ sơ vấn, thường thầy bên nhà gái đem trâu cau mà cho người ta, thì là có ý gì ?

T. Ấy là cách phân chứng cũng là cách con gái khoe duyên; vả lại sự đi cho trâu, cau, thì là phần việc con gái; và nếu trong lễ này nhà trai có bỏ luôn đôi bông, thì con gái cũng phải đeo mà đi.

H. Có phải đem trâu cau mà cho mỗi một nhà chăng ?

T. Phải cho những nhà bà con, ơn nghĩa, có mặt trong lúc cưới hỏi mà thôi.

D. Les parents de la fiancée sont-ils obligés de faire des dépenses comme ceux du fiancé ?

R. Les parents de la fiancée ne doivent faire aucune dépense ; seulement pendant les différentes cérémonies avant le mariage, ils donnent, à titre de politesse, et afin de se rassembler, des réceptions à la famille du fiancé.

D. Quand on se marie, doit-on inviter les autorités du village à servir de témoins, ou bien le témoignage des parents suffit-il ?

R. Si les fiancés sont du même village et qu'ils aient des parents en suffisance pour servir de témoins, il n'est pas nécessaire d'inviter les autorités du village ; il en est autrement quand les fiancés sont de villages différents.

D. Les autorités qui servent ainsi de témoins doivent-elles être rétribuées ? Qui doit les payer ?

R. Le fiancé qui habite le même village que sa future, n'a pas à payer quand même il y aurait des autorités pour servir de témoins ; tandis que s'il est d'un autre village, il doit verser pour le village qu'habite la fiancée une ligature de *cheo* ou *giai-lang* (1), ce qui signifie *bonne souche*.

D. Quand un mariage se conclut de cette manière, est-il utile de dresser des actes entre les nouveaux époux ?

R. Selon les coutumes établies, les parents des fiancées devraient se faire parvenir réciproquement à chaque cérémonie des lettres de condoléances ; seulement ici cette coutume n'est pas mise en vigueur, le témoignage des parents des fiancés est considéré comme très-suffisant.

H. Nhà trai phải chịu tốn hao làm vậy, mà nhà gái có phải chịu sự gì chăng ?

T. Bên gái không phải chịu sự gì cho nhà trai, song theo phép lịch sự, trong lúc cưới hỏi, cũng phải dọn cỗ bàn mà đãi đằng cả hai họ.

H. Trong khi cưới hỏi làm vậy, có phải mời người làng thị, hay là cứ nơi bốn tộc làm chứng mà thôi, có đủ lễ chăng ?

T. Như người ở trong một làng cưới hỏi nhau, mà có đủ quý tộc chứng tri, thì không phải mời người làng ; bằng phải là người khác làng, thì phải có người làng làm chứng.

H. Làng làm chứng như vậy, có phải chịu tiền cho làng chăng ? Và ai phải chịu tiền ?

T. Người ở trong một làng, dầu có mời làng, thì cũng không phải chịu tiền chứng ; nhưng bằng con trai ở khác làng, thì phải chịu một quan tiền *cheo*, gọi là tiền *giai lang*, nghĩa là *rễ tốt*, cho làng sở tại đãi đằng gái.

H. Trong khi cưới hỏi làm vậy, hai bên có phải làm tờ giấy gì vuột nhau chăng ?

T. Chính theo phép thì trong mỗi một lễ, hai bên phải có giấy vắn lại gọi là hôn thư, song tục dặt này không dụng hôn thư, cứ chứng hai họ làm chác.

(1) Sans quoi le mariage serait considéré comme ne devant pas avoir une durée stable.

D. Mais j'ai entendu dire qu'on se servait de personnes appelées *mai dong* (intermédiaires), dans ces différentes cérémonies de mariage, je ne m'explique pas très-bien cela; veuillez me renseigner sur ce sujet, je vous prie?

R. Le devoir des *mai dong*, est de s'occuper à avoir des relations entre le garçon et la fille et d'arriver ainsi, en passant par toutes les cérémonies, à ce que le mariage se conclue.

D. J'ai de même appris qu'il y avait encore une autre cérémonie appelée *hiệp cần* (retourner sans dessus dessous;) comment se fait-il donc qu'il n'en soit pas question dans les autres cérémonies?

R. La cérémonie *hiệp cần* se fait entre les jeunes époux; or, quand la cérémonie du mariage est terminée et que la jeune mariée a été conduite par son mari chez les parents de ce dernier, il est d'ordinaire qu'une table a été préparée pour l'arrivée des jeunes époux qui se confient mutuellement à la merci l'un de l'autre; alors l'épouse se prosterne devant son mari qui lui rend son salut, puis on verse du vin de riz dans deux petites tasses que les jeunes époux boivent ensemble sans rien laisser et se souhaitent réciproquement toutes sortes de prospérités et de bonheur; ensuite ils prennent leurs tasses vides qu'ils renversent l'une sur l'autre, ce qui s'appelle *hiệp cần*; c'est parceque cette cérémonie se fait seulement entre les jeunes époux qu'elle n'est pas considérée au même point de vue que les autres.

D. Pourquoi après le mariage, les jeunes époux sont-ils encore obligés de faire des visites chez leurs parents; est-ce que celles qu'ils ont rendues pendant leurs fiançailles ne sont pas suffisantes?

H. Tôt nghe nói trong phép cưới hỏi, làm sao phải có *mai dong*, tôi chưa đăng rõ, xin ông nói cho tôi biết?

T. *Mai dong* là người ở cửa giữa lo làm cho hai bên trai gái hòa hiệp cùng nhau, cùng thông tin cho hai đảng lo việc cưới hỏi.

H. Nghe nói có lễ gì kêu là *lễ hiệp cần*, sao trong lễ không thầy nói?

T. *Lễ hiệp cần*, là lễ con trai con gái hòa hiệp cùng nhau; vậy khi làm lễ cưới xong, cùng rước dâu về nhà trai, thường dâng trái có dọn riêng ra một cái bàn để hai vợ chồng mới vào đó mà làm lễ trao thân gởi mình; Vợ lạy chồng, chồng xá lại vợ; rồi thì rót rượu ra hai chén nhỏ nhỏ, chồng uống một chén, vợ uống một chén mà chúc lành cho nhau, mà phải uống cho hết; đoạn lấy hai chén không ấy úp lại vuôi nhau, gọi là *hiệp cần*; bởi lễ ấy là lễ riêng hai vợ chồng mới, cho nên không kể vào chánh lễ.

H. Tôi thấy làm sao con trai con gái còn phải đem nhau đi lạy họ; vậy đang khi cưới hỏi lạy chưa đủ sao?

R. Pendant les fiançailles, le fiancé a plus de visites à rendre que la fiancée et cela ne suffit pas encore, car aussitôt le mariage terminé, les jeunes époux doivent rendre grâce et se prosterner devant leurs pères et mères en présence de leurs parents; puis au bout de trois jours, ils se rendent chez tous les proches devant lesquels ils se prosternent aussi et chez tous ceux dont la présence n'a pas été signalée à la cérémonie du mariage; ces visites sont également faites dans le but de se faire connaître aux parents.

D. Pourquoi dit-on *Làm rế*? (faire le domestique dans la maison des parents de la fille). Pourquoi dit-on *Làm dầu*? (faire la servante.)

R. A partir de la cérémonie de présenter le bétel jusqu'à celle du mariage, le futur gendre doit se rendre plusieurs fois chez les parents de sa fiancée pour les assister et les aider dans leurs occupations si l'occasion se présente; ceci est aussi un moyen pour les parents de s'assurer de l'adresse, des capacités et des vertus ou défauts du futur gendre.

Quant à la bru, ses devoirs consistent à s'occuper du travail de la maison, à nourrir et aider ses nouveaux parents; ce n'est que lorsque les parents du mari autorisent leurs enfants à vivre séparés d'eux que la bru ne doit plus les servir.

D. Vous venez, monsieur, de me raconter bien des cérémonies sur le mariage, mais y en a-t-il d'autres encore?

R. Toutes celles que je viens de vous désigner sont celles d'usage à l'époque actuelle; ce sont les cérémonies de coutume, mais il y en a d'autres anciennes qui sont encore en usage chez les mandarins.

T. Đang khi cưới hỏi như là con trai phải lạy nhiều hơn, mà là lạy chung, chưa đủ phép; đến khi thành lễ, thì hai vợ chồng trước phải lạy tạ ơn cha mẹ trước mặt họ, đoạn cách ba bữa, thì phải đem nhau đi lạy kẻ lớn trong nhà con hai bên, trước là tạ ơn riêng cho khắp, vì sợ còn sót người có mặt trong khi cưới hỏi, sau là có ý cho họ hàng nhìn biết chàng rể cũng biết nàng dâu.

H. Sao gọi là *làm rế*? Sao gọi là *làm dầu*?

T. Từ khi bỏ trầu cau cho đến khi cưới, thì chàng rể một hai phen phải qua nhà gái mà chực hầu cha mẹ dâng gái, hoặc khi nhà gái có việc vàng gì, thì chàng rể phải giúp đỡ; ấy là cách thử tài đức bụng dạ chàng rể.

Còn sự làm dầu, là con gái về nhà chồng, phải lo phụng dưỡng giúp đỡ cha mẹ chồng, chừng nào cha mẹ chồng cho ra riêng, thì mới khỏi làm dầu.

H. Ay tôi nghe ông nói lễ phép cưới cũng lạy làm nhiều, mà không biết còn có lễ gì nữa chăng?

T. Những lễ phép tôi đã kể ra, thì là lễ phép đời này cùng là lễ phép thường, hãy còn lễ phép đời xưa cùng lễ phép quan nữa.

D. Pourquoi dites-vous qu'elles sont anciennes et pourquoi sont-elles encore en usage chez les mandarins, comment le savez-vous ?

R. Autrefois, quand on se mariait on employait le *Lê bì* et le *Điện nhạn*, ce qui signifie deux peaux de chevreuil et deux cygnes et cela était suffisant pour devenir époux. Les mandarins imitent encore cet usage ; à défaut de cygnes, ils sont remplacés par deux oies ou deux chèvres et les peaux par de la soie ; pour les cadeaux de sapèques et d'argent, ils sont les mêmes que ceux des cérémonies ordinaires.

Quant aux princes du sang qui se marient avec des personnes d'un rang moins élevé que le leur, les cadeaux de noces appelés *Tam sanh* (trois objets), consistent en une paire de bœufs, une paire de chèvres et deux cochons, cet usage ainsi employé est pour établir une distinction avec les cérémonies en usage chez le peuple.

Autre sujet sur les concubines.

D. Nous nous entretenons depuis longtemps sur le mariage légitime, mais quelles sont les cérémonies d'usage employées pour prendre une concubine ?

R. Il est dans l'usage de dire : *Thủ thế mãi thiếp*, ce qui signifie que toutes les cérémonies d'usage sont remplies pour épouser une femme légitime, tandis que pour posséder une concubine, on se sert d'argent seulement, pour l'acheter ; cependant pour plus de politesse, on dit que cet argent sert à épouser une seconde femme ; mais la vérité est que ce n'est plus un mariage et c'est à ce juste titre qu'aucune cérémonie n'est remplie.

D. Si aucune cérémonie n'est en usage pour posséder une concubine, comment et par quels moyens l'achète-t-on ?

H. Sao rằng : lễ xưa. Sao rằng : lễ quan, lấy dâu mà biết ?

T. Đời xưa cưới vợ dùng *Lễ bì*, *Điện nhạn* : là da nai một cặp, nhạn hai con, thì cũng nên vợ chồng. Bây giờ các quan còn bắt chước theo lễ ấy ; không có nhạn, thì bắt hai con ngỗng mà thế, hoặc đi dê một cặp, dùng hàng giẻ thế lễ bì, còn tiền bạc cũng y lễ thường.

Con vua hạ giá, thì hay dùng *tam sanh* làm lễ là : bò hai con, dê hai con, heo một cặp, cho phân biệt lễ dân.

Chuyện khác về vợ bé.

H. Chúng ta nói chuyện với nhau cho tới bây giờ, thì hiểu về lễ cưới vợ chánh, vậy về sự cưới vợ bé, thì còn có lễ phép nào nữa chăng ?

T. Người ta hay nói rằng : *thủ thế mãi thiếp*, nghĩa là vợ chánh thì dùng các lễ phép mà cưới ; vợ bé thì dùng tiền bạc mà mua. Lại người ta hay nói tiếng cưới vợ bé, thì là nói cho lịch sự, vốn thật không phải là lễ cưới ; cho nên chẳng phải dùng lễ phép gì.

H. Trong sự cưới vợ bé đã hay rằng : không có lễ, mà trong sự mua vợ bé thì là mua thế nào ?

R. Il faut avant tout que les parents de celle qu'on veut posséder consentent à vendre leur fille, de plus il faut le consentement de la femme légitime, puis on donne l'argent pour obtenir la fille ; il faut alors se prosterner devant les parents de la fille et on doit avoir quelques-uns de ses parents pour servir de témoins.

D. La femme est jalouse de son naturel, par suite, il n'est guère acceptable que l'épouse légitime autorise son mari à prendre une concubine ; dans de telles conditions, convient-il au mari de contredire son épouse ?

R. Si les époux ne peuvent pas avoir d'enfants, il est à craindre que la race s'éteigne, la loi elle-même regarde cela comme un point très-important, de sorte que la femme légitime ne peut y mettre aucun empêchement.

D. D'après ce cas on a le droit de vivre en concubinage ; mais alors combien un homme peut-il posséder de femmes illégitimes ? Les lois fixent-elles un certain nombre ?

R. Les lois ont ainsi autorisé le mariage de second rang dans la crainte de ne pas avoir de descendants ; donc, si la concubine donne un garçon, ce qui constitue la branche de famille, il n'est plus nécessaire de prendre d'autres concubines.

D. Mais si la concubine ne donne que des filles, est-ce que ces dernières ne seraient pas considérées comme appartenant à la branche de famille ? S'il en est ainsi, l'homme peut donc toujours continuer à épouser des concubines ?

T. Trước phải có lời cha mẹ dâng gái đành bán đành gả, sau phải cho vợ thuận tình, rồi mới dâng đem tiến bạc tới mà cưới ; lúc ấy cũng phải lạy tạ ơn cha mẹ nhà gái, cũng phải có một đôi người thân tộc làm chứng cho mình.

H. Ghen tương là thói đờn bà, chàng có lẽ vợ chánh thuận tình cho chồng đi cưới vợ bé ; vậy thì đờn ông có nên cái ý vợ chánh mà cưới vợ bé chăng ?

T. Như đờn ông có vợ mà không con, có lẽ sợ không người nối hậu, vì phép nước lấy sự nối hậu làm trọng, thì vợ lớn không có phép ngăn cản.

H. Suy một lẽ ấy thì đờn ông có phép mà cưới vợ bé ; vậy mỗi một người đờn ông được cưới mấy vợ ? Thói nước có hạn cho mấy người ?

T. Thói nước sợ người ta tuyệt hậu, thì cho người ta cưới vợ bé : vậy nên cưới thêm một người vợ bé mà có con trai nối hậu, thì chàng cần gì phải cưới thêm nữa.

H. Vậy như người vợ bé ấy đẻ con gái mà thôi, thì không nối hậu được sao ? Nói vậy, thì đờn ông có phép mà cưới thêm vợ bé hoài hoài chăng ?

R. Il est dit ceci : *Nữ sanh ngoại tộc* (ce qui veut dire que la fille ne fait pas partie de la lignée, car en prenant mari elle n'appartient plus à la famille), il n'y a donc qu'un garçon qui peut réellement constituer, dans ce cas, la branche de famille. La loi n'admet pas qu'une famille s'éteigne et elle autorise de prendre des concubines ; cependant elle ne veut pas, en accordant cette liberté, qu'on en abuse, ce qui serait un sujet de désunion et, de plus, contraire aux règles de la religion. Donc, si d'une ou de deux femmes on peut avoir un garçon, il n'est plus nécessaire de rechercher d'autres concubines ; cependant, en ce pays, on voit beaucoup de gens riches prendre plusieurs femmes pour leur seul agrément et comme ostentation ; c'est à ce sujet que le proverbe qui suit a été conçu : « Les riches et les nobles changent de femmes. » Puis on ajoute : « Quand on possède des titres on peut posséder des beautés. » C'est ainsi que cela est.

Fin.

T. Người ta nói rằng : *nữ sanh ngoại tộc*, nói hậu thì có một con trai nói dặng mà thôi. Thói nước không muốn cho người ta tuyệt mật dòng dõi, thì cho phép kiêm con, song cũng chẳng muốn cho người ta sanh sự bất hòa mà làm hư gia đạo. Nếu một vợ cùng hai có con nối hậu, thì chẳng cần gì cho đờn ông phải kiêm vợ cho nhiều. Vả lại trong đất này có nhiều người giàu có, sang trọng hay cưới nhiều hầu thiếp, thì lấy làm thú vui cùng lịch sự ; cho nên có lời tục ngữ nói rằng : « Giàu đòi bạn, sang đòi vợ. » Lại rằng : « Hễ có quyền thì có duyên. » Thì là làm vậy.

Cũng.

Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
Points ca
Semaine
Mois...
Temps...
Pour l'h
Mots usi
Le verbe
vemen
Le verbe
ment
Le verbe
ment
Le verbe
tifs ci
Le verbe
et int
Conjugat

Exemple
Exemple

Reucont
Départ.
Demand
Affirmer
Expressi
La prob
L'afflict
Blâme...
La colère
La joie
Consultat
Boire et

TABLE DES MATIÈRES.

PARTIE 1^{re}.

Nombres cardinaux.....	5
Nombres ordinaux.....	5
Nombres collectifs.....	6
Nombres fractionnaires.....	6
Nombres proportionnels.....	6
Nombres de répétitions.....	6
Points cardinaux.....	7
Semaine.....	7
Mois.....	7
Temps.....	7
Pour l'heure.....	8
Mots usités.....	9
Le verbe <i>avoir</i> conjugué interrogati- vement.....	10
Le verbe <i>avoir</i> conjugué négative- ment.....	12
Le verbe <i>avoir</i> conjugué négative- ment et interrogativement.....	14
Le verbe <i>être</i> conjugué avec les adjec- tifs ci-devant.....	16
Le verbe <i>être</i> conjugué négativement et interrogativement.....	18
Conjugaisons des verbes ci-dessus...	20
Exemples des verbes ci-dessus.....	24
Exemples des verbes ci-dessus... ..	25

PARTIE II.

Rencontre.....	26
Départ.....	27
Demander et remercier.....	28
Affirmer et nier.....	29
Expressions de surprise.....	30
La probabilité.....	31
L'affliction.....	32
Blâme.....	32
La colère.....	34
La joie.....	34
Consultation.....	34
Boire et manger.....	36

MỤC LỤC.

ĐOẠN THỨ NHẤT.

Sò cội rẽ đầu.....	5
Sò theo thứ tự.....	5
Sò hiệp.....	6
Sò chia phần.....	6
Sò xứng nhau.....	6
Sò kêu lại, lặp lại.....	6
Đầu các phương chánh.....	7
Tuần.....	7
Tháng.....	7
Ngày giờ, thì, khác.....	7
Giờ.....	8
Tiếng hay dùng thường.....	9
Verbe <i>có</i> chia ra theo cách hỏi.....	10
Verbe <i>có</i> chia ra theo cách không có.	12
Verbe <i>có</i> chia ra theo cách chỏi và cách hỏi.....	14
Verbe <i>ở</i> chia với những tiếng <i>ad- jectifs</i> trước đây.....	16
Verbe <i>ở</i> <i>là</i> chia ra cách chỏi và cách hỏi.....	18
Chia các tiếng verbes đã kể trước đây.....	20
Thí dụ về những tiếng verbes kể trước đây.....	24
Thí dụ về các tiếng verbes đã kể trước đây.....	25

ĐOẠN THỨ II.

Khi gặp nhau.....	26
Khi đi.....	27
Xin và cảm ơn.....	28
Quả quyết cùng từ chối.....	29
Tỏ ra sự bất ý, lầy lăm lạ.....	30
Sự có lẽ chắc.....	31
Sự cực khổ, phiền muộn.....	32
Lời nhिềc nhọc.....	32
Sự giận.....	34
Sự vui vẻ.....	34
Lời bàn hỏi.....	34
Ăn và uống.....	36

Nouvelles.....	36	Tin tức.....	36
Aller et venir.....	38	Đi và về.....	38
Age.....	40	Tuổi.....	40
L'heure.....	41	Giờ.....	41
Le temps.....	42	Thì giờ.....	42

PARTIE III.

Dialogues.

La salutation.....	44
La visite.....	44
Le déjeuner.....	45
Avant le dîné.....	46
Dîner.....	46
A table.....	47
Le thé.....	49
Le souper.....	50
La classe.....	51
Acheter.....	53
La montre.....	54
Le matin.....	54
Le soir.....	55
Changer de l'argent.....	56
Demander une route.....	57
S'informer d'une personne.....	58
Le feu.....	59
Les fruits.....	59
Les fleurs.....	60
Les plantes.....	61
La promenade.....	61
La pluie.....	62
Après la pluie.....	62
En rencontrant un ami.....	63

ĐOÀN THỨ III.

Lời nói chuyện.

Sự chào kính.....	44
Sự thăm viếng.....	44
Ăn bữa sớm.....	45
Trước ăn bữa trưa.....	46
Bữa ăn trưa.....	46
Ngồi bàn.....	47
Nước trà.....	49
Bữa ăn chiều.....	50
Lớp học.....	51
Mua.....	53
Đồng hồ trái quít.....	54
Buổi sớm mai.....	54
Buổi chiều.....	55
Đổi bạc.....	56
Hỏi đường.....	57
Hỏi thăm một người nào.....	58
Lửa.....	59
Trái trắng.....	59
Bông hoa.....	60
Loại rau.....	61
Đạo chơi.....	61
Mưa.....	62
Sau khi trời mưa.....	62
Khi gặp một người bạn hữu.....	63

PARTIE IV.

Dialogues familiers.

En allant à l'école.....	64
Entre deux écoliers.....	64
Le lever.....	65
Entre un Français et un Annamite.....	66
Dans une boutique.....	67
Le logement.....	68
Pour acheter différents objets.....	69
Avec un cordonnier.....	70
Avec un médecin.....	70

ĐOÀN THỨ IV.

Lời nói chuyện cùng anh em.

Khi đi học.....	64
Trong hai tên học trò.....	64
Khi thức dậy.....	65
Một người phalangsa với một người annam.....	66
Trong phố.....	67
Chỗ trú.....	68
Mua các món đồ khác nhau.....	69
Với một thợ giày.....	70
Vuội một ông thầy thuốc.....	70

Avant
Embar
Per dan
Le del
Avec u

Liste c
gaiss

Sur les
Cochi
Anna
Autre s
Table d

Avant le départ	72	Trước khi đi.....	72
Embarquement sur un bateau.	73	Khi xuống tàu khởi	73
Pendant la traversée.....	74	Đường khi qua giang.....	74
Le débarquement.....	74	Khi lên đất.....	74
Avec un aubergiste.....	75	Với một chủ quán.....	75

PARTIE V.

ĐOÀN THỨ V.

Liste de certaines locutions fran- çaises.....	77	Sở chỉ những tiếng langsa hay dùng trong khi nói chuyện.....	77
---	----	---	----

PARTIE VI.

ĐOÀN THỨ VI.

Sur les cérémonies du mariage en Cochinchine. Un Français avec un Annamite	80	Lời nói chuyện về phép cưới an- nam. Một người phalangsa cùng một người annam.....	80
Autre sujet sur les concubines.....	86	Chuyện khác về vợ bé.....	86
Table des matières	89	Mục lục	89



Syracuse, N. Y.
Stockton, Calif.

DATE DUE

~~AUG 24 1997~~

~~June 1 1997~~

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.

PLG FILM

